

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki **A. A.**

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. YASİN DIVRAK- 28614 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 31 Mayıs 2010 gecesi sabaha karşı meydana gelen saldırı olayı sırasında Mavi Marmara gemisindeydim. Gazze’de zor durumda olan 1.5 milyon kişiye insanlık adına maddi ve manevi destek vermek üzere o bölgeye yola çıkmıştık.Yardım filosunda bulunduğum gemiye ilaveten 5 gemi daha vardı. Kıbrıs’ın güneyinde biraraya gelen gemiler hep birlikte aynı güzergahı takip ederek yolculuğun geri kalan kısmını tamamladılar. Benim bulunduğum Mavi Marmara gemisinde , yolcuların Gazze ye ulaşıldığında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yanlarında taşıyabildikleri insani yardım malzemelerinin dışında herhangi bir malzeme görmedim.Gemide Yardım gönüllülerinin dışında ; Gazze işgalini protesto eden kişiler (özellikle yabancı uyruklular) kadınlar, yaşlılar (60 yaş üstü) ve gençler vardı. Gemi mürettebatından birinin çok küçük bir çocuğu da vardı . Müdahale esnasında 3 Nolu salonda , yaralıların getirildiği yerin yakınlarındaydım.Müdahale esnasında gemiye yüzlerce mermi atıldı.Gemi gövdesinin her yanından mermilerin çarpmasının çıkardığı sesler geliyordu.(Plastik , vb. ?)Burun güvertesine atılan ses ve sis bombalarını çok net bir şekilde gördüm ve duydum.Revir bölgesine yaralıların taşınmasına yardımcı olmaya çalıştım.Yaralar çoğunlukla delip geçen mermi yaralarıydı . Bize yapılan saldırının uluslararası sularda yapıldığı kesin idi. Çünkü Gazze’ye doğru yola çıkışımızın üzerinden fazla bir zaman geçmemişti . Revir olarak ayrılan kısmın ön tarafına getirilen yaralılara yapılan tüm müdahalelere rağmen ölümler vuku buldu . Toplam 4 cenaze o bölgede muhafaza edildi . Ölen iki arkadaşımız Cengiz Akyüz ve Cengiz Songür adlı kişilerin göz kapaklarını ben kapattım . İkiside başlarından vurulmuştu . Olayı gerçekleştirenler İsrail arkerleriydi . Sonradan daha da aşına olduğumuz İbranice dilini konuşuyorlardı . Bize saldıranların Atlit deniz üssünde konuşlanan Şayetet-13 saldırı gurubunun askerleri olduğunu daha sonra basında çıkan haberlerden öğrendim.Saldırı 31 Mayıs 2010 Pazartesi gecesi saat : 04 : 30 sıralarında başladı . Yaklaşık bir saat kadar devam etti. Yaralılara , gemideki yolculardan , sağlık sektöründe çalışan doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapıldı . Daha sonra saldırı sona erip gemi eşkiyalarca ele geçirildikten sonra , durumları ağır yaralılar ve üst güverteadaki cenazeler helikopterlerle taşındı . Birçok yaralı ertesi gün sabaha kadar (01/06/2010) aramızda 3. nolu salonda kaldı . Daha sonra eşkiyalar tarafından tedavi ettireceğiz denilerek alındılar . Gemi saldırganlarca ele geçirildikten sonra , hepimizin elleri arkadan kelepçelenerek (şerit , plastik) kış güverteye alındık . Yaklaşık 6 saatten fazla bir süre dizlerimizin üzerinde , kelepçeli vaziyette orada tutulduk . Yaralıları almak üzere gelen helikopter , özellikle üzerimizde durup dakikalarca pervane hava akımına maruz bıraktı.Bu işlem 15 – 20 dakika aralıklarla birkaç saat devam etti . Helikopterin her gelişinde tepeden tırnağa ıslanıyorduk . Daha sonra bizi tekrar 3 nolu salona sıkış tepiş doldurdular . Salonda 30 – 40 kadar muhafızın tehditkar davranışları altında yolculuğa devam ettik .Her yarım saatte bir muhafızları değiştiriyorlardı . Başımızı bile

çevirsek sert ikazlar alıyorduk . Akşama doğru Aşdod limanına vardık . Hemen limana çıkarılmadık . Ertesi sabaha kadar (1 haziran) aç ve susuz ve tuvalet izni verilmeksizin gemide tutulduk . Ertesi sabah her birimiz ikişer muhafız eşliğinde Aşdod limanına çıkarıldık . Limanda kurulmuş olan seyyar ; arama , sorgu , sağlık , gümrük istasyonlarını dolaştırdılar . Tercüman yoktu . Haklarımız hatırlatılmadı . Zorla getirildiğimiz İsrail'e , sanki biz izinsiz girmişiz gibi hukuki muameleye tabi tutacaklarını anlatmaya çalıştılar . Bir adet deport belgesi ve bir adet sağlık durum belgesi sunarak imzalamamı istediler . Sundukları Belgeler İngilizce ve İbraniceydi . Sağlık belgesinde Türkçe kimlik bildirimini için kutucuklar vardı . Belgeleri okumak için yeterli süre tanınmadı . Açıklamalar yetersiz ve baskıcı idi . Limanda istasyonlar arasında dolaşım esnasında iki muhafız eşlik ediyordu . Muhafızlardan biri plastik kelepçenin ucundan tutuyor ve beni çekerken hayvan çekiyormuş gibi sesler çıkarıyordu . Çevredeki diğer personel bu manzara karşısında gülüyorlardı . Yolun daraldığı noktalarda kenarda bekleyenler arasından uzanan eller , kelepçemi daha da sıkmaya çalışıyorlardı . Limanda işlemler sona erdikten sonra gözetim ceza evine gönderilmek üzere nakil aracına bindirildik . Saatlerce araç içinde bekletildik . Defalarca tuvalet ihtiyacımı dile getirmeme rağmen , bu ihtiyacım karşılanmadı . Izdırap içersinde bir müddet daha bekledim ve ihtiyacımı bir pet şişe ile gidermeye çalıştım .Gemiye yapılan müdahaleden sonra İsrail topraklarına zorla götürüldük . Gemiye müdahale esnasında insanları öldüren , yaralayan grup , elbette ki eşyalarımıza da zarar verdi . Sonradan konuştuğum ve benim gördüğüm yaralı arkadaşlarımız kelepçelenmişti . Saldırı esnasında yaralanmadım . Hürriyetim ; uluslararası sularda Gemiye müdahalenin takiben , Ben-Gurion hava alanında THY uçağına bininceye kadar , tehdit altındaydı .

Benden Alınan Eşyalarımın Listesi

- 1) Nokia 5300 cep telefonu ve şarj cihazı
- 2) Cep telefonu yedek bataryası
- 3) Bilgisayar – Cep telefonu bağlantı kablosu
- 4) 4 GB USB flash bellek
- 5) Alt-Üst takım yağmurluk (Lacivert , Yeni)
- 6) 1 takım eşofman (Rüzgar geçirmez , Siyah , Yeni)
- 7) 4 takım iç çamaşırı (Yeni)
- 8) Şarjlı el feneri
- 9) Şahsi bakım çantası (Tıraş , Tmz . vs.)
- 10) Şahsi ilaç çantası
- 11) Küçük Boy Kuran-I Kerim
- 12) 4 Adet ışık çubuğu (Olağan üstü durumlar için)

Rızamın dışında : Aşdod limanı gümrük istasyonu olarak tahmin ettiğim yerde (Memure) fotografım çekildi ve kamera kaydım yapıldı . Yine aynı yerde sorgu istasyonunda İsrail sivil giyimli görevlileri; İHH ile olan alakam , işim , yeşil pasaportumun mahiyeti , yardım faaliyetlerinde ne kadar para topladığım , kimlerle görüştüğüm , kimlik ve adres bilgilerim ve benzeri konularda sorguya tabi tutuldum . Pasaport kimlik ve adres bilgilerim bu kişilerce kaydedildi . Oluşturulan sorgu atmosferi ve yaşadığımız travmaya bağlı gelişen muhakeme zafiyeti tesiriyle bana sunulan deport ve sağlık durum belgelerini imzaladım . Bütün bu olaylardan fiziki anlamda yara almadan kurtuldum. Geriye yaşatılanların oluşturduğu psikolojik travma , sol el baş parmak kök kısmında kelepçenin sebep olduğu his kaybı ,uzun süre idrar tutmanın mesane ve prostat üzerindeki olumsuz etkisinden kaynaklanan ağrılar 54 yıllık hayatımda yaşamadığım kötü günleri bana 3 günde yaşatan failler ve ilgililerden elbette ki şikayetçiyim.Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. Dedi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
19/08/2010