

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**

**Soruşturma No : 2010/23967**

**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki A. A.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU - 38727 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

**SORULDU :** Gazzede uygulanan ambargoya karşı yapılacak olan gemi organizasyonuna bizde şirket olarak malzeme yardımında bulduk verdiğimiz malzemelerin dağıtımıyla ilgili gönüllü olarak gitmek üzere müracat ettik.Müracatımız neticesinde Antalyadan yola çıkacağımız söylendi.Antalyada iki gün kaldıktan sonra yola çıkmak üzere gemiye bindik.Gemiye daha önce malzeme verdiğimiz için geminin içini gezme fırsatı bulmuş idik.

Antalyadan gmi hareket ettiginde gemide insan sayısı fazla olduğundan gemideki yapılacak işler gemide bulunan farklı illerdeki arkadaşlar tarafından yapılacağı için herkes kendi arkadaş ve hemşehri çevresiyle iş bölümü yaptı.Mutfagin temizligi yemegin hazırlanması banyoların temizligi güvertenin temizligi cöplerin toplanması ve biriktirilmesi yemeklerin büfelere dağıtılması v.s.Gemi bir gönüllü hareketi olduğu için ve varış süreside belli olmadığı için her işin gönüllüler tarafından yapılması gerekiyordu.Bunun içinde listeler oluşturuldu. Gemi yolda hareket ettiği sürece farklı ırklardan farklı dinlerden insanlar birbirlerinin dillerinden anlamasalarda sohbet hoşbeş e derek marşlar yöresel türküler söyleyerek gidiliyordu.Gemide uyudu sistemi bulunduğu için sürekli dünyayla bağlantı var idi. Gazetecilere ayrılmış bölümden internete girerek dünya da olay olaylardan ahber alabiliyor arkadaşlarımızla ailemizle haberleşebiliyorduk. Gemiye binen arkadaşların hepsi gönüllü idi.Gazzeeye giderek oradaki insanların cektikleri zorlukları gözleriyle görecek ve ordaki insanların acılarını paylaşarak biraz olsun ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapacaklardı.Dönüldüğünde de ordaki insanlık dışı olayları kendi memleketlerinde ve kendi ülkelerindeki insnalarla paylaşacaklardı.Kaptana sordugumuzda 68 mile sabaha karşı limana gireceğimizi söyledi o zaman arkadaşlar saldırının gece karanlığı acılmadan yapılacağı kannaati hasıl oldu, Akşam saatlerinde en üstte yatan arkadaşlar etrafımızda fazla sayıda gemi olduğunu bunun bu güne kadar olamadığını karanlık fazla olmadığı için çıplak gözle bile bir çok geminin görüldüğünü söylediler gemi gidiş yönünde gözle gece sagda ve solda en tepesinde kırmızı ışık olan iki gemi gördüklerini söylediler daha sonra üzerimizden uçakların gectigini söylediler ve bir kac defa uçakların tepemizden gectigini iddia ettiler.sol tarafımızda bir parlak cismin bizimle hareket ettigini iddia edenler oldu bunun bilinen yıldızlardan olmadığı gözetlemek amaçlıoldugunu söyleyenler oldu.bu esnada kaptan köşkünde bir hareketlenme oldu geminin taciz edildiği geminin ismin ve rotasının sorulduğu daha sonra tel hemen kapatıldığı söylendi.reji bölümünden gelen anonsta geminin sinyallerine müdahale edildiği uydu bağlantısının baskı altına alındığı ve haberleşmenin kesilmeye çalışıldığı haberleri geldi.rejiye gitiğimizde haber doğrulanmıştı.Bu esnada gemiye sert müdahale ihtimali artmış olduğu ve gemidekilerin gece baskın yapıldığında ve haberleşme sisteminin kesilmesi ilede gemide büyük zararların meydana gelme ihtimalinin olduğu, haberleşme nin

kesilmesinin de bunun delili olduğu sesleri yükselmeye başladı. Mavi marmara gemisinin arkasında 5 gemi daha bulunuyordu. Türklere ait gemilerle telsiz bağlantısı olduğu için gemilerle irtibat kurabiliyorduk arkadaki gemilere paralel olarak gemiler geçiyor ve gece saat 2 gibi idi buda bize şüpheli hareket gibi geliyordu.gidiş yönünde sol tarafta en arkadaki geminin solunda bulunan geminin yanında sürekli bir mavi ışık gemi ile beraber denize yakın seviyede geliyordu.Saat 2 ile 3 arası arka gemilerden anons geldi ontaraflarının aydınlık olduğu arka taraflarında ise bir sis bulutunun bir saatten fazladır onlarla beraber hareket ettiğinisöylüyorlardı.Biz ilk önce müdahalenin o gemilere yapılacağını düşünüyorduk çünkü onlar yük gemisi idi ve israil yükü kontrol edeceğini söylüyor idi Arkadaki gemideki akadaşlarla konuşurken dikkatli olmalarını söylüyorduk ani basın vs olursa zaten sayılarının az olduğunu başlarına bir iş gelebileceğini dikkatli olmalarını vs konuşuyorduk telsizle.bizde birz daha zaman geçsin hava aydınlansın uyuyacağımız ama biraz daha bekleyeceğimizi konuşuyorduk .üst kat arka kısımda canlı yayınlar yapılıyordu.Tv ciler gazeteciler arka tarafta bulunuyor buldukları ülkelere haber ulaştırıyorlardı .Alkatlarda insanların bir kısmı güvertede uyurken bir kısımda olası israil saldırısına karşı ayakta bekliyorlardı.bu esnada üzerimizden helikopter geçişleri sıklaşmıştı rejide sinyale sürekli baskı yapıldığını söylüyordu. Arka gemilerden telsiz anonsu geldi .2 tane zodyak ve bir tane helikopterin kendilerini gösterdiği ama zodyak ve hücum botun daha fazla olduğu ve gemiyle beraber yana olduklarını söylediler bizde yük gemilerine İsrail askerlerinin saldırdığını düşündüğümüzde insanların bir kısmı arka tarafta idi.. O esnada arka gemilerden telsiz anosu gelmeye devam ettiler zodyaklar hücum botları bizi geçti size doğru geliyor hemen uyuyan arkadaşlarımızı uyandıran ikazı geldi. Bunun üzerine arkadaşları uyandırmaya başladım. .üsta kata canlı yayın yapılan yere çıktık neler olacağını beklerken bir anda patlama sesleri duymaya başladık hemen bir alt kata indim arkamızda bize doğru gelen zodyaklar vardı kadınların ve yaşlıların içeri alınması ve güvenli yerlere alt katlara götürülmesi söylenildi .Zodyaklar ve bunların haricinde gövdesi demir olan hücum botları da belirdi .bir anda denizin yüzeyi küçük hücum botlarıyla doldu .İlk hücum bot soldan yanaştı ve gemiye kanca atmaya çalışıyordu kancaalara çok yakındık aşağıdan silah ve patlama sesleri gelirken etrafımızdaki patlama sesleride artmıştı.,geminin 4 tarafından hücum botlarla gemiye saldırırlarken en üst katta bulunan arkadaşlarımızda kalkmış bağıyorlardı kafamızı yukarı çeviridimizde bir helikopterin ışıklarını gördüm hızlı bir şekilde üst kata çıktım üst kata çıktığımda ilk israil askerleri gemiye indirme yapmışlardı ve yerlerde gaz bombaları vardı rüzgar fazla olduğundan etkisi yoktu ayrıca bir tane patlamamış bombanın da denize atıldığını gördüm .O esnada halattan inen israil askerlerini görüyordum .Türkler aşağıdan ipleri saga sola sallıyorlardı biz burdayız burda insan var diyorlardı.çünkü daha önce gönüllülerden bir kaç o kadar insan orada yatarken israil gelipte sivillerin içine girmez tezi vardı.O esnada ikinci helikopteri gördüm silah sesleri üst katta biraz daha toktu bomba seslerinin yanında daha tok silah sesleri geliyordu bu esnada arkamdaki arkadaşımız Ali Haydar İsrail askerlerinin açmış olduğu ateş neticesinde vuruldu. İlah sesini duydum ve vurulan arkadaşımız Ali Haydar'ın vücudundan oluk oluk kan akıyordu. Bu kanlar benim önüme kadar geldi. 3 el çok tok silah sesi duydum. Hatta bu silah sesleri helikopterin gürültüsünü bile bastırarak nitelikte idi. Ali Haydar ölmeden önce heralde kolum koptu diye bağırdı. geminin her tarafından anons lar geliyordu yaralıların olduğu doktor lazım olduğu söyleniyordu geminin basına giden kapısından girdiğimizde her taraf kan içindeydi. Adeta kandan göl oluşmuştu. Gemide kan nedeniyle basılacak yer yoktu. Kaptan köşküne çıkmak için içerden bir kaç arkadaşla beraber hareket ettiğimizde yukarı çıkan yolun kapalı olduğunu gördük ve üst kattaki herkesin vurulduğunu duyduk.üst kattan ve yandaki filikanın içinden helikopterden devamlı aşağı doğru ateş ediliyordu.canlı yayının yapıldığı üst soldan yani helikopterlerin asker indirigi yerin tersinden kaptan köşküne geçmek için yol ararken güvertedeki arkadaşlar filikaların içinden rasgele ateş açıldığını yaralı sayısının arttığını söylüyorlardı.bu esnada canlı yayının

yapılığı yere varmış idik,tam sola dönmek için manevrayaptığımızda Av C. bir anda döndü cevdet öldü. Alnından vurudular dedi cevdet yere düşmüş ve her taraf kan olmuştu.Tekrar kaptan köşküne gitmek için geminin gidiş yönünde arka taraftan kaptan köşküne giden yola israil askerleri lazerli silahlar hedef seçerek ateş ediyorlar dediler b. y. gömlegini çıkararak süleyman beye verdi süleyman bey gömlegi sallayarak bagırıyordu. İsraili askerlerin durmasını istiyordu.herkesin bulunduğu yerden içeri çekilmesi söylendi telsiz anonsu duyulmadığı düşüncesiyle en arka alt taraftaki arkadaşlara geri çekilmelerini ve israil askerleriyle çatışmamalarını söyledikten sonra bütün herkesin içeri gecmesi için gemiden anonslar yapılmaya başlandı buna ragmen ateş devam ediyordu bir kez daha içeri girmek için geminin gidiş yönünde sag tarafta yürüken bir çok arkadaşın yeni vurulduğunu gördüm ve acıktan yürümeme gerektiğini yukardan sürekli eteş edilidğini söylediler .alt kata inidigimde her yer yaralı doluydu her kes bir şeyler yapmaya çalışıyordu kimisi yaralı getiriyordu kandan yürüyecek yer kalmamıştı.tekarar yukarı çıktığımızda catıda yaralıların olduğu onları almamız gerektiğini ve kaptan köşküne çıkmamız gerekli dedigimiz anda cetin topcuoğlu olduğu yerde yatıyordu ensesinden almış kurşun yarası ile öldüğünü öğrendim. insanlardan haber almaya çalışıyorduk kim yaralı kim ölü, Yerde 4 ölü yatıyordu. ama catıdakilerden haber alamıyorduk .herkesin oturması yönünde anonslar yapıyordu.bi taraftanda israili arap milletvekili yukarı gidip geliyordu anonslar yapıyordu. daha sonra gemi tamamen israili korsanların eline gecti.ilk anons yapıldığında yaralıların ve yaşlıların dışarı çıkması ve helikopterlerle kıyıya götürüleceği söylendi bazı yaşlılar çıkmak istemediler daha sonra yaralıların işlemlerinin hızlandırılması için bir an önce çıkılması gerektiği görüşünde hem fikir olundu insanlar yavaş yavaş dışarı çıkarılıyor ve ust kata çıkarılıyordu helikopterler inip kalkıyordu.bizde yaşlıların ve yaralıların götürüldüğünü düşünüyorduk.sonra arka taraftan ve ön atarfatan insanlar yukarı alınmaya başlandı. .bu işlem saatlerce sürdü. Tuvalet izin verilmiyor insanların yerleri sıklık değiştiriliyordu.ürdün uyruklu bir genc tuvalet götürüleceği söylendi defalarca tekrarlamasına ragmen tuvalet gitme iznini vermediler. üst kata çıkmak için arka tarafa gectiğimizde türkce bilen bir ingiliz vatandaşı insanlara yardımcı olmaya çalışıyordu sıra bize geldiğinde bir köpeğin insanların içinde dolaştırıldığını gördüm sürekli insanların içinde gezdirilerek havlamayla insanları korkutmaya çalışıyorlardı o esnada öğrendikki bu türkce konuşan ingiliz vatandaşını karnından köpege ısıttırılmışlardı.coraplarımızın içine kadar arayarak elerimize kelepce vurdular kelepceleri çok sıkı yaptıkları için ellerimiz morarıyor ve kan dolaşımında sıkıntı yaşıyorduk üst kata çıktığımızda yerler ıslak ve oturulmaz haldeydi helikopterle götürülecek denilen yaralılar götürülmeyerek bekletildi, Hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı.saatler sonra gemi hareket etmeye başladığında bir çok insan geminin üst katında güneşin altında bekletiliyordu.kimseye tuvalet izni verilmiyordu .geminin gidiş yönünde sol tarafta oturdum alt kattan üst kata devamlı askerler çıkıyordu.ellerinde bir şeyler taşıyorlardı , aşağı yukarı inip çıkıyordu.geminin etrafında ve arka tarafında bulunan kameralar kırılmıştı bir tanesini görmemişler onuda gözümüzün önünde kırdılar. daha sonra tekrar insanlar aşağı alındı.aşağıya ilk önce gazetecileri indirdiler.sonrayavas yavas herkes aşağı indirildi. Alt kata indigimizde her taraf dağıtılmış koltukların her tarafı kırılmıştı.eşyalar etrafa dağıtılmış ve üst üste yığılmıştı.hemen hemen aynı oturduğumuz yere geri gelmiştik İsrail askerlerinin yüzleri geminin hareketi süresince maskeli idi ve sürekli köpegi insanların arasında gezdiriyorlardı.Tuvalet gitmek için izin isteyen cocugu ayrı bir yere koydular ve devamlı psikolojik baskı yapıyorlardı. yüzleri maskeli israil askerleri masaların üzerindeki kağıtları okuyup yanındakine veriyor idi daha sonra orta bölmede bulunan büfenin önündeki masanın üstünde bulunan bir kitabı aldı ve bir kac sayfa okuduktan sonra yanındakine verdi ilerleyen zamanlarda tuvalate gitmek isteyenleri kafalarına göre gönderiyorlardı.uzun zaman kendini sıkmak zorunda kalanlar tuvalet izin verilmediği için pet şişelere yapmak zorunda kalan insanlar oldu. Gemi iskeleye yanaştığında insanlar gemilerden teker teker indirilmeye başlandı saatler sonra bize sıra geldiğinde alt kata inmek için geldigimiz sırada gemiye sürekli

birilerinin askeri rütbelilerin sivil erkek bayanların vs girip çıktıklarını gördük kapının önüne geldiğimizde yemek için gemide buluna konservelerin yerlere dağıtıldığı ve üzerlerine basıldığını gördük dışarı çıkıtığımızda etrafımıza iki eleman vererek bizi liman tarafına aldılar.burada ellerimizdeki bağları keserek üst araması yaptılar ayakkabılarımıza coraplarımıza kadar çıkartarak en incesine kadar aradılar.İngilizce bilip bilmediğimizi sordular . x ray cihazlarının arkasına gectiğimizde bir masaya oturtular yanımıza bir bayan geldi kendisinin gönüllü tercuman olduğunu ordaki görevinde bize yardımcı olmak olduğunu söyledi.İfademizin alınacağını ve bize verilen kağıda imza atacığımızı bu işlemlerin bittikten sonra hemen uçakla ülkemize döneceğimizi ve bizden öncekilerin işlemleri bitenlerin hepsinin yurda döndüklerini aksi takdirde mahkemeye çıkacağımızı söyledi.Ben de suç işleyenler biz değiliz kağıdı imzalamayacağımı söyledim.Bilgisayarın başındaki İsrail polisi bayana ibrance olduğunu düşündüğüm lisanla bir şeyler söyledi .Bayanda bana geminin gittiği yönün yasak sular olduğunu ve oraya girişin yasak olduğunu bunu bilip bilmediğimi sordu .bende bayana benim Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olduğumu bu konuda Türkiye kanunlarının geçerli olduğunu ve benim bağlı olduğum devletin böyle bir yasak koymadığını koyduysada benim bilmediğimi söyledim .bayanda bana bu suların yasak bölge olarak ilan edenin Türkiye olmadığını söyledi bende bayana tekrarında o zaman israil hükümetiyle Türkiyemi bir anlaşma yaptı da bizim haberimiz yok dedim bayanda bana hayır bunun uluslararası anlaşma olduğunu söyledi bende bayana kendisinin tercüman olduğunu hatırlatarak yorum yapmamasını ve sorgulayana aktarmasını söylerken sorgulayan aramızdaki konuşmadan rahatsız olmuş gibi soru sordu bayanda anlatmaya başladı aralarında ki konuşma uzayınca bayana dedim ki sen tercumansın yorumsuz bir şekilde benim dediklerimi aktar.bayan bana dönerek dediki burası uluslararası anlaşmalara göre yasak sulardır.bende bayana dedimki uluslararası anlaşmalar varsa kim ne zaman bu suları yasakladığını sordum. Anlaşma uluslararasıya tarafları kim bilgisayarın başında oturana sorarmısınız siz yorum yapmayın dedim .aralarında konuştular bana bir kağıt uzattılar bunu imzalayacaksın dediler bende kağıdı okudugumda baş tarafında göç ve sınır makamı yazıyordu altındada acilen çıkış dilekcesi yazıyordu israile giriş kanununun 5712-1912 gereğince bilgi verilmiştir ve acilen çıkmak istiyorum gibi bir dilekce verdiler bende buraya göçmen olarak gelmediğimi zorla getirildiğimi israilin gemimizi zorla buraya getirdiğini ve bu kağıdı kabul etmediğimi söyledim yönümüzün ne tarafa olduğunu sordular tekrar bizde yönümüzün gazze olduğunu söyledik niçin gazzeye gidiyorsunuz orası yasak bölge dedi bende gazzenin yasak bölge olmadığını bizim oraya insani yardım götürdüğümüzü ve burada israil makamlarının engellememesi gerektiğini bizim israile gelmek gibi niyetimizin olmadığını söyledik yükümüzün ne olduğunu sordular insani yardım dedim kağıdı imzalamak isteyip istemediğimi bir daha sordular imzalamayacağımı söyledim . doktor muayenesine götürdüler bir şeyim olmadığını ve muayene olamayacağımı söyledim .parmak izi ve göz için fotoğraf çekmeye götürdükleri esnada etrafımızdaki Türklere bir şeyiniz varmı diye sordugumuzda hemen susturmaya çalışıyorlardı daha sonra bizi sandalyelere oturtular. daha sonra ilerleyen saatlerde bizi kamyon türü araca götürürerek bizim misafir haneye götürüldüğümüzü ve burda misafir edileceğimizi söylediler. Ancak bizi cezaevine alay edercesine götürdüler. Saatlerce arabada üzerimize klima acık vaziyette gece yarısı gezdirildik sabaha karşı 05:00 de cezaevi aracından indirilip cezaevine konduk,Cezaevinde 2 gün 1 gece kaldım. Burada da çok kötü muamelede bulundular. İkide bir kaldığımız koğuşun kapıları vurularak yatmamız engellendi. Daha sonra Türkiye'ye getirilmek için havaalanına getirildik. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.  
29/07/2010