

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. A.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. ÜMRAN SIRIMSİ CANDEMİR - 783 (Elazığ Barosuna kayıtlı) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Ben İnsani yardım amacı ile Gazze'ye yardım götürün filoya Antalya'da katıldım. 30 Mayıs gecesi saat 22:30 civarlarında İsrail askeri botları telsizden taciz hareketına başladı. Bu sabaha kadar sürdü. Sabah saat 04:30 civarında İsrail hücum botları ve helikopterleri silahlı operasyona başladılar. Ben o esnada geminin sancak tarafındaydım. Bulduğum alandan çatı katına doğru koşmaya başladım. Geminin üst açık güvertesine koşarken genel telsizden sorumluların İsrail askerlerine karşı İngilizce, Türkçe, Arapça ve İbranice; gemimizde sadece sivil halkın ve yardım malzemesinin bulunduğunu söyleyen açıklamalarını duyuyordum. Fakat bu açıklamaya rağmen İsrail askerleri gemiyi helikopterden ve botlardan kurşun yağmuruna tuttu. Helikopter ve gemilerden Mavi Marmara gemisine gaz , ses ve sis bombaları atıldı. Bir ara merdiv align=centerenlere yöneldiğim anda her tarafın kan olduğunu ve üzerimde lazer ışıklarını fark ettim. Kendimi yan tarafa atıp birkaç dakika sonra tekrar harekete geçtim. Merdiv align=centerene bir ya da iki basamak attığımda kurşunların üzerime doğru geldiğini fark ettim ve kendimi tekrar aşağıya attım.Cevdet kılıçların cesedinin arkadaşlarımız tarafından taşındığını gördüm.Gemiyi rehin aldıktan sonra hepimizin ellerini arkadan sıkıca kelepçelediler ve kötü muamalede bulundular. Yaralılara yardım etmeme izin vermediler. Hatta onları ayaklarıyla tekmelediler. Tuvalet ve su ihtiyacımıza yanıt vermediler. Sürekli olarak helikopter ile gemi üzerinde uçuldu, helikopter pervanelerinin rüzgarı ve üzerimize sıçrattığı su ile dayanılmaz bir soğuğa maruz bırakıldık. Gemi Aşdod limanına vardığında silahlı askerler nezaretinde teker teker dışarı çıkarıldık. Limana çadır kurulmuştu. Burada limanda bulunan 2 çadırda 1,5-2 saat beni sorgudan geçirdiler. Kamera kaydı yapıldı. Rızam dışında parmak izim alındı, fotoğrafım çekildi. Sonra zırhlı ve böcek dolu cezaevi aracı ile cezaevine götürüldüm. Cezaevinde 2 gece 1 gün kaldım. Cezaevinde beni sorgulamadılar.

Burada bazı arkadaşlarımıza cezaevi temizliği yaptırıldı. Gece yarısı her 2 saatte bir askerler gelerek cezaevi kapısını vurup bizi uykudan kaldırdılar. Bir ara gece saat 02:00 sıralarında bizi kaldırdılar, 3-4 saat havaalanına götürülmeyi bekledik. Havaalanında da beni itip kaktılar. Burda da belli bir süre sonra kaldıktan sonra Türkiye'ye gönderdiler. Daha sonra havaalanına götürülüp Türkiye'ye gönderildik. Benim 2 adet cep telefonum,kredi kartlarım,ehliyetim, nüfus cüzdanım, 10.000 Euro param,elbiselerim ve cüzdanıma el konuldu. bu eşyalarımı istedim fakat bana iade etmediler. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
01/07/2010