

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. A.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. MEHMET EMİN ŞEN - 38170 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'deki insanlara yardım götürmek istendiğini öğrenince ben de bu İnsanlık gemisinde bulunmak istedim. Gemiye Antalya'dan bindim. Gemide bulunan insanların hepsi sivil ve silahsızdı. Bu konuda Türkiye'den ayrılırken sıkı bir denetimden geçirildik. Yaşlı, genç, çocuk, kadın birçok yaş ve cinsiyette kişiler vardı. Yaklaşık 30 farklı ülkeden insanlar vardı. Bizimle beraber giden 6 gemi vardı ve aynı güzergahta devam etmekteydik. Onlar ile Kıbrıs açıklarında buluştuk. Tek amacımız ve rotamız başka bir ülke karasularına girmeden Gazze'ye ulaşabilmek ve insani yardım malzemelerini teslim etmek idi. Gemide sadece insani yardım (yiyecek, inşaat malzemeleri, tıbbi malzemeler vb.) malzemeleri bulunmaktaydı. Gazze'ye doğru ilerlerken gece yarısı, İsrail gemileri ve helikopterleri bizleri taciz etmeye başladı. O anda Gazze açıklarında ve kaptanın bildirdiğine göre 74 mil açıktaydık. Yani uluslararası sulardaydık. Zaten müdahale sonrasında, İsrail limanına kadar süren seyahat süremiz bunun en açık göstergesidir. İsrail savaş gemileri bizleri taciz etmeye başlayınca, bir grup arkadaşla geminin ön tarafına geçtik. Bizlere saldıracaklarından endişeleniyorduk. Ama İsrail'in bu şekilde müdahale edeceğini düşünmemiştik. Saat 04:00 sıralarında geminin çevresinde 40'a yakın Zodyak taarruz botları gördük. Her zodyakta yaklaşık 20 silahlı asker vardı. Ellerindeki kırmızı pointli silahlar ile bizleri taciz etmeye devam ettiler. Ancak bir süre sonra ateş etmeye başladılar. Helikopterlerden ve denizden silah atılmaya başlanınca kendimizi korumak için saklandık. Gemi delik deşik oldu. Her yerden kurşunlar yağıyordu. Ateşi kesmeleri için beyaz gömlek ve atletlerden sallamaya başladık. Bizlere geri çekilmemiz ve geminin altına inmemiz istenince, dehşeti o zaman görgüm. Her taraf kan gölü idi. Onlarca yaralı ve ölülerimiz vardı. Furkan'ı gördüm vücudunda bir kurşun vardı. Ancak daha sonra kafasında dört kurşun bulunmuş. Tam bir katliam yaşandı. Ama bizler çaresizdik ve gemiyi İsrail askerleri ele geçirdiler. Bizleri bulduğumuz bölümden çıkararak güverteye aldılar. Arkamızdan kelepçeleyerek diz çöktürdüler. Zannedersen 6 saat boyunca o şekilde kaldık. Bizleri aşağılıyor ve itip, kakıyorlardı. Benim tuvalet ihtiyacım vardı ama izin vermediler. Üzerimizde devamlı helikopterler uçuyordu. Bir taraftan da sular geliyordu. 6 saat boyunca bir yerlerden su geliyor, yakıcı güneş beynimizi deliyor, helikopterin çıkardığı rüzgar ise bizleri etkiliyordu.İsrail limanına yanaştıktan sonra bizi bir cezaevine aldılar. Bir grup arkadaşla burada kaldık, sonumuzun ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Burada ne kadar kalacağımız konusunda bir fikrimiz yoktu. Gemi yaklaşık olarak 10 saat sonra Aşdod limanına vardı. Burada beni sorguladılar. Parmak izim alınıp fotoğrafım çekildi. Daha sonra bir arabaya bindirerek cezaevine götürdüler. Cezaevinde Gece aniden ışıklar açılıyor, gürültü yapılıyor ve yine sessizlik oluyordu. Bize bir belge getirdiler anlamadığım bir dil kullanılmıştı sanırım İbraniceydi, ben imzalamak istemedim. Herkesin bunu imzaladığını ve benimde imzalamam gerektiği konusunda ısrar ettiler ama ben reddettim. Muayeneye götürdüler.

Burada da bir kağıt imzalatmak istediler ama ben onların hiçbir belgesini imzalamayacağımı söyledim. Bu süreçte bizlere hiçbir şey hakkında bilgi verilmedi. Telefon etmek ve ailemi bilgilendirmek istedim. Ufak kızım ameliyat olmuştu, merak ediyordum ama aşağılar bir şekilde reddettiler. İfadem alındı, yanımda bir tercüman vardı. Neden geldiğimiz ve İsrail karasularında olduğumuzu söylediler. Ben reddettim. Kamera ile ifadeler çekildi. Ve sonra bizi cezaevinden alıp uçağa bindirdiler ve Türkiye'ye geldim. Uluslar arası hukuka aykırı olarak uluslar arası sularda bir Türk gemisine müdahale edildi, İsrail ile hiçbir bağlantımız olmamasına rağmen, rotamız Filistin olmasına rağmen bu engellendi. Bunlar dışında şahsi eşyalarım ile birlikte fotoğraf makinesi, elbiselerim ve 10.000-TL param da geri verilmedi ve İsrail'lilerce gasp edildi. Ben İsrailli görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
08/07/2010