

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. E. D.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av İbrahim ÖZTÜRK - 18718 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Ben Mavi Marmara gemisi ile Gazze'ye insani yardım götürme gemiye bindim. Daha sonra Güney Kıbrıs'ta diğer gemilerle beraber Gazze'ye doğru hareket ettik. insani yardım amacı ile Gazze ye gidecektim. Gemide veya diğer gemilerde herhangi bir silah yoktu. Saat 04:30 sıralarında gemide uyuyorken birden bire gemide bir koşuşturmacanın, paniğin yaşandığını gördüm. çevreme baktığımda İsrail hücum bot ve savaş gemilerinin üstte de helikopterlerin gemimizi çevrelediğini gördüm. Gemi ve helikopterlerden bizim Mavi Marmara gemisine ateş açılıyordu. İsrail askerleri tarafından bulunduğumuz gemiye ses , sis ve gaz bombaları atılmaya başlandı. Ben olaylar olup insanlar yaralanınca geminin üst tarafında yardım gönüllüleri doktorların bulunduğu tedavi yerine yaralıları taşımaya başladım. Bu sıralarda gemiye sağdan soldan üstten yoğun ateş devam etmekteydi . Çevremde bulunan bazı arkadaşlarım atılan kurşunlar neticesinde yaralandılar. Herkes geminin alt tarafında kaçışıyordu. Yaralıların tedavi edildiği yere girdiğimde her yerim kanlar içinde olduğunu gördüm. Bize yapılan anonslarda İsrail askerlerine mukavemette bulunulmaması özellikle ikaz edilerek söylendi. Bir saate yakın bu yoğun ateş olayı devam etti. Günün ağarması ile beraber İsrail askerleri gemiyi tamamen kontrol altına aldılar. Megafonla Türkçe, ingilizce , arapça ve içimizde bulunan İsrail vatandaşı şahıslar vasıtası ile ibrance gemilerde ölü ve yaralı olduğunu , acil tıbbi müdahalenin gerektiğini , ayrıca ateşte bulunulması gerektiğini söyledik. Ancak kimse ilgilenmedi. Daha sonra gemiler yavaş yavaş İsrail'e doğru yönlendirildi. Yolda kollarımı kelepçelediler. Olay meydana geldiğinde İsrail limanından yaklaşık olarak 75 mil uzakta idik. Bulduğumuz yer açık deniz idi. Daha sonra yaklaşık olarak olayın meydana geldiği yerden 8 saat sefer yaptıktan sonra İsrail'in Aşdot limanına zorla götürüldük.Burada bizi tek kişilik ellerimiz bağlı sıraya dizerek dışarı çıkardılar. Burdan da limanda kurulu bulunan sorgu çadırlarına götürdüler. Bizim limandan inişimizle yine limanda kurulan sorgu çadırlarına gitmemizde yaklaşık olarak 8-9 saati buldu. Bu sırada limanda bekletildik. Gemide beklediğimizde sıcak altındaydık.

Bu nedenle bayılanlar oldu. Limandaki sorgu çadırında bir kez sorgulandım. Bana İsrail karasularına neden girdiğimizi sordular. Bende açık denizde iken İsrail askerlerince zorla buraya getirildiğimi söyledim. Bana Türkçe sınır dışı edilme kağıdını imzalattılar. Buradan da beni bir araca bindirerek cezaevine götürdüler. Beni 4 kişilik hücreye aldılar. Cezaevinde iken bana herhangi bir sorgu yapılmadı. Yaklaşık olarak 24 saat cezaevinde kaldım. Daha sonra bizi alıp Türkiye'ye gelmek için hava alanına getirdiler. Hava alanında da beni kısa bir sorgudan geçirdiler. Daha sonra uçağa binerek Türkiye'ye geldim. Giderken yanıma yardım amacı ile İHH Vakfı yetkilisi olduğum için 10.000 EURO , cep telefonum , bilgisayar vardı. ancak bunlar benden alındı. Ve bana bir daha geri verilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altına alındı.
25/06/2010