

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. F. Ü.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. YASİN DIVRAK - 28614 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 23/06/2010 tarihinde vermiş olduğum yazılı dilekçe bana aitti. Dosyaya konulmasını talep ediyorum . Ben Mavi Marmara gemisine Filistin'e (Gazze'ye) gönderilecek yardım amacı ile Antalya limanında bindim. Burdan kuru yük gemileri ile beraber Gazze'ye gitmek için yola çıktık. Gemilerde insani yardım malzemeleri vardı. Aramalardan sonra gemilere bindik. Yapılan aramalarda herhangi bir suç teşkil eden unsura rastlanılmadı. Yanımızda herhangi bir silah yoktu. Kıbrıs'ın güneyinde Avrupa'dan gelen ve insani yardım taşıyan diğer kuru yük gemileri ile beraber Gazze'ye doğru yola çıktık. 30/05/2010 tarihinde saat 22:30 sıralarında İsrail donanması telsiz aracılığı ile bizimle irtibata geçti. Kaptanımıza kim olduğumuzu , nereye gideceğimizi ve ne taşıdığımızı sordular. Kaptanımızda insani yük taşıdığımızı , Gazze'ye yardım amacı ile geldiğimizi söyledi. Bu telsiz konuşması yapıldığında İsrail kıyılarından yaklaşık olarak 75 mil uzakta idik. Bu telsiz görüşmesinden sonra herhangi bir itiş kakış yaşanmasın diye gemilerimizi güneye doğru yönlendirerek Mısır yönüne doğru hareket etmeye başladık. Amacımız Mısır üzerinden Gazze'ye varmaktı. Daha sonra gözlerimle İsrail donanmasının bizi izlemeye başladığını gördüm. Bu durumu canlı yayınlarda Türk ve yabancı televizyon kanallarına bildirdik. Saat 04:30 sıralarında sabah namazına durduk. İbadet bittikten sonra İsrail'in hücum botları gemimizin etrafını kuşattılar. Ben bu sırada Mavi Marmara gemisinin arka güvertesindeydim. Bu sırada İsrail askerleri ateş açıp gaz bombaları atmaya başladılar. Ses bombasında atıldı. Silahla kurşunlar atıldı. Aynı zamanda geminin kaptan köşkünün üst tarafına helikopterlerle gemiye asker indirilmeye başlandı. Helikopterlerden gemiye askerler inerken bir kaç tanesi düşerek yaralandı. Devamlı ateş edildi. Daha sonra 2. Helikopter geldi. Botlardan ve helikopterden devamlı ateş edilmeye başlandı. Benim yanımda bir kaç kişi vuruldu. Ölen oldu. Yaralandı. Cevdet Kılıçlar bu sırada öldürüldü. Biz beyaz bayrak sallayarak ingilizce, arapça ve türkçe anons yaparak insani yük taşıdığımızı , herhangi bir saldırı içinde olmadığımızı dolayısı ile ateşi kesmelerini talep ettik ancak dinleyen olmadı. Daha sonra 3. Helikopter geldi. Burdan bize silahla ateş açılmaya başlandı.

Biz gemide bulunan bütün yolcuları salona aktarmaya başladık. İsrail askerleri gemiye tamamen hakim olmuşlardı. Yaklaşık olarak 3 saat gemide bu şekilde bekledik. Biz salondaydık. İsrail askeri güvertedeydi. Bir ara güverteye köpeklerde çıkarıldı. 3 saat bekledikten sonra ağır yaralılarımız olduğu için askerlere tedavi amacı ile yaralıların sağlık kuruluşuna götürülmesi talebinde bulunduk. 3 yaralımızı götürmeyi kabul ettiler. Bize daha sonra salonları boşaltın biz arama yapacağız , dediler. Bizleri ellerimizi bağlamak suretiyle teker teker dışarı çıkartılar. Bu sırada köpeklerden bir tanesi bir arkadaşımıza saldırarak yaraladı. Sonunda ellerimiz bağlı diz üstü güverteye topladılar. Bundan sonra helikopterle ölü

ve yaralıları alıp götürdüler. Bu süre 1,5 - 2 saat sürdü. Helikopterin yüksek hızı nedeniyle deniz suyu üstümüze geliyordu. Gündüz saat 12:00 ye kadar güneşin altında susuz , yemeksiz ve tuvalet ihtiyacına rağmen bekletildik. 12:00 gibi bize su vermeye başladılar. Saat 14:30 sıralarında gemide aramayı bitirdiler ve bizi salonlara aldılar. Salona aldıktan sonra tuvalete insanlar sırayla gitmeye başladılar. Daha sonra gemi Aşdot limanına çekildi. Buradanda bizi çadırlara götürdüler. Çadırda 2 saat bekledim. Bana pasaport , parmak izi ve göz işlemleri uygulandı. Bana burada kağıt verip imzalamamı istediler. Türkçe ve İbraniceydi bu kağıtlar , İbranice olanı imzalamadım. Türkçe olanınada İsrail kendi isteğimle gelmediğimi , İsrail askeri tarafından zorla getirildiğimi yazdım ve imzaladım. Üzerimde 20.000 Dolar olduğunu söyledim. Para valizimde idi. Daha sonra bir araca bindirilerek cezaevine götürdüler. İki kişilik hücrede kaldım. Cezaevine gittikten 5-6 saat sonra 4 görevli gelerek beni sorguladı. Burda bana psikolojik işkence yapıldı. Uzun süre burda kalacağımı , cezaevinden dışarı çıkamayacağımı söylediler. Daha sonra hücreye döndüm. Belli bir zaman sonra bizi havaalına sevkedip ordan da Türkiye'ye getirdiler. Havaalanında iken insanlara çeşitli nedenlerle kasten yaralama eylemi gerçekleştirildi. Batılı şahısların pasaportlarını aldılar. Fotokopilerini verdiler. Onlara pasaportlarının kaybolduğunu söylediler. Benim cep telefonum , 20.000 Dolarım alındı. Geri iade edilmedi. Benden herhangi bir nümune alınmadı. Olay sırasında herhangi bir silah kullanmadık. Gemi silahlı baskın nedeniyle zarar gördü. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
23/06/2010