

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. S.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. M. Buhari Çetinkaya - 38491 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Ben A. S. Mavi Marmara gemisine Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla Antalya'dan bindim.Baskın anına kadar yolculuk iyi devam ediyordu.30 Mayıs Pazar gecesi İsrail savaş gemilerinin bizi takip ettiğini gördük.O sırada uluslararası sularda,açık denizde olduğumuz için İsrail'in bize herhangi bir müdahalede bulunacağını tahmin etmiyorduk.Bu arada ben dinlenmek üzere saat 24:00 sularında salona gittim ve uyudum.31 Mayıs sabahı saat 04:30 da İsrail askerleri ses, sis ve gaz bombaları atarak ve etrafa rastgele ateş açarak operasyona başladılar.İsrail askerleri bu sırada helikopterden üstten indirme yapmaya başladılar.Eğer İsrail askerleri bir nebze iyi niyet taşıysaydılar gemiye çıkmadan önce botlardan megafonlarla anonslar yaparak yolcuların salona geçmelerini isteyebilirdiler.Herhangi bir uyarı yada ikazda bulunmadan direk olarak saldırıya geçtiler.Bir saate yakın süren bu saldırıdan sonra arkadaşlarımızın yolcu salonuna girmemiz gerektiğini belirten anonslarını işittik ve salona geçtik.Salona girdiğimde ortalığın kan gölüne dönmüş olduğunu gördüm.Etrafta onlarca yaralı ve dört ölümümüz olduğunu fark ettim.İsrail askerlerinin yolcuları yaralamak ya da etkisiz hale getirmek için değil direk olarak öldürmek kastıyla vurdukları, yaralananların ve ölümlerin yaralarından belli oluyordu.Genellikle kafalarından ve göğüs bölgelerinden vurulmuşlardı.Yolcuları İsrail askerleri tek tek teslim aldılar.Ellerimize plastik kelepçe vurarak bizi güverteye açık alana çıkarttılar ve diz çöktürdüler.Bir çok arkadaşın ellerini arkadan kelepçelemişlerdi.Güneşin altında saatlerce yolculuk yaptık ve bu süre zarfında bizlere su ve yiyecek vermediler.Tuvalete gitmemize müsaade etmediler.Yolculara davranışları çok kaba ve alaycıydı. Yaklaşık 12 saat süren bir yolculuktan sonra saat 20:00 civarında Aşdod limanına vardık.Epeyce bir zaman gemide bekletildikten sonra tek tek bizi indirdiler.Saat 02:00 gibi karaya ayak bastım.Ellerim kelepçeli olduğu halde iki kişi koluma girdi ve beni ite kaka limandaki kontrol çadırına götürdüler.Burada resmimi çekip beni sorguladılar.İsraile izinsiz girdiğimize dair bazı evrakları zorla imzalattılar ve daha sonra bizi gruplar halinde cezaevine götürdüler.

Cezaevine beni götüren araç son derece küçük ve havasızdı. Bir ara havasızlıktan dolayı öleceğimi zannettim. Cezaevinde sorgulanmadım. Gece yarısı uyurken uyandırıp isimlerimizi okudular ve hücrelerdeki eşyalarımızı almamıza izin vermeden havaalanına götürmek istediler.Biz gitmek istemeyip direnince elbiselerimizi giyinmemize müsaade ettiler,yoksa cebimizdeki paralarımız ve şahsi eşyalarımız orada kalacaktı.Havaalanına saat 06:00 civarında vardık ve pasaport kontrolünden geçtik.Üç saat sonra uçağa bineceksiniz ve 09:30 gibi uçacaksınız dediler.Biz uçağa bindik ve 15 saat bekletildikten sonra gece 01:00 sularında ülkemize doğru uçağımız hareket etti.Ben İsrailli görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altına alındı.
30/06/2010