

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**

**Soruşturma No : 2010/23967**

**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki A. Ş. Ö.,

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. FARUK HANÇER- 28540 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

**SORULDU :** Mavi Marmara gemisiyle Gazze ye insani yardım götürmek için Antalya limanından gemiye bindim. Gemiye binerken eşyalarımız ve üzerimiz titiz bir aramadan geçirildi. Filoda 1 Adet Yunan Yata ve yük gemileri vardı. Bütün gemilerin güzergâhı Gazze idi. Amacımız bu insani yardımları Gazze halkına ulaştırmaktı. Mavi Marmara gemisinde sadece yolcular ve ihtiyaç (yiyecek ve giyecek) malzemeleri vardı. Diğer yük gemilerinde insani yardım ve inşaat malzemeleri vardı. Gemide 32 ülkeden çeşitli yardımseverler ve parlamenterler, STK yetkilileri, basın yayın temsilcilerinden oluşan 100 civarında kadın, 1 tane çocuk, 60 yaş üstü ortalama 100, 40 yaş üstü 300, 40 yaş altı 180 kişi civarında insan topluluğu mevcuttu. Mısır istikametinde Uluslararası karasularda giderken yaklaşık olarak 75 mil civarında bize saldırdıklarında, Mavi Marmara gemisinin kış kısmında bulunmaktaydım. Saldırı akşam yaklaşık olarak 21.30 da telsiz tacizi ile başladı. Sabah 04:30 de herhangi bir uyarı yapmadan direkt olarak Zodyaklardan ses bombası, sis bombası ve gaz bombası atarak ve yayılım ateşi açarak bize saldırmaya başladılar. Bize saldıran askerler tam teçhizatlı idi. Teçhizatlarında bombalar, tabanca, otomatik silahlar , kama, yeleklerinde el pensesine kadar her şey vardı. Açılan ateş sonucu birçok arkadaşımız yaralandı ve 9 arkadaşımızı da öldürdüler. İsrail askerleri gemiye inince güverteden beyaz bayrak sallandırıldı. Yetkililer herkesin içeri girmesi için anons ettiler. Buna rağmen içeri girerken üzerimize yayılım ateşi devam etti. Benim yanımda içeri girerken Uğur Süleyman isimli arkadaş solumda ve sağımda Zübeyir isimli arkadaşım vuruldu. Zaten gemidekilerin çoğunluğu içeri girerken vuruldu. Güvertede yaralanan birçok arkadaşımız yaralıyken İsrail askerleri tarafından öldürüldüler. Yaralıları bile kelepçeleyip yüz üstü yatırıp defalarca darp ettiler. Ayrıca yaralılara müdahale etmeyerek kan kaybettirdiler. Saldırı yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika sürdü. Sabahleyin 04:30 te geminin kış kısmında başlayıp üst güvertede kaptan köşküne çıkıncaya kadar sürdü.

Anonslarla birlikte biz olay bitti zannedip içeri gireceğimiz sıra yanımda 2 kişi vuruldu. Yaralıları içeri taşıdık. İçeride doktor arkadaşlar ilk müdahaleyi yaptılar. İsrail askerleri içeri girdikten sonra müdahale etmemize izin vermediler. Yaralı arkadaşlarımızı arkadan ellerinibağlayıp yüz üstü yatırdılar. Yanlarından geçen operasyon askerleri sürekli yaralıları tekmeliyorlardı. Ta ki yaklaşık 2 saat sonra helikoptere bindirene kadar böylece beklettiler. Yaralıların helikoptere bindirilişini bizatihi gördüm. Ağır yaralı bir arkadaşımızı düz yukarı alacakları yerde dikine çektiler. Helikoptere alınan yaralılar bu alınma şekli nedeni ile çok acı çekiyorlardı. Feryatları her taraftan duyuluyordu. Gemi açıkta yaklaşık olarak 3 saat yerinden kıpırdamadı. Daha sonra gemiye çıkan İsrail askerleri bizi Aşdod Limanına gidinceye kadar yaklaşık 5 saat güneşin altında ellerimiz arkadan bağlı olarak güvertede açıkta tuttular. Bu esnada gelen helikopterlerin sıçrattığı su nedeni ile hepimiz ıslandık ve bizi helikopterin altında rüzgâra maruz bıraktılar. Güvertede su, yemek, tuvalet gibi doğal ihtiyaçlarımızı

karşılamadılar. Güvertede 5 saat beklettikten sonra bizi geminin salonuna aldılar. Burada klimaları kapatıp sıcağa maruz bıraktılar. Geminin işgalinden Aşdod Limanına varıncaya kadar 15 saat boyunca ellerimiz bağlı kaldı. Tuvalet ihtiyacımız nadiren yardımcı olundu, yemek ve su verilmedi. Herkes oturduğu yerdeki masalardaki artıklarla açlığını ve susuzluğunu giderdi. Klimalar kapalı olduğu için aşırı terlemiştik..Aşdod Limanına geldiğimizde İsrail'e kaçak bir şekilde girdiğimize dair evrak imzalatmak istediler. İmzalatılmak istenen belgeler İbranice idi. Bizleri sürekli olarak imzalamazsanız 2 aydan 8 yıla kadar hapiste tutacaklarını söylüyorlardı.Burada bizlere 20 dakikalık sorgudan sonra havalimanına gönderilip serbest bırakılacağımız söylendi. Bizleri daha sonra çadırlara aldılar. Bizleri sürekli soyunduruyor ve arıyorlardı. Kaldı ki ellerimiz bağlı ve sürekli yanımızda askerler vardı. Her bir kişinin yanında 2 görevli vardı. Buna rağmen sürekli soyundurup arama yapıyorlardı. Soyundurdukları çadırlarda İbranice sürekli bağıryorlardı. İterek bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı. Açık alanda görevli olan bir asker bana ekmek vermişti. Yiyeceğim sıra yine başka bir çadıra götürdüler ve elimden alıp attılar. Dışarıda medyaya gayet yumuşak fakat çadırların içlerinde her türlü itme kakma ve bağıryorlardı. Sürekli elleriyle bedenimi itip kakıyorlardı. Sorgu esnasında ellerim bağlı bir şekilde ve sağ kolumu ve sağ omuzu sıkarak ve morartarak bana sürekli psikolojik taciz yaptılar. Aşdod limanında 10 metrede bir soyundurup aradılar. Resmimi çekip parmak izimi aldılar. Şu an çektikleri resimler bende mevcuttur. Bu fotoğrafı dosyaya sunuyorum. Daha sonra cezaevi aracına bindirilip Berşava hapisanesine götürüldüm. Orada yaklaşık 3 gün kaldım. Hapishanede düzenli yemek verilmedi. Dönüş sırasında hava limanında Türkçe bir evrak imzalatmak istediler. Yanımızdaki avukat arkadaşına gösterip üzerine (baskı altında zorla imzalatıldığımı ve bütün haklarımızın mahfuz olduğunu) yazıp imzaladık. Gemide bir adet cep telefonum (iphone marka), bir adet hp dizüstü bilgisayarını yeni model faturası mevcut, bir adet Sony fotoğraf makinesi (12megapiksel, Carl zeis mercek, 4gb harici hard disk), bir adet alman marka 600metre mesafeli dürbün, 4 takım yeni elbise, 8 takım yeni iç çamaşır, nike marka sırt çantam. 1 adet büyük bavul, 1 adet Kur'an-ı Kerim, 3 adet kitap, 1 adet Kur'an Meali, 1 adet terlik, 5 çift yeni çorabımı aldılar , bir daha tekrar iade etmediler. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu:İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı. 06/07/2010