

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. Y.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. SELİM BABAVATAN - 23730 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisine Antalya'dan bindim.Amacım Gazze'ye giden yardım gemilerine katılmaktı. Bu gemi Kıbrıs açıklarında diğer gemileri beklemeye koyuldu. 30/05/2010 tarihinde Gazze ye doğru yola koyulduk. Bulunmuş olduğum gemi içerisinde yalnızca kendi eşyalarım ve yardım için toplamış olduğumuz paralar vardı. Diğer gemilerde de inşaat malzemeleri ve tıbbi araç ve gereçler bulunuyordu.Saldırı anından önce gemimizin etrafını 4 tane savaş gemisi sarmış aynı zamanda helikopterler uzak mesafeden uçuşlar yapıyorlardı. Geminin alt katındaki güvertesinde saat 04:30 sıralarında birden gemide bulunan yabancılar “boat” diye bağırmağa başladı. Geminin etrafı zodiaclar ile doldu sol taraftan balkondan bakarken gaz bombası 2 metre önüme, ses bombası da yanıma düştü. O sırada ayakta iken birden mermiler yağmaya başladı. Sağımdan solumdan mermiler uçuşurken sağ üstümde çaprazımdan helikopter iniş yaptı. Hiçbir şey yapmıyorken yukarıdan gerçek mermiler yağmaya başladı. Önümden plastik mermi diğer çaprazımdan da gerçek mermi geliyordu. Yukarıdan gerçek mermiler yağmaya başladı. Yukarıdaki arkadaşlarımız ölmeye başladı. Derken ikinci helikopter geldi bunlarda adam indirmeye başladı hatta iple inerken sağı solu tarıyorlardı. Gemide bulunan Cevdet adlı abimi fotoğraf çekerken tam alnından vurdular. Askerlerin ellerinde değişik türden silahlar vardı. Ateş eden askerlerin yüzleri örtülü sadece gözleri görünüyordu. Tahminime göre operasyon 1 saat sürdü. İsrail askerleri gemiye köpek ile geldiler. Köpeklerden birisi bir arkadaşımızı karnından ısırıldı. Ellerimizi arkadan bağladılar, bir sefer Sağa sola her hareket ettirdiklerinde iki tekme ve dipçik ile bana vurdular. Ellerimizi bağlayıp bizi güverteye çıkardılar. Beni ıslak bir yere oturtular.Teslim olma süresi devam ederken bir kişi tuvalette idi. Onu da orada vurdular. Oturduğumuz yerde 2 saat boyunca bir yere göndermediler. Islak zeminde olduğum için lavaboya gitmem gerekiyordu. 1.5 saat boyunca küçük abdestimi tutmak zorunda kaldım. W.C. ye göndermeye izin vermediler. En son ayağa kalktım jop kullandılar. Helikopter uzun süre üzerimizde durdu, Akdeniz'in o tuzlu suyunu denizden üzerimize getiriyor, güneş diğer yandan yakıyor, diğer yandan da pervanenin altında üşütülüyorduk.Bizleri alt kattaki salonlara aldılar. 5 kişinin oturacağı yerde 9 kişi oturtular. Takriben bir 12 saat civarı aynı pozisyonda hareket etmemiz yasak bir şekilde son derece sıkışık bir halde oturur vaziyette bekledik. Bazı arkadaşların gözleri bağlandı. Tuvalete gönderilmeye izin verilmedi. Gemideki odalara ilk girdiğimizde gördüğümüz manzara tüm bavullarımızın boşaltıldığı, tüm elektronik eşyaların telef edildiğini artık üzerime giydığımız kıyafetler haricinde hiçbir eşyayı bulamadım. Aşdod limanına vardık. Beni sahilde bulunan çadıra götürdüler. Cebimde bulunan pasaportu aldılar.Daha sonra beni başka bir çadıra götürdüler. Orada çok detaylı bir arama yaptılar, makatıma dahi baktılar. Üzerimde bulunan 1000 Euro yu ve 300 Dolarımı aldılar. İngilizce ve Arapça bilmediğimi tercüman istediğimi söyledim ve tercüman getirdiler. Bana Yasak bölgeye

geldiniz farkında mısınız? ben de Gazze deki olan mağduriyete sahip çıkmak için geldiğimi İsrail için aynısı olsa aynısını yapacağımı söyledim. Bunun üzerine İsrail'e izinsiz girişte bulunuz dediler. Beni izinsiz değil sizler zorla getirdiniz dedim.gemiye ne için bindiniz?Ben yardıma muhtaç olan her yere gideceğimi Gazze'nin de buna ihtiyacı olduğu için katıldığımı, oradaki hasta çocuklara kadınlara yardım götürmek istediğimi söyledim. Dört tane evrak çıkardılar bunları imzalamamı söylediler. Bunlar İbranice idi. Bir tanesi Türkçe onda da: suçumu kabul etmem halinde on yıl boyunca İsrail'e giriş yapamayacağım söyleniyordu. Ben de İsrail e gelmek istediğimi söyledim.Ve diğer kağıtları anlamadığım için imzalamadım. Onlar da imzalamadığım takdirinde beni hapisane ye göndereceklerini ve ne kadar süre kalacağımın hiç belli olmadığını söylediler. Ben imzalamadım. kağıdı imzalamak için zorlamaya çalıştılar, İmzalamadım, Beni hapisaneye gönderdiler.zırhlı bir otobüse bindirildim.Hapiste üzerimde bulunan kemere gardiyan el koydu. Nakil sırasında askerler veya polisler bizim fotoğraflarımızı ve vidolarımızı razı olmadığımız halde çektiler. Cezaevinde 2 gece 1 gün kaldım. Daha sonra Türkiye'ye göndermek için beni havaalanına getirdiler. Burada da bazı belgeleri imzalatmaya çalıştılar. Ancak ben imzalamadım. Uçakta diğer arkadaşlarımızı bekledik.Türkiye ye döndüğümde bavuluma ulaştım yalnız içerisindeki 2 tane cep telefonum biri Samsung diğeri ise yeni almış olduğum Nokia yerinde yoktu. Laptopumda yoktu. Ben şuanda geleli yaklaşık bir ay olmasına rağmen halen askerler tarafından kovalanırken uyanıyorum. Psikolojim bozuldu, Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
30/06/2010