

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**  
**soruşturma No : 2010/23967**  
**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki B. O.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığımı , kendi avukatım AV. ÜMRAN SIRIMSI CANDEMİR 783 (Elazığ Barosuna kayıtlı) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

**SORULDU** : 22 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye insani yardım götürmek Mavi Marmara gemisiyle yolculuğa katıldım. Filistin'deki yetim çocuklar için hazırlanmış hediye paketleri ve tıbbi malzemelerin içinde bulunduğu insani yardım malzemelerini taşıyan gemiler toplam 600'e yakın kadın, çocuk, genç, yaşlı, doktor, basın mensubu,sivil toplum örgütü temsilcileri ve çeşitli ülkelerden gelen yabancı gönüllülerle yola çıktı. 30 Mayıs 2010 akşamı saat 22.30'da arkamızda bulunan yük gemisi Defne Y isimli gemiden İsrail'in 2 askeri botu tarafından takip edildiğimiz haberini aldık. Henüz uluslararası sularda olmamıza rağmen 2 saat boyunca Defne Y isimli yük gemisi başta olmak üzere diğer yük gemileri de taciz edildi. Mavi Marmara gemisindeki canlı yayın kesilmeye çalışıldı ve sonunda dünya ile irtibatımızı sağlayan yayınlar kesildi. Gece saat 00:00'da 2 İsrail askeri botu Mavi Marmara gemisinin de etrafında turlayarak taciz etti. 00:30'a doğru havadan önce 1 sonra 2 askeri helikopterle yine taciz ettiler. 31 Mayıs 2010 sabah saat 04.30'da 19 tanesini sayabildiğim İsrail askeri botlarının gemiye yaklaştığını gördüm. Ayrıca 8 tane askeri tekne de gemiye yaklaşıyordu. Askeri botlar ve tekneler geminin sağından, solundan, kıç tarafından ve burun tarafından son sürat 3'erli 4'erli yanaşarak hiçbir uyarı yapmadan gemiye ses, sis ve gaz bombaları ve silahlarla saldırmaya başladı. Yere düştüğünde bilye gibi dağılıp çevresine cisim saplayan ismini bilmediğim ileri teknoloji savaş aletleri gemiye atıldı. İsrail askeri saldırısı esnasında ben geminin burun tarafındaydım. Gemi burnunun sağ ve sol tarafındaki çoğu kişinin bu esnada yaralandığını gördüm. Botlardan daha sonra gemiye çıkmak üzere her tarafa kancalar atıldı. Bu arada üzerimize sessiz bir şekilde helikopterin gelmiş olduğunu fark ettik. Bu seferde helikopter geminin her tarafına bombalar ve kurşunlar yağdırdı ve gemiye, maskeli ve silahlı İsrail askerleri ateş ederek indi. Bu esnada etrafımdaki 3 yolcu yaralandı. Bu helikopter bombalar yağdırarak çekildikten sonra ikinci bir helikopter geldi ve gemiyi taradı. Çatıdakilerden 4 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı. Daha sonra çok sayıda İsrail askeri çatıya inerek çatıdan geminin burun tarafını ve canlı yayının yapıldığı tarafa lazerli silahlarıyla art arda ateş ettiler. Yaralanmayan arkadaşlarla kaptan köşkünün olduğu kattaki yaralıları almak için çatının alt katına indik. Bu kat canlı yayın yapılan kattı ve çok sayıda gazeteci bu katta idi. Cevdet Kılıçlar, kaptan köşkünün sol tarafında elinde fotoğraf makinesiyle çatıdaki askerlerin fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. Ben onun tam arkasındaydım. Askerler Cevdet Kılıçlar'ı iki kaşının ortasından vurdu. Cevdet Kılıçlar'ın önümüze yığılmış bedenini canlı yayının yapıldığı alana taşıırken bana doğru açılan ateş sonucu yanımdaki biri sağ bacağından vuruldu ve kendini kurtarabilmek için dolabın dibine sürünerek saklandı. Yine aynı katta yaralılara müdahale etmek üzere tedavi yapan doktoru omzundan vurdular. Saldırı devam ederken geminin tehlike sirenleri çalıyor ve İngilizce,

Arapça, İbranice, Türkçe olarak anonslar yapıldı. “Gemide yalnızca insani yardım gönüllülerinin olduğu, aralarında, farklı ülkelerin vatandaşlarının olduğu, basın mensuplarının olduğu” ilan edildi. Buna rağmen hiçbir uyarı yapmadan gemiye saldıran İsrail askerleri yaklaşık 1,5 saat süresince saldırıyı devam ettirdi.. Daha sonra kaptan köşküne el koydular ve bütün yolcuları geminin 2.ve 3. Salonlarına topladılar. Toplama esnasında benim gördüğüm kadarıyla geminin kış tarafındakileri darp ettiler. Beni de aldıklarında önce ceplerimi boşalttılar ve 12-15 asker birden üzerime çullanıp joplar ve ayaklarındaki postallarla yüzüme, kafama vurdular. Daha sonra diz çktürüp ellerimi arkadan sertçe kelepçelediler. Ve vurmaya devam ettiler. Savunmasız ve yarı baygın şekilde yüz üstü düşerek kafamı güverteye çarptım. Sağ gözüm morardı ve içi kan topladı, sağ kaşım yarıldı, yüzümün sağ tarafı şişerek morardı. Baygın durumda olmama rağmen geminin bir üst katına çıkarıldım ve ellerim arkadan kelepçeli şekilde diz üstü geminin ıslak güvertesine bırakıldım. Baş ucumda duran İsrail askeri ağır makineli silahını kafama tutarak bekledi.Bu arada kelepçenin elimi feci şekilde,bilekten ellerime ve parmaklarıma kan gitmeyecek şekilde sıkıldığını hissettim. Askere söyledim ancak 5 saat boyunca ellerimi gevşetmeden ve kafama silah doğrultulmuş şekilde konuşmama da izin verilmeden ıslak zeminde oturtuldum. Sonra kelepçeli vaziyette 2. salona alındım. Bu arada gemiyi harekete geçirdiler. Salonda tutulduğumuz sürede kimseye yiyecek- içecek vermedikleri gibi tuvalet iznini de istediklerine veriyor, istemediklerine vermiyorlardı. İzni verdiklerinin de tuvalet kapısı açık bir şekilde asker yanı başında bekleyerek ihtiyaç görmesini istiyorlardı. Bazılarının da kelepçelerini çözmeden insanların onurunu kırmak için pantolonunu da çekmeye izin vermeden diğerlerimizin yanına gönderiyorlardı. Gemi saat 18:10’da Aşdod limanına yanaştı ancak bizleri akşam saat 20:00’ye kadar gemide beklettiler. Sonra teker teker kafalarımıza silahlar doğrultulmuş ve itip-kalkarak ve rızamız dışında fotoğrafımız çekilerek gemiden indirip çadırlara götürdüler. Biri bayan 4 asker tarafından sorgulandım. Hiçbir yasal hakkımdan yararlanmama izin verilmeden “Niçin gemiye bindiğim, Gazze’ye niçin gitmek istediğim gibi sorular sordular. Bende uluslararası sulardan kaçırıldığımızı ve insani yardım gönüllüleri olduğumuzu Gazze’ ye uygulanan ambargonun kaldırılması için yardım götürmek üzere gemiye bindiğimi söyledim. “Hepiniz teröristsiniz” diyerek hakaret ettiler. İbranice olan bir kağıt göstererek “eğer bunu imzalarsan 3 gün içerisinde Türkiye’ye dönersin, imzalamazsan burada terörist olarak yargılanıp, mahkemeye çıkarılacaksın” denildi. Kağıdı imzalamadım Sorgu sırasında rızam hilafına parmak izim alındı, fotoğrafım çekildi. Daha sonra kliması sonuna kadar açık soğutucu dolabı gibi olan cezaevi aracına bindirilip saatlerce araçta bekletildik. Gece yarısı 2-3 saatlik yol giderek iki ve dört kişilik hücrelerden oluşan bir cezaevine götürüldük. Banyo yerlerinin kapısı olmadığı gibi üstten içeriği gören tepe kameraları vardı. Bana ve bazı arkadaşlara cezaevinin zemini yıkattırıldı, inşaat malzemeleri taşıtırıldı. Geceleri gelip bağrışarak ve kapılara vurarak uyumamıza engel oldular. 3.gün sabaha karşı hücrelerden alınıp otobüslere bindirilerek cezaevinden çıkarılıp havaalanına götürüldük. Havaalanında da İsrail askerleri tarafından silahlarının dipçikleriyle bizleri iterek fiili müdahalede bulundular. Daha sonra uçağa bindirilerek Türkiye’ye döndük. Türkiye’de Adli Tıp Kurumu’na gittik. Muayenemiz yapılarak vücudumdaki darp izleri burada fotoğraflandı. İsrail askerleri 1 adet I Phone marka telefonum,1 adet Nokia N95 telefonum, avea ve turkcell hatları,1 adet Hp laptop,16 Gb flash bellek,kol saati,300 Euro para, Canon marka fotoğraf makinesi, kredi kartım ve güneş gözlüğüme de el koyarak iade etmemişlerdir. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.  
02/07/2010