

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki C. G.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. YASİN DIVRAK- 28614 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Ben olay tarihinde Antalya limanında Mavi Marmara gemisine bindim. Binme amacım Filistin'e (Gazze'ye) insani yardım götürme amaçıyla katılıp yardımcı olmaktı. Ayrıca Gazze'de aylık masraflarını daha çok eğitim ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığım yetim çocuklar vardı. Onlarada tekrar yardım götürme ve görmek amacı ile Gazze'ye gidecektim. Türkiye'den Defne Y. Ve Gazze 1 adlı kuru yük taşıyan gemilerde vardı. Daha sonra güney Kıbrıs açıklarında 3 adet İsveç, İrlanda ve Yunan kuru yük gemileride bize katıldı. Ve hep beraber yardım amacı ile Gazze'ye yola çıktık. Güney Kıbrıs'tan 30/05/2010 tarihinde yola çıktık. Bütün gemilerde insani yardım malzemesi dışında herhangi bir yük yoktu. Kesinlikle ateşli veya ateşsiz kesici , delici, hafif veya ağır herhangi bir silah yoktu. Zaten gemiler yola çıkmadan önce gerek Türkiye , gerek diğer ülkeler tarafından sıkı bir aramadan geçirildikten sonra limanlardan hareket ettik ve ettiler. Hatta kaptanımız inşaat malzemesi olarak götürmüş olduğumuz kürek saplarını bile sorun olmasın diye gemiye almadı. Gemide yardım gönüllüleri dışında başka herhangibir kimse yoktu. Olay 31/05/2010 tarihinde saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Olayın meydana geldiği yer İsrail karasularından yaklaşık olarak 70 ile 75 mil uzakta idi .Biz gemilerle giderken İsrail'e göre güneye doğru hareket halindeydik. Olaydan sonra kaptanımız yönünü batıya doğru çevirdi. olay meydana geldiğinde saat 04:30 sıralarıydı. gemide bazıları yatıyordu. Bazıları da sabah namazı kılmak için Mavi Marmara gemisinin 2. Katında bulunan arka güverteye çıkmışlardı. Bizimle beraber gelen filoda bulunan gemilerden birisinden bir anons duydum. Anons telsizden yapıldı. Bizlere "mavi marmara size doğru onlarca hücum bot geliyor " dediler. Ben bu sırada 3. Kat arka güvertede idim. Birden bire bizim bulduğumuz geminin arka güvertesine doğru 2 israil hücum botu yaklaştı. Ve gemiye doğru silahla ateş açmaya başladılar. Hücum botlarda ayakta duran ve 15-20 kişi olarak görmüş olduğum bir askeri grup vardı. Önce 1. Kat güverteye yanaştılar. Bu güvertede bulunan 15-20 kişiye doğrudan ateş açtılar. Ateşten sonra güverteye indik. İndiğimizde çok sayıda yaralı olduğumu gördüm. Botlar belli bir zaman sonra geminin yanında ayrıldılar. Bu sefer geminin en üst kısmına doğru skorsky tipi helikopter geldi. İngilizce gemimizden dışarıya "bizim gemimiz insani yardım taşımaktadır" anonsu yapılmaya başladı. Helikopter gemiye doğru ateş açmaya başladı. İlk anda bu ateşler neticesinde arkadaşlarımız yaralandı. Bunun akabinde helikopterin her iki tarafından gemimize doğru halatlar aşağıya doğru sarkıtıldı ve gemiye asker inmeye başladı. Askerler aşağıya inerken yaralandı. Biz bu yaralanan askerleri tedavi etmek amacı ile doktorlarımızın bulunduğu bölüme götürdük, doktorlarımız bunları tedavi ettiler. Daha sonra gemimize doğru 2. Bir helikopterde geldi. Bu helikopterden de gemiye 5-6 civarında asker indi. Gelen bu helikopterde ateş açarak geldi. Daha sonra üstümüze 3. Bir helikopter daha geldi. Bu

helikopter 4-5 civarında gaz bombasını gemiye atmaya başladı. Yoğun bir şekilde gemiye asker indirilmeye başlandı. Bir ara ben geminin 3. Katının arka güvertesine geçtim. Askerlerin helikopterden gemiye indiği tarafa bakıyordum. Bir askerin iskele tarafından arka güvertedeki kameramanlara doğru silah doğrulttuğunu gördüm. Ben iskeleye doğru ilerlemeye başladım. Iskele yönünde köprüye açılan kapının önüne geldiğimde sağ tarafımda olayda ölen Cevdet Kılıçlar'ın eğilmiş fotoğraf çektiğini gördüm. O esnada Cevdet'in arkasında bulunan arkadaş Cevdet kafasından vuruldu , diye bağırdığını duydum. Arkama döndüğümde Cevdet Kılıçlar'ın sırt üstü kanlar içerisinde yattığını gördüm. Hemen 2 arkadaşımız gelip Cevdet'i arkaya doğru çektiler. Cevdet'ten sonra bir kameramanın daha yere düştüğünü gördüm. Olay yerine gittiğimde şahsın kanlar içerisinde yattığını gördüm. Cevdet'in ölümünden sonra artık herkeste yavaş yavaş ölüm korkusu oluşmaya başlandı. Geminin içerisinde Türkçe, İngilizce ve Arapça anons yapıldı, anonslarda geminin 2. Kat salonlarına doğru çekilmemiz istendi. Bu sırada askerler geminin sağ ve sol tarafına iyice yerleşerek herkese doğru silah yöneltmeye başladılar. Salonda oturanların hiçbir şekilde ayağa kalkmamalarını istediler, ayağa kalkan yada herhangi bir şekilde yerinden kımıldayana lazer ışığı tutuyorlardı. Silahları doğrularak hareket etmemelerini söylüyorlardı. Askerler bize bütün eşyalarımızı dokunmadan bırakmamızı , elimizi kafamızın arkasına bağlayarak tek tek gelmemizi söylediler. Her çıkanın üstünü aradılar, ellerini kiminin önünden kimininde arkalarından plastik kelepçelerle bağladılar. Bu işlem yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Ben salondan en son çıkanlardan birisiydim. Arka tarafa doğru geldiğimde beni askerleri sert bir şekilde ittiler, cebimdeki pasaportu ve paraları çıkarttılar. Bu parayı nereye götürdüğümüz sordular. Bende bunu insani yardım çerçevesinde Gazze'de bulunan insanlara götürdüğümü söyledim. Bana ense kökü ve başıma vurmaya suretiyle darp ettiler. Bana "zengin , piç Türkler" denildi. Ben de avukat olduğumu söyledim. Ellerinde bulunan bir sopayla sol ayak kaval kemiğime vurmaya başladılar. Ve o esnada ellerimi kelepçeyle bağladılar. Arkadaki asker sol ayak bileğime çok sert bir şekilde vurarak beni yüzüstü yere düşürdü. Ellerim bağlı olduğu için yerden kalkmaya zorlandım. El bileklerimde yaralanmalar oldu. Bir asker beni üst güverteye doğru götürmeye başladı. Giderken 2. Katta güvertede yerlerin ıslak olduğunu ve insanların yere diz üstü çöktürüldüğünü gördüm. Beni en üst kata çıkardılar. Alt katta iken aşırı derecede bir soğuk vardı. Yukarı kata çıktığımızda ise aşırı bir sıcaklık vardı. Elleri bağlı yere oturtular. Etrafımda elleri bağlı ve meydana gelen yaralanma nedeniyle kan akan şahıslar vardı. Helikopterler geminin üst güvertesine yanaşıyorlardı. Bu helikopter yaklaşık olarak bir saat geminin üzerinde uçuş yaptı. bir Helikopter gelerek bizim ölen arkadaşlarımızı aldı. Başka helikopterde yaralananları almaya geldi. Bu sırada yaralılar bağıryorlardı. Ayrıca helikopterlerden gemiye dehşet derecede ses geliyordu. Bu helikopter basıncı ile denizden gemiye su geliyordu. Bu da bizi devamlı ıslatıp durdu. Daha sonra bizi geminin alt tarafında indirdiler. İndiğimizde eşyalarımızın olduğu bölüme geldik. Burada eşyalarımızın talan edildiğini gördük. burada insanların su , yemek ve tuvalet ihtiyaçları yerine getirilmiyordu. Gemiden inerken askerlerden biri elimdeki keleşçeyi daha da sıkmaya başladı. Benim canım acıdı. Buna tepki gösterdim. Bu sırada bir israil askeri silah dipçığıyle kafamın üst bölgesine vurdu ve başımdan kan akmaya başladı. Gemi 31/05/2010 saat 20:30 sıralarında Aşdot limanına yanaştırıldı. Gemi boşaltılmaya başlandı. Ancak çok yavaş yapılıyordu. Ben ancak sabaha doğru gemiden inebildim. Bizi limanda kurulan çadırlara aldılar. Bizi başımızdan ayaklarımıza kadar çok ince bir aramadan geçirdiler. Bu arama sırasında cinsel organlarımıza kadar el sürüldü. Ben buna tepki gösterdim. Bunun üzerine beni alıp başka bir yere götürdüler. Burada pantolonumu indirerek dedektörle arama tarama yaptılar. Sonra beni bir masaya götürdüler. Önüme evrak koydular. Evrakı bana zorla imzalatmak istediler. Ancak imzalamayacağımı söyledim. Ve Türkçe bilen tercüman istedim. Tercüman aracılığı ile açık sulardan İsraille zorla getirildiğimi söyledim. İsrail Devleti tarafından 15/08/2010 tarihine kadar verilmiş bulunan bir vizem olduğunu söyledim. Çünkü ben gemiye binmeden önceye

kadar İsrail'de idim. Daha sonra 3 sivil görevli şahıs bulunduğumuz yere geldi. Pasaportumu alıp incelediler. Vizem olduğunu görünce Türkçe bana "bir dakika" dediler ve pasaportumu aldılar, bugüne kadar pasaportumuda almadım. Bizi burdan alıp cezaevi aracı ile cezaevine götürdüler. Beni 77 kişilik bir koğuşa koydular. Koğušta daha sonra bizi hücrelere attılar. Bir ara ihtiyaçlarımızın olduğunu söyledik. Kapıyı açtılar. Belli bir zaman sonra bizi hücreye koymak istediler ancak biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Ve biz hücreye girmedik. Daha sonra bizi tekrar hücreye aldılar. Gece saat 02:00 sularında sorgulamak için beni çağrdılar. Beni camekanlı bir yerde sorgulamaya başladılar. Bu sorgulama 2 saat kadar sürdü. Sorgudan sonra beni tekrar hücreye getirdiler. Daha sonra bizi başka bir koğuşa götürmek istediklerini söylediler. Saat 09:00 sıralarında bizi havaalanına götüreceklerini söylediler, daha sonra havaalanına gittik, burada bizi 4 saat tuttular. Havaalanında bir kaç arkadaşımızın kol ve bacaklarının kırılmak suretiyle darp edildiğini gördüm. Kafadan yaralananlar vardı. Burdada belge imzalatmaya çalıştılar ancak ben imzalamayacağımı söyledim. Ve ben pasaportumu istedim. daha sonra pasaportumun olmadığını söyleyip beni dışarı çıkarttılar. daha sonra Türkiye'ye geldik. Burada Adli Tıp Kurumuna geçtik. Muayenelerimiz yapıldı. benim pasaportum, 2 adet cep telefonum , 1 laptop , 1 fotoğraf makinam , birde fotoğraf makinası aparatlarım bana verilmedi. benden rızam hilafına tükürük örneği alındı. Ben bu şekilde bana davranan İsraili askerlerden davacı ve şikayetçiyim. Yasal işlem yapılmasını istiyorum. Dedi. Ayrıca ifademi yazılı beyan olarak dosyaya ibraz ediyorum. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D dedi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
23/06/2010