

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki C. S. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. NECİP KİBAR - 16288 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisinde Gazze'ye insani yardım malzemesi götürülmesine katkıda bulunmak için binmiştim.Bize eşlik eden 2 yük gemiside vardı.Gemide kadınlar,yaşlılar, genç kızlar,1 yaşında bir bebek,gemi mürettebatı ve biz vardık. 31/05/2010 tarihinde saat 04:30 sıralarında İsrail askerleri zodiaclarla geminin kış kısmına doğru yanaşmaya başlamışlardı,yanaşınca ses bombası,gaz bombası atmaya ve silahlarıyla ateş etmeye başladılar.Bir kısım zodiaclarda geminin uç kısmına doğru ilerliyordu.Sonra yukarıdan yardım çağrılarını işittik.Yukarıya helikopterle indirme yapıyorlar ve inerken ateş ederek iniyorlardı.Hemen yukarı doğru çıkmaya başladım.Orta kata geldiğimde yaralılar olduğunu ve revire taşındığını gördüm.İsrail askerlerinin açmış olduğu plastik mermilerden biri omzuma isabet etti,gerçek mermilerden biri de yeleğimi sıyrıp geçti.O esnada bir arkadaşım yanıma gelmişti;beraber kenardan kenardan gidiyorduk,önümüzdeki bir arkadaşımızın ayağınadan vurulduğunu ve yere düştüğünü gördük onu hemen kenara çekip içeri çektik içerdeki arkadaşlara revire götürmelerini söyledik.Biz tekrar ileri doğru giderken askerler sürekli gerçek mermilerle ateş ediyorlardı. Bu ateşler sonucunda teslim oluyoruz diye İngilizce, Türkçe , Arapça ve İbranice anonslarda yapılıyordu;ama onlar hala ateş ediyorlardı; Benim yanımdaki arkadaşım H. E., teslim oluyoruz dindikten sonra açılan İsrail askerlerince yapılan ateşler sonucu vuruldu ve yaralandı onuda hemen revire kaldırdık.Birçok yaralı vardı,sağlık ekibi yetişemiyordu.Bir yandan ölülerimizin 4 tanesini yan yana koyduk diğer yandan yaralılara yardım etmeye çalışıyorduk.Hepimiz geminin salonunda toplandık.Askerler geminin dış kısmında bekliyorlardı.Bizi tek tek dışarı almaya başladılar.Köpekleri de vardı bize doğru saldırtıyorlardı.Bizi aşağılayıcı tavırlarla arıyorlardı, ellerimizi sıkı sıkı arkadan kelepçelediler. Ondan sonra orta kata çıkartıp ve ıslak zeminin üstüne elleri bağlı şekilde oturttular. Dizlerimizi rahatlatmak için ufak bir hareket yapsak bile hemen silahlarını bize doğrultuyorlardı.Ağır yaralı arkadaşlarımızı saatler sonra helikopterlerle tek tek aldılar,gelen devasa helikopter önce üzerimize denizden su püskürtüyordu, sonra yaralıları alıyordu.Yemek,su ve tuvalet ihtiyaçlarımızı gidermek için yardımcı bir kaç defa talepte bulunduk ama hiçbirisinde bu taleplerimiz yerine getirilmedi, Sadece tuvalet ihtiyacını tartışmalar neticisinde daha sonra kabul ettilerBu arada yaralı arkadaşlarımızında ellerini kelepçelemişlerdi...Baskın esnasında da,gemiyi limana götürürkende askerlerin başlarında suratlarını örten maskeler vardı ve üzerlerinde değişik silah ve bombalar vardı.Bazı askerlerin boynunda ince tüp şeklinde içinde değişik renklerde sıvı olan bir şişe vardı.Yolculuk boyunca arasına içiyorlardı,birbirlerine isimleri hitap etmiyorlar,"ahi" diyorlardı Gemi ashdod limanına gelince bizi tekrar salona aldılar.Bütün eşyalarımızı dağıtmış ve geminin her tarafını kırıp dökmüşlerdi.Elleri bağlı bir şekilde askerlerin hakaret ve kışkırtma ve darpları ile bizi limana çıkartıp limanda kurmuş oldukları sorgu çadırına götürdüler sorular eşliğinde rızam dışında

resmimi çekip parmak izimi aldılar,zorla bir kağıt imzalatmaya çalıştılar imzalamadım. İfade alma sırasında yanıma Türkçe bilen İsrail askerini tercüman olarak verdiler, Türkiye Büyükelçiliğinden geldiğini söyleyen ama İsrail görevlisi olduğu sandığım şişman bir erkek gelerek herkes imzaladı sende imzala sizi hemen gönderecekler,dedi,imzalamıyacağımı söyledim.İmzalatmaya çalıştıkları kağıtta İsrail kara sularına izinsiz girdiğim gibi ifadeler vardı, bende onlara İsrail kara sularında değildik,uluslar arası karasularındaydık ve buraya kendi isteğimle gelmedim zorla getirildim bu yüzden imzalamıyacağım dedim.Sonra başka bir kısma götürdüler orda da aynı şeyleri yaptılar daha sonra cezaevi aracına bindirdiler araç içinde uzun süre bekledim.Üzerim ıslaktı klimanın soğutucu tarafını açmışlardı, Araç dondurucu soğuğa sahipti. Biz bir kaç defa görevliye kapat dedikçe o dereceyi daha da soğuğa getiriyordu.Bu şekil yaklaşık 2 saat yolculuktan sonra cezaevine geldim.Cezaevine girerkende aşağılayıcı muamelelere maruz bırakıldım. Cezaevine girincede aşağılayıcı bir şekilde zorla duşlara soktular.Mahkemeye çıkacağımız ve tutuklanacağımızı söylüyorlardı.Cezaevine girdiğimizde gece yarısı olmuştu.Bazı arkadaşlarımızı başka bloklara götürdüler. Herkesi 2-4 kişilik koğuşlara yerleştirdiler.İsrail sivil sorgucuları bizi sorguya çekiceğini söylediler,bizde ifade vermiyeciğimizi söyledik.Diğer blokdan bazı arkadaşları sorguya çektiklerini duydum. Daha sonraki günde yine aşağılayıcı tavırlarla bizleri otobüslere bindirip,havaalanına götürdüler.Ordaki askerler kaş,göz,el hareketleri ile bize hakaret edip tahrik ediyorlardı.Bekleme salonundayken askerleden bir kaçı bize saldırdı, Benim a-Canon marka fotoğraf makinam, b-2 GB KINGSTON marka flash bellek, c-Kuran-ı Kerim , d-Dua kitabı, e-Tüm iç ve dış elbiselerim, f-ilaçlarım, g-yarım kilo tütün, alındı. İsrail askerleri bir daha bunu bana iade etmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu:İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı. 02/07/2010