

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki D. K.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. ÜMRAN SIRIMSI CANDEMİR- 783 (Elazığ barosuna kayıtlı) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla katıldığımız gemi yolcuğunda ben Ben DEFNE Y gemisindeydim. 30.05.2010 gecesi saat 22.30 sıralarında, uluslararası sulardayken sağımızda ve solumuzda İsrail donanmasına ait savaş gemileri belirmeye başladı. Telsizlerimizden gelen anonslarda İsrail karasularında olduğumuz ve geri dönmemiz isteniyordu. Bir süre sonra telsizdeki anonslar küfür içeren İngilizce ve Türkçe sözlere döndü. Savaş gemileri saatlerce bize bir yaklaşıp bir uzaklaştı. Daha sonra denizaltılar, helikopterler ve hücum botlarını fark ettim..31.05.2010 saat 04.30 sıralarında savaş gemileri, helikopterler ve hücum botları geminin üzerine doğru gelindi. Fakat aniden yönlerini değiştirip hepsi birden Mavi Marmara gemisine silahla ateş açmaya başladılar. Mavi Marmara bize yakın olduğu için her şeyi çok net gördüm ve duydum. İsrail askerleri Mavi Marmaraya yaklaştıklarında bir anda patlama sesleri gelmeye başladı ve hiç durmadı. Gemiye batıracaklar diye düşündüğümüz sırada ardından helikopterler geminin üst kısmına yaklaşarak otomatik silahlarla ateşlemeye başladı. Mavi Marmara' nın etrafında onlarca hücumbot vardı ve durmadan patlama sesi geliyordu, ardından bir duman kütleli yükseliyo ,helikopterden ateş devam ediyor ve telsizden “burada bir yaralı var, burada bir ölü var” anonsları duyuyordum. Denize düşen olursa yardım etmek için Mavi Marmara'ya yaklaşmak için hızımızı arttırdık ama mekanik bir sorun oluştu. O anda Mavi Marmaranın tüm hızıyla hızlanıp sağa sola gitmeye başladığını gördüm. Defne Y gemisinden hemen Türk radyosunu arayarak durumu bildirdik gemide bulunan acil yardım çağrısı olarak bilinen (epirp) cihazını çalıştırdık. Bir süre sonra Defne Y gemisine helikopterle asker indirmeye başlandı. Geminin ambar kapaklarının üzerinde bir saat kadar bekledik. Sonra üçerli gruplar halinde başımızda silahlı askerlerle 20 m2 lik yemekhaneye götürüldük.

Daha sonra tek tek askerler tarafından sorgulandık. Sorguda ‘Komutanınız kim?’” Niye geldiniz”, ”Ne taşıyorsunuz” gibi sorular soruldu. Ben İnsani yardım taşıdığımızı, gönüllü sivil insanlar olduğumuzu söyledim. Sorgu esnasında suçlu gibi muamele gördüm. Hiç bir Yasal hakkım hatırlatılmadı. Gemi 8-10 saat sonra Aşdod limanına vardı. Sorgu çadırına götürdüler. Beni 3 ayrı çadırda ayrı ayrı sorguladılar. Ve parmak izim alındı. Fotoğrafım çekildi. daha sonra 2 asker koluma girerek cezaevi aracına götürdüler.100 metre sonra durdurup üst aramamız yapıldı.Daha sonra çadırlardan oluşan bir yere götürüldüm. Yine sorgulandım. İçeriğini bilmediğim yabancı dildeki bazı kâğıtlara imza atmam istenildi. Her masada kendini Türk konsolosluğundan gelen görevli gibi tanıtan birileri vardı. Bunlar sürekli o kâğıtları imzalamamı ve bunun ardından hemen geri gönderileceğimizi, aksi takdirde başıma çok kötü şeylerin geleceğini söyledi. Buna rağmen imzalamadım. Bir süre sonra otobüslere bindirildik. Otobüsteki klimaları sonuna kadar açıp saatlerce beklettiler. soğuktan dondum. Araçların

etrafındaki kadın ve erkek askerler sürekli gözelerimize bakarak, iterek, küfür ederek omuzlarını vurarak durmadan taciz ettiler. Sonra hapishaneye götürdüler. Cezaevinde de kameraların gördüğü yerde çıplak yıkanmam istendi. Yine sorgulandım, Bazı yaralılara tıbbi müdahale yapılmadı.1,5 gün cezaevinde kaldım. Bir süre sonra havalimanına götürüldüm. Burada bulunan İsrail askerleri bazı arkadaşlarıma saldırdı. Arkadaşların bazıları yerlere süründü, yürüyemez hale geldi. Daha Sonra uçağa bindirildim. Türkiye'ye döndüm. Nüfus Cüzdanım, bir kısım kıyafetim, sürücü belgem, 450 TL, 3,500 (\$) Dolar param, iki kredi kartım, cep telefonum, laptobum İsrail askerleri tarafından alındı ama bir daha bana iade edilmedi. Ayrıca çalıştığım derneğe ait bir kaşe vardı. Bu kaşenin yasa dışı kullanılacağından dolayı tedirginlik içindeyim. Bu kaşede iade edilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
01/07/2010