

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. B.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım **Av. RAMAZAN KORKUT-35918** Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisinde canlı yayınlardan sorumlu kameraman olarak görev yapıyordum. Gemi uluslararası suların Gazze'ye yardım malzemesi götürüyordu. Olay gecesi standart canlı yayınlarımızı sürdürürken yayınlarmız kesilmeye başladı.Kısa aralıklarla uyduya çıkıp iniyorduk. İsrailin yayınlarmıza dijital olarak karartma uyguladığını anladık zaten etrafımızda israil gemilerinin olduğunu biliyorduk. Daha sonra uzun bir süre yayına müdahale edilmedi.Arkamızdaki diğer gemilerle telsiz irtibatımız vardı.Onlardan gelen anonsla İsrail hücum botlarının ,bize doğru geldiğini öğrendik.Sabah saat 04:30 sıralarında canlı yayınlarımız sürerken israil hücum botlarının yaklaştığını gördük.Bende görevim gereği botları görüntülemeye başladım. Tekrar dijital karartma uygulandı. Ancak yedek frekansımıza geçerek tekrar uyduya çıktık. Hücum Botları hızla geminin iki yanına yanaştı. Gemiye ses ve gaz bombaları atıldı. Önceden hazırlanmış merdivenler ve kancalarını kullanarak gemiye çıkmaya çalıştılar. Hemen akabinde helikopterler havadan iniş yapmaya başladılar.Helikopterden çeşitli silahlarla ateş açıldı. Ölenler ve yaralananlar olmaya başladı. Askerlerin ellerinde uzun namlulu tüfekler ve tabancalar vardı Gemideki gönüllülerden ölü ve yaralı sayısı da giderek artıyordu.Bende bu olayları görüntülemeye devam ediyordum.İsrail askerleri geminin çeşitli yerlerine yayılmaya başladı İsrail askerleri silahla vuruyor darp ediyorlardı.Ben geminin canlı yayınlarını yaptığımız kış diye tabir edilen en üst güvertesindeydim.Askerlerin bulunduğu bölüme yaklaştıklarını gördüm.Kameramı o yöne çevirerek görüntülemeye devam ettim.Görüntülediğim askerin silahından çıkan merminin hedefi oldum.Sağ kolumdan vuruldum. yaralandım. Vurulduktan sonra yerde yatarken ilk müdahale gemideki arkadaşlarım tarafından yapıldı.Daha sonra arkadaşlarım tarafımdan geminin salonuna götürüldüm.Orada geminin doktoru tarafından yarama bakıldı .Bir kaç saat sonra israil askerlerinin tamamen geminin kontrolünü ele geçirdiklerini ve yaralıları istediklerini öğrendim.Gidip askerlere teslim oldum.Askerler yaralıları dahil herkese sert davranarak arama ve kelepçeleme yapıyorlardı.Benide kolumdan vurulduğum halde arkamdan sert bir şekilde kelepçelediler ve bir üst güverteye çıkararak diğer yardım gönüllüleri arasına çöktürdüler .Durmuş olan kanamam yeniden başladı .Kanamalı halde otuyordum.Helikopter geminin arka bölümünde alçak uçuş yaparak bizleri sürekli ıslatıyordu.Daha sonra arkadaşlarım kanamamın olduğunu askerlere ilettiler.Askerler kelepçemi kesip çıkardı ve pansumanımı sert bir şekilde yeniledi.Bir süre koltukta oturdum.Daha sonra ellerimin kelepçelenmeksizin yere çöktürüldüm.Bir süre sonra kanamamın devam ettiğini fark ettim ve askere söyledim.Asker pansumanımı açıp kontrol etti ,yenileyip beni helikopterle hastaneye sevk etmek üzere kaptan köşküne doğru ite kaka götürdü. 2 saate yakın kanamalı olarak bekletildim. Çok ağır yaralıları da vardı. Onları da

yaralı ve kanamalı bir şekilde ite kaka bekletiyorlardı. Heryer kana bulanmışdı.Bir önceki aramada fark edilmeyen Nokia E71 cep telefonum cebimdeydi .Helikoptere binmek üzereyken birkez daha arandım.Cep telefonumu bulan asker telefona el koydu.Kalan yaralıların helikopterlere alınmasından sonra israil hastanesine doğru yola çıktık.Hastaneye vardığımızda kim olduğunu bilmediğim biri tarafından çırılçıplak soyulup arandım.Daha sonra diğer yaralıların da bulunduğu bir odada yatağa kelepçelendim.Ameliyatım yapıldı .Sorgulandım .Kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından sabıkalandım,parmak izlerim alındı.İbranice yazılmış olan ifademe imza atmadım.Bunun yerine DNA örneğimi ve parmak izlerimi almaları gerektiğini söylediler ve aldılar .Kesinlikle telefon kullanma hakkı tanımadılar.Ailem benden iki yada üç gün haber alamadığı için perişan oldular.Daha sonra ambulanslarla israilliler tarafından havaalanına getirilip Türk yetkililere teslim edildik. Şuanda sağ bileğim ve parmaklarım merminin açtığı tahribattan ötürü çalışmıyor.Kameraman olarak geçimimi sağladığımdan ve herhangi bir sosyal güvencem olmadığından ,mağdur durumda kaldım.Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim .Maddi ,manevi zararlarımın tazmin edilmesini talep ediyorum.. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
28/06/2010