

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. Ç.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av.KAYA KARTAL - 34541 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Ben Gazze'ye insani yardım götürün Mavi Marmara gemisinin baş mühendisiyim. 30/05/2010 tarihinde saat 22:00-23:00 civarında İsrail gemileri bulunduğumuz Mavi Marmara gemisine tacizde bulunmaya başladı. İsrail savaş gemileri hücum botları Uzaktan görünüyordu. Ben bu sırada geminin köprü üstü diye tarif edilen yerdeydim. Yani kaptan köşkündeydim. Manevrada bulunuyordum. İsrail askerleri tarafından geminin yan taraflarından ve arka kışkımsından botlarla üst kısımdan ise helikopter ile saldırdılar.Bu arada ses bombaları,gaz bombaları arka arkaya gemiye atıldı. Silah sesleri aralıksız geliyordu Bir ara Kaptan köşkünün olduğu taraftan yardıma ihtiyacı olduğu bilgisi geldi. Ben bulunduğum yere 6 tane yaralıyı aldım. Ve bunları gönüllü doktorların tedavi yaptıkları revire gönderdim. Daha sonra 2. Bir saldırı yapıldı. 2 yaralı daha aldım .İsrail askerleri gemiyi taramaya devam ediyorlardı. Ben bu yaralıları almaya çalışırken arkada bulunan yaralı 3 kere daha vuruldu. Bu sırada bu silahlardan sağ koluma gelip sıyırdı. İsrail askerleri yavaş yavaş gemiyi ele geçirmeye başladılar. Kaptan da bu ateş altında daha fazla ilerleyemeceğimizi söyleyerek geminin motorları stop ettirdi. Durduktan sonra geminin ana makinalarında hasarlar meydana geldi. Beni ellerimden kelepçelediler. Beni arkadan bağladılar ve yüzüstü yere yatırdılar. Üzerimde bulunan telefonumu aldılar. 2 saat sonra beni makina dairesine gönderdiler. burada 4 arkadaşımızın öldüğünü gördüm. Gemide büyük hasar meydana geldi. Daha sonra makinanın birisini çalıştırdım. Bir ara yaralıları almaya başladılar. Alınan yaralıların elleri kelepçeliydi. Gördüğüm 2 yaralının ayaklarıda kelepçeliydi. Yaklaşık olarak 8-10 saat sonra Aşdod limanına vardık. Bu arada geminin emniyet sistemlerini devre dışı bıraktılar. Limanda beni sorgu çadırına götürdüler. Burada bana İbranice kağıt imzalatmaya çalıştılar. Ancak ben İngilizce ve Türkçe yazılı olmadığı için imzalamayacağımı söyledim. Bunun üzerine "eğer sen bunu imzalamazsan 10 sene burada hapisanelerde kalırsın , çürürsün" dediler. Ancak imzalamadım. Çadırda iken benim fotoğrafımı çekip parmak izimi aldılar. Daha sonra çadırların arka tarafında limanda beni yaklaşık 1-1,5 saat beni beklettiler.

Daha sonra beni araca bindirerek cezaevine götürdüler. Araç aşırı derecede soğutulmuştu. Yanımda bulunan ve cezaevine götürülen 3. Kaptanımızda sarılarak ısınmaya çalıştık. Daha sonra bizi cezaevine götürdüler. Beni cezaevinde 4 kişilik koğuşa bıraktılar. Cezaevinde iken bana sorgu yapılmadı. Gemide küçük çocuğumda vardı. Bu çocuğuda gemide uzun süre kıpırdatmadılar. Çocuk kıpırdadığında hep kızdılar. Yaklaşık olarak 2 gece 1 gün cezaevinde kaldıktan sonra beni havaalanına götürdüler. Beni bindirdikleri araç çok kötüydü. Dardı, ve yine aşırı derece soğuktu. Daha sonra uçağa binerek Türkiye'ye geldim. Benim laptop , 3 adet cep telefonum , flash belleklerim , çocuğumun bütün eşyaları , 4750 Dolar , 400 TL param alındı. Ancak bana iade edilmedi. B en İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
30/06/2010