

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. Ç.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. MEHMET ALİ DEVECİOĞLU - 16508 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'ye insani yardım götüreren Mavi Marmara Gemisinde, gönüllü, canlı yayın ışık şefiydim.Gemimiz Sarayburnu'ndan kalkıp Antalya Kepez'de demir attı.Avrupa'dan gelen gemileri karşılayıp Gazze'ye doğru yola çıktık.Gemide 32 ülkeden destek veren aktivistler, parlamenterler, televizyon yayın ekibi, gazeteciler, çocuklar, yaklaşık 250 kadın ve çok sayıda yaşlı vardı.Aynı zamanda yayın yapmamızı sağlamak için kameralar ve ışık malzemeleri vardı.Ve bu ekipmanların arızalandıklarında tamiri için gerekli alet edevat vardı.Bunun dışında yaklaşık 600 kişinin beslenmesi için yiyecek ve gıda malzemeleri vardı.Antalya'da yola çıkmadan önce yolcular, mürettebat ve gemide bulunan eşyalar güvenlik güçleri tarafından dikkatli bir şekilde inceden inceye arandı.Aramadan sonra İsrail ablukası altında olduğu için yaşanamaz hale gelmiş olan Gazze'ye yiyecek, ilaç, çocuk oyuncakları, inşaat yapımında kullanılması için çimento gibi insani yardım malzemelerini götürmek için yola çıktık.Kıbrıs açıklarında bir müddet diğer gemileri bekledik.Yardım konvoyu tamamlanınca 5 yük gemi ile 30.05.2010 tarihinde Kıbrıs açıklarından hareket ettik.Yayın yaptığımız en üst güverteyedim.Gemimize müdahaleye önce frekanslarımıza müdahale ile başladılar.Bizi yayından düşürdüler bizde daha güçlü frekansla çıkış yaparak yeniden yayına başladık tekrar yayınımızı engellediler.Durumun tespit edilebilmesi için Türksat yetkilileriyle temasa geçtik uydumuza müdahale ediyorlardı.Biz Türksat yetkilileri ile temasa geçtikten sonra 2 saat müdahaleye ara verdiler.Saat 04.15'de tekrar müdahaleye başladılar Türksat'dan uyarı gelmesiyle diğer frekansa geçerek yayına devam ettik.Bu defa yalnızca frekansımıza değil gemimizde silahlı saldırılarla müdahale ettiler.Yaklaşık 20 adet botla gemimize yaklaştılar botlardan gemimize sis ve yere düştüğü anda topaç gibi dönerek çemberler çizdikten sonra duman çıkararak patlayan bombalar attılar.Bu esnada botlardan silahlarla ateş açtılar yaklaşık 10 adet olduklarını tahmin ettiğim altlarında füzeler bağlı olan helikopterlerle geminin üst tarafına asker indirdiklerini gördüm.Askerler inerken üzerimize ateş açtılar.İlk önce kaptan köşkünün üst kısmında ses ve gaz bombaları kullandılar daha sonra silahlarla ateş açtılar.Ortalık kan gölüne dönmüştü.Cevdet KILIÇLAR'ı, bir asker fotoğraf çekerken flaş patladığı anda alınından kurşunla vurdu alınından vurulmuş olarak yere düştüğünü gördüm.İçeriye taşımak istedim.Elimi kafasının altına attığımda beyni elime deyince onu kaybettiğimizi,ölmüş olduğunu anladım.Bir kısım gönüllü 3 askerinin elindeki silahları anlık refleksiyle alarak denize attılar.Gönüllüler askerlerin elinden aldıkları silahları kullanma fırsatına sahiptiler kullansalardı çok sayıda askeri öldüre bilirdiler ama kullanmadılar.İsrail askerleri'nin işlediği cinayetlerin derhal yayınlanması gerektiğini düşünerek yayın bölgesine döndüm.Kameraman arkadaşım E. B.'ye bu olayları çekmesini söylemek istiyordum.Yanına gittiğimde kameraman arkadaşımın vurulmuş olduğunu

gördüm.Yardıma koştum.İnliyordu E. B.'nin kamerasını aldım çekimlere devam ettim.Helikopter asker indirmeye devam ediyordu.İnen askerler; kadın çocuk yaşlı demeden herkese ateş ediyorlardı.Bu arada M. Ö. arkadaşımın 'E. ağabey! üzerinde kırmızı lazer ışığı dolaşiyor! canını kurtar!' diye bağırdığını duydum.Kamerayı bırakıp aşağı indim.Basın odasına girdim basın mensupları yere uzanmış benimde oturmamı istediler.Bir müddet sonra alt kata indim yaralıları gördüm yardım etmeye çalıştım.İsrail askerleri anonslarla dışarı çıkıp kendilerine teslim olmamızı istiyorlardı.Bu anonsları İngilizce bilen arkadaşlar çeviriyorlardı.Teker teker dışarıya çıkmaya başladık.5-6 asker pusuda bize nişan almış şekilde bekliyorlardı.Başka bir grup asker ellerimizi arkadan plastik kelepçelerle sıkı bir şekilde bağladılar kelepçelediklerini üst güverteye sıra ile diz üstü kafası öne eğik oturtuyorlardı.Güvertede oturttuklarında üstümüzde saatlerce helikopterler dolaştı.Alçaktan dolaştıkları için deniz suyunu üzerimize yoğun bir şekilde sıçrıyor, helikopterin sesi kulağımızı sağır edecek gibi geliyor, pervanelerinin rüzgarı bizi savuracak kadar kuvvetliydi.Bu durum 8-10 saat sürdü.

Bu süre sonunda bizi 2. kattaki bölüme aldılar.Hiçbir yiyecek, su, tuvalet gibi kişisel ihtiyacımızı karşılamadılar.Tuvalet ihtiyacımızı bir şekilde belirttiğimizde lazerli silahlarıyla bize nişan alıp korkutuyorlardı.Bacakların dan yaralı bir yolcuya bile tuvalet için müsaade etmediler.Plastik kelepçe bileğimi çok sıktığından elimi hissetmiyordum biraz gevşetmelerini istedim.Olumsuz cevap verdiler.Bende avazım çıktığı kadar bağıarak gevşet şu kelepçeyi dedim.Arkadan askerlerin biri jopla bana vurmak için hamle yaptı.Jop beni oturttukları koltuğun arka kısmına geldi.Arada bir silahlarını üzerimize doğrultup kırmızı lazer ışıklar ile benim ve arkadaşlarıma kafasına nişan alarak bizi korkutuyorlardı.Askerler köpekleri ilede bizi korkutup taciz ediyorlardı.Aşdod limanına vardığımızda limana sivil giyimli kişilerin dolmuş olduğunu gördüm.Bunların bize bakarken burunlarını karıştırıp üstümüze tükürmelerini İsraili askerler ve diğer görevlilerden kimse engellemiyordu.Limana vardktan sonra da 9-10 saat hiç yerimizden kalkmaya müsaade edilmeden bekledik.Öğlen saat 10.00 gibi gemiden çıkarıldım.Bir çadırın içinde üstümü hakaretle karışık şekilde aradılar.mahrem yerlerime baktılar.Ayakkabılarımı kullanılamaz hale getirdiler ve bunun bir arama olduğunu söylediler.Üç saatde burada beklettikten sonra sorguya aldılar.İsrail topraklarına izinsiz girdiniz dediler.Bende "Hayır.gemimiz uluslar arası sulara iken siz bizi zorla alıkoydunuz ve buraya getirdiniz"dedim.Üstümü başımı İkinci defa mahrem bölgelerimi de hakaret eder gibi kontrol ederek arama yaptılar. Bizi cezaevine götürdüler.geceyi cezaevinde geçirdik.Banyo yapmak istedik.Açık bir alanda Perdesiz herkesin herkesi mahrem bölgelerini görecektir şekilde bir ortamda banyo yaptırttılar.Sabahleyin cezaevinden çıkarttılar.Saatlerce Cezaevi kapısında beklettikten sonra Otobüslere bindirdiler.İki saatlik yolculuktan sonra durduk Geldiğimiz yerin havaalanı olduğunu anlamıştık.Türk Hava Yollarının Uçağını ve MNG firmasının Türk Bayraklı Kargo uçağını görünce rahatladık.Pasaportuma el koydular.İstedim. İşlemlerimi yaptırıp uçağımıza bindim.Uçağımıza binmeden kafama silah dayayarak " İsrail devletine izinsiz girdim.derhal ayrılmak istiyorum" yazılı bir belgeyi imzalattılar.Ancak ben belgenin bana zorla imzalatıldığını imzamin üstüne yazdım. istanbula geldik..Pasaportuma,Toplam degeri 2.000.00.TL.tutarında olan Elektrik ve Elektronik takım çantama zorla elkoydular.Yukarıda anlattığım yaşadıklarımın dolaylı olarak ruh sağlığı bozuldu.Halen Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2.Basamak ayakta tedavi Ünitesinde Tedavi oluyorum.Bu sebeplerle İsrail Devletinden ve bu haksız operasyonu yapanlardan şikayetçiyim.Dedi.