

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. D.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. LEYLA DEMİR - 27227 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU :. 27 Mayıs Perşembe akşamı Antalya'dan yola çıktım. Ben Mavi Marmara isimli gemide idim. Amacım ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmektir. 30 Mayıs Pazar günü Akdeniz açıklarında 5 tane daha geminin eklenmesi neticesinde, toplamda 6 adet gemiyle birlikte yola çıktık. Uluslararası sularda, rotasını Mısır'a doğru çevirmiş bir şekilde diğer gemilerle birlikte hareket ediyorduk. Gemilerde sadece yardım malzemeleri, ilaçlar, tıbbi alet edevat ve çocuk oyuncakları vardı. Gemilerde Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden yardım gönüllüleri, yazarlar ve sanatçılarla birlikte, 2 yaşından 90 yaşına kadar kadın, çocuk, yaşlı, kişiler vardı. Biz Akdeniz açıklarında seyahat ederken, gece yarısına doğru İsrail donanmaları tarafından gemi taciz edilmeye başlandı. Bir süre sonra can yeleklerimizi giydik Sabah saat 04:30 sularında gemimizin sağ, sol ve arka tarafından Zodyak botlarla İsrail askerleri baskın yaptı. İsrail askerleri botlardan gerçek silahlarla ateş edip geminin güverte kısmındaki arkadaşlarımızdan bir kısmını yaraladı. Bu esnada askerlerin ses bombası ve gaz bombası attıklarını da gördüm. Attıkları gaz bombası sebebiyle gözlerim yanmaya başladı. Helikopterlerin asker indirdiklerini gördüm. Yukarıda kaptan köşkünün olduğu kısımdan yoğun bir şekilde silah ve bomba seslerini duydum. Aradan çok zaman geçmemişti ki yaralıları aşağıya getirmeye başladılar. Gelenlerin kanlar içinde olduklarını gördüm. Sonra yukarıda yaralıları olduğu söylendi ve ben yukarıya yaralıları getirmek için çıkmak istediğimde, üst kısma çıkılan kapıya sürekli ateş edildiğini ve hatta kapının önündeki arkadaşım vurulduğunu bizzat gördüm. Bu esnada yaralıları belirli bir yere kadar kendileri sürünerek geliyorlardı ve oradan itibaren onları alıp aşağıya salonların olduğu kısma götürdük. 3.salonun hemen girişinde doktorlar ve hemşireler yaralılara müdahale ettiler bir ara yaralıları taşıırken ayağımı nereye çarptığımı hatırlamıyorum ama kaval kemiğimin kanadığını gördüm.. Herkesin 3. salona gelmesiyle birlikte silah sesleri kesildi, Yukarıdan sadece helikopter sesleri geliyordu. 3.salonun önündeki halat bağlama kısmında çok sayıda İsrail askerleri vardı. Tahmini bir saatten fazla yaralılarla ilgilenildikten sonra askerler içeriye girdi.

Yaralıları dahil hepimizi tek tek kelepçeleyerek üst kata güverteye çıkardılar. ellerim kelepçeli bir şekilde ıslak zeminde ve yerde 3 saatten fazla oturtuldum. helikopter sürekli üstümüzde uçmak suretiyle beni üşüttü hem de aşırı gürültü nedeniyle rahatsız oldum. Helikopterin pervanesinin rüzgarı o kadar kuvvetliydi ki etrafta ne varsa denize fırladı. Hatta yanımda buluna sandalye bana çarpıp denize uçtu. yanımda oturan bir arkadaşımın kaşı rüzgardan dolayı kopan bir afiş sopasıyla nedeniyle yaralıydı. Böyle 3 saatten fazla tutulduktan sonra aşağıya salona indirildim. Tuvalet ihtiyaçlarımı zor karşılandı. Defalarca ısrar etmeme rağmen zor tuvalete gittim. Hatta ben tuvalete gittiğimde elimdeki kelepçeyi dahi çözmediler. Kelepçeler aşırı sıkıydı ve canım çok yandı. Askerlerin hepsi maskeliydi bu yüzden onları

teşhis etmem imkansızdır. Böylece 12 saate yakın yol aldık ve akşam saat:20:00 civarı Aşdod limanına getirildik. Limandaki sorgu esnasında izinsiz resmim çekildi. İsrail'e neden izinsiz girdin diye sordular ben de "biz girmedik siz zorla getirdiniz" diyerek cevap verdim. Kapalı bir çadıra götürdüler ve elbiselerimi soydular. Burada işlemler sabaha kadar sürdü ve bizi cezaevi araçlarına bindirerek cezaevine götürüldüm. 1.5 saat yol aldıktan sonra bir cezaevine konuldum. 4 er kişilik hücrede kaldım. Cezaevinde yaklaşık 24 saatten fazla kaldım ve ertesi gün saat:13:00 civarında biz 60 kişilik bir grupla otobüslere bindirildik. Cezaevinden en son çıkan gruptuk. Akşam saat:21:00 civarı terminale girebildik. Havaalanında aşırı bir psikolojik baskı yaptılar. Sürekli itip kakmaya çalışıyorlardı. Aynı kapıdan birkaç defa geçirmek suretiyle eziyet yapmak istiyorlardı. Fotoğraf makinem ve kameram geri gelmedi.

Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D dedi. Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
29/06/2010