

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. E.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. NECİP KİBAR - 16288 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisine basın mensubu olarak görevli katıldım. TVNET kanalının belgesel çalışması için gemide bulunuyordum. Gazzeye yardım götürün gemilerin ve katılımcıların bu süreçte gerçekleşen ve gerçekleşecek olayların belgeselini yapmaktaydım. Operasyondan önce 30 mayıs gecesi 22:30 sularında İsrail donanmasının Mavi Marmara ve beraberindeki gemilere yaklaştığı haberi alındı. Gemide alarm durumu verilerek herkesin olası bir duruma karşılık acil önlem alması istendi. Alarm verildikten sonra can yeleğimi ve olası bir durumda hayati malzemelerimi yanıma alarak güverteye çıktım. İsrail gemilerinin ve helikopterlerinin ışıklarını güverteden görmek mümkündü. 31 mayısa girdiğimiz sabah saat 04:30 sularında İsrail donanmasına ait 2 jummer denilen sinyal bozucu botla birlikte 4 adet operasyonu gerçekleştirecek askerleri taşıyan Zodyak botların mavi Marmara gemisine yaklaştığını gördüm. Tabi o sırada canlı yayında tvnet kanalına yayın yapmaktaydım ve sinyalin kesildiği haberini aldım. Botlar gemiye yanaştığında güvertenin sol tarafına korkulukların olduğu bölgeye koştum. Gemiye botla yaşanan askerlerin merdiv align=centeren atarak gemiye çıkmaya çalıştıklarını bazı askerlerin gönüllülerin üzerine plastik mermi sıktıklarını görüntüledim. Bu arada sık sık sağımızda ve solumuzda ses bombalarının patladığını duymak ve görmek mümkündü. 1 dk. Sonra geminin sağ tarafından kaptan köşkünün olduğu bölgeye bir helikopter yaklaştığını ve helikopterden kalınca bir halatın köprü üstüne doğru indiğini gördüm. Kameramla helikopterin olduğu yöne doğru rüzgarın etkisiyle zorlukla yöneldim. Helikopterden köprü üstüne 3 asker inindiğini gördüm. Yukarıda helikopterden inen askerlerle arkadaşlarımızın mücadelesi esnasında bir İsrail askerinin bir alt katta bulunan bizim bulunduğumuz bölgeye atladığını gördüm.İsrail askerleri hücumbotlardan ve helikopterden gemiye ateş açmaya başladı. Gerçek silahların seslerini duyduğumuzda eğilerek salondaki merdiv align=centerenlerin olduğu kapalı alana girdim.Merdiv align=centerenlerden bir alt kata indiğimde birçok insanın yaralandığını doktor, hemşire ve gönüllülerin yaralılara müdahale ettiğini görüntüledim. Endonezyalı bir kameraman arkadaşım yaralı halde içeri bulunduğum yere getirildi ve yerde yatan kameraman arkadaşımın durumunun ağır olduğunu nefes almakta zorlandığını ve yüzündeki donuk ifadeyle karşılaştım. O sırada yine bir yaralı olduğunu sandığımız birinin içeri alındığını gördüm ve o tarafa yöneldim. Fakat içeri getirilen arkadaşımızın gözlerine baktığımda hiçbir hayat belirtisinin olmadığını gördüğümde ölmüş olduğunu fark ettim. Bu arada bir üst katta İsrail askerlerinin bulunduğumuz yerdeki merdiv align=centerenlerin olduğu bölümdeki kapılara ateş açtığını duydum. Bazı askerler kapılara vurarak bir şeyler söylüyorlardı. O tarafa doğru yöneldim ve o bölgenin ateş altında olduğunu ve tehlikeli olduğunu görünce tekrar aşağı yaralıların olduğu bölgeye indim. Yaralı ve ölümlerin artmasıyla gerçekten durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını ve gemideki herkesin öldürüleceği duygusuna kapılarak

kendimi korumak için basın odasına yöneldim. Basın mensubu arkadaşlarımın yanında yere çömelir vaziyette oturdum. Dışarıda gemiye isabet eden bombaların patlamalarını ve mermilerin sesini duydum. Gün aydınlanmaya başladığında sürekli olarak helikopterlerin donanma gemilerinden havalanarak bulunduğumuz gemiyle arasında gidip geldiğini görebiliyordum. Denizden de botların gemiye asker çıkardığını gördüm. Sabah 7:30 sularına kadar devam eden operasyon gemidekilerin tutuklanmaya başlamasıyla silah sesleri sustu. İsraili askerler bulunduğumuz yerde dışarıda koridorda gönüllüleri tutukluyorlar fakat tutuklarken kimilerini yere yatırıp tekmeliyor kimilerini de yüzünü cama dayayıp kelepçeliyordu. Bu arada biz de içeride bulunduğumuz için bazı askerler silahlarını bize doğrultup her an ateş açmaya hazır bir vaziyette bekliyorlardı. Ellerimiz başımızın üstünde bizi teslim alacakları vakti bekledik. Dışarıdan kapıyı kıran 4 israil askeri ellerindeki silahlar üzerimizi doğrultmuş vaziyette bana işaret ederek yanına çağırıldılar. Ellerim başım üzerinde gittim. Beni tutup yüzümü içeridekilere doğru yöneltip bir asker üzerimi aradı ve içeride asker olup olmadığını sordu bana. İçeridekilerin hepsinin basın mensubu olduğunu söyledim. Ellerimi kelepçeliyip geminin arkasında bulunan geniş boşluğa götürdüler. Oraya vardığımda birçok insanın tutuklandığını diz çöktürülmüş vaziyette elleri arkadan bağlı oturduklarını ve insanların arkasında k 9 denilen köpeklerin dolaştırıldığını gördüm. Üzerim arandı cep telefonum ve üzerimde bulunan birkaç şey daha alındı. Diz çöktürüldüm ve bekledim. İnsanları bir bir elleri kelepçeli vaziyette geminin arkasında topluyorlardı. Tuvaletim gelmişti ve çok sıkışmıştım. Askere tuvalete gitmem gerektiğini söyledim. Bana oturmamı söyledi. Yaklaşık 2 saat kadar daha tuvaletimi tuttum. Gemiye sürekli olarak yaklaşan uzaklaşan helikopterlerin denizden kaldırdığı sular üzerimize geliyordu. Islanıp üşüyorduk. Soğuktan titriyordum. Ve helikopterin çıkardığı ses kulakları sağır edecek gibiydi. Saatlerce üzerimizde bu şekilde kalıyordu. Yaklaşık 2-3 saat kadar sonra gemi hareket etti. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Su, yiyecek ve tuvalet yoktu. Yabancı uyruklu bir bayanın su isteyenlere ağlayarak su dağıtmaya çalıştığını gördüm. Askerlerin otur! Uyarısına ve silah doğrultmalarına kulak asmadan susayanlara su vermeye çalışıyordu. Nöbet değişen askerden izin istedim. 10 dakika sonra tuvalete gidebildim. Gemi hareket ettikten yaklaşık 2-3 saat sonra hepimizi bir alt kattaki kapalı salonlara aldılar. Salondan içeri girdiğimde karşılaştığım manzara kötüydü. Şahsi Eşyalarımızın bulunduğu bavul ve çantalar içleri boşaltılıp sağa sola fırlatılmış eşyalar yiyecekler, kısacası her şey ortalıkta dağılmış vaziyetteydi. 6'şarlı olarak koltuklarda bir masanın etrafında oturduk. Askerler başımızda silahları bize yönelik vaziyette nöbet bekler durumda yolumuza devam ediyorduk. Gemide bulunan yaşlı bir piskopos fiziksel olarak duyduğu rahatsızlıktan egzersiz yapmak için ayağa kalktı ve askerler tarafından fiili olarak sert bir şekilde yerine oturtuldu. O an karşılıklı sözlü atışmalar oldu. Sıcak, havasız ve bunaltıcı 9 saat kadar yolculuktan sonra israil'in aşdod limanına getirildik. Sivil kıyafetli üç kişi bulunduğumuz salona girerek bizlere sorguya çekileceğimizi ve bi kağıt imzalamamız gerektiğini imzadan sonra hemen ülkelerimize gönderileceğimizi söylediler. Bizleri gemiden tek tek ellerimiz sıkıca canımızı acıtacak şekilde kelepçelenmiş vaziyette iki tarafımızda kolumuza giren askerler tarafından indirildik. Bizim için limanda hazırlanan sorgu parmak izi tespiti vs. istasyonlara geldik. İlk olarak sorguya çekildim. İbranice yazılar bulunan kağıtlar getirildi önüme ve imzalamam istendi. Türkçe tercüman istedim. Tercüman geldi ve bana niçin burada olduğumu sordu. Basın mensubu olduğumu ve görevli olarak gemiye bindiğimi söyledim. Bana gazzeye girişin İsrail tarafından yasaklandığını bilmiyor musun neden buraya geldin diye tekrar soru sordu. Ben de ulaşlar arası sulara İsrail askerlerinin operasyon yaparak insanları yaralayıp ve öldürüp bizleri de esir alıp israile zorla getirildiğimizi söyledim. Bana sert ve kızgın bir şekilde hapis yatacaksın. İsrailde kalacaksın dedi. Ve cezaevi aracına bindirilip 2 saat kadar yol süren bir yerde cezaevine getirildik. 4 kişinin kalabileceği türden odaya yerleştirdiler. Herkes koğuşlara sokuldu ve kapılar üzerimizden kilitlendi. Belli aralıklarla sivil kıyafetli israile ait kim olduğumu bilmediğimiz insanlar tek tek

odaları dolaşıp isim aldılar. Bizlere bir şeyler sorguladılar. Gardiyanlardan ailelerimize telefon açma isteğinde bulunduk. Telefon açmamıza izin vermediler. Ertesi gün öğle saatlerinde konsolosluk görevlileri bizlerle görüşmeye geldiler ve hepimizin 72 saat içinde cezaevinden çıkartılıp ülkelerimize dönebileceğimizi söylediler. O gece saat 2 civarında gardiyanlar koliler içinde dosya ve pasaportlarımızla birlikte geldiler. Ve isimleri okunanlar sırayla dışarıya çıkartıldılar. Bizleri yine cezaevi otobüslerine bindirip 2 saat kadar uzaklıktaki telavivde bulunan BEN GORION havalimanına getirdiler. Yüzlerce polis ve askerlin güvenlik önlemi altında havalimanında gerekli işlemler yapıldıktan sonra uçağa yönelmek üzere aprona girdik. Tabi bu arada biz geçerken askerler bizlere küfür ediyordu. Bir arkadaşımız sözlü olarak karşılık verince arkadaşımızı yere yatırıp tekmelemeye başladılar. Uçağa binmek için kapılara yöneldiğimizde bizlere zorla kağıt imzalattılar imzalamayanların ülkelerine dönemeyeceğine dair şeyler söylediler. Kağıtları imzalayıp uçağa götüren otobüslere yöneldik. Otobüs uçağa getirdiğinde uçağa binerken otobüsten inerken askerlerin ve sivillerin tükrük küfür ve fiili tacizleriyle karşılaştık. Benim fotoğraf makinam , ayakkabım, elbiselerim, cep telefonum, usb flash disklerim alındı. Ayrıca çekeceğim belgesel için götürmüş olduğum panasonic dvc kamera , geniş açı objektif, trikot, iki adet batarya ve ses kabloları ve kameraya ait apartalar ve sony hd kameram alındı. Bir daha bunlar bana iade edilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
02/07/2010