

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. FARUK HANÇER - 28540 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : MAVİ MARMARA Gemisiyle Mayıs ayının 27. gününde ANTALYA Limanından Filistin'e İnsani yardım götürmek için diğer yardım gönüllüleriyle yola çıktık. Bizimle birlikte gelen 5 tane daha gemi vardı, üçü Avrupa ülkelerinden gelen gemilerdi, onlarda bizim gibi Gazze limanına insani yardım götürüyorlardı gönüllüleri taşıyordu, yolculuğumuz 3 gün sürdü.Yaralılara ilaç sakatlara özürlü arabaları koltuk değnekleri, evleri yıkılanlara prefabrik evler ve inşaat malzemeleri götürüyorduk. Bunun haricinde başka bir malzeme yoktu. Gemide yardım gönüllülerinin dışında medya mensubu ve gemi personeli vardı, yardım gönüllülerinin içinde 90' a yakın kadın çocuk ve yaşlı erkeklerinde olduğu yine tahminen 600 'e yakın gönüllü vardı. Olay gecesi gökyüzünde üzerimizden sayısını hatırlayamadığım kadar uçak ve helikopterler uçuyordu defalarca üzerimizden geçtiler biz o sıralar uluslararası sulardaydık. İsraili askerlerin bize uluslararası sularda bize operasyon yapacaklarını hiç tahmin etmedim, en iyi ihtimalle bizi durdurmak isteyeceklerini gemilerimizin önüne kendi askeri gemilerini dizerek bizi durdurmaya çalışacaklarını düşündük. Olayın olduğu anda İsrail limanlarına 75 mil uzaklıkta olduğumuzu biliyordum kaptan köşküne gidip gelen arkadaşlarımızdan bu bilgileri alabiliyorduk.Gemiye ses ve gaz bombası atıldı. daha gemiye çıkmadan birçok bomba attılar. Aynı sıralarda (iki üç tane veya daha fazla sayısını hatırlamıyorum çünkü sürekli gelip gidiyorlardı) helikopterlerle asker indirmeye başladıklarında direk ateş etmeye başladılar. Tabi daha öncesinde yoğun bir şekilde gaz ve sis bombalarıyla geminin bütün üstünü bombaladılar. Helikopterler üzerimize gelip önce askerler tarafından otomatik silahlarla ateş açtılar.İsrail askerlerinin açmış olduğu ateş neticesinde bir kurşun sol kalçamdan girerek 30 cm yukarıda karın boşluğumdan çıktı. Bunun neticesinde yaralandım. İçimizde bir İsrail vatandaşı milletvekili bayan vardı, onun çabalarıyla İsrail askerleriyle temas kurduk ve ağır yaralılarımız olduğunu, acil müdahale gerektiği iletili, uzun zaman sonra yaralıları istediler. İlk olarak F. K.' ı aldılar, yanında bir oksijen tüpü vardı ve sedyede dik dursun diye arkasını can yelekleriyle tutulmuştu. , vücudunda 7 kurşun yarası vardı. Dışarıda bir sürü İsrail askeri lazerli silahlarını bize doğrultmuş kıpırdamamızı söylüyorlardı. F.K. 'ı alırken bir çuval gibi yerden kaldırdılar, sağa sola çarparak götürüyorlardı. F.K.'ın acısı yüzünden okunuyordu, en az 30 kiloluk oksijen tüpünü kafasına düşürdüler. F.K. feryatlar içindeydi, kendi ellerini de bağladıklarını söyledi; Yaklaşık iki veya üç saat sonra bizleri tek tek almaya başladılar. üzerimizi en ince detayına kadar aradılar; ite kaka bağıra çağıra ne dediklerini de çok iyi anlamıyorduk. Bir çoğumuzun İngilizcesi yoktu veya iyi değildi anlamadığımızı anlayınca dipçiklerle vurarak anlatıyorlardı, üstümüzü aradıktan sonra ellerimizi arkadan plastik kelepçeyle sıkıca bağladıktan sonra üst güverteye çıkardılar, Güverteye çıktığımızda diğer arkadaşlarımızı da elleri bağlanmış diz

üstü çöktürülmüş gördüm. Bu arada tam bizim çöktürüldüğümüz yerin üstüne askeri bir helikopter geldi, bizden en fazla 10 metre yüksekteydi ,dakikalarca öylece bekledi.Daha sonra yaralıları almaya başladı, Birkaç saat öylece bekledik , Üzerimize yukarıdan su yağıyordu, yağın o su yukarıda öldürülen ve yaralanan arkadaşlarımızın kanlarının yıkandığı suydı , kollarımız arkadan bağlandığı için artık dayanacak gücüm kalmamıştı , benim sağ kolumda dayanılmaz bir acı hissediyordum. tuvalete gitmek isteyenlere önce müsaade edilmedi, itiraz sesleri başlayınca tek tek almaya başladılar , 5 dakika sonra veya sonra deyip hemen göndermediler, bu yüzden tüm gün tuvaletim olmasına rağmen gidemedim,yerimden kalkıp işaretlerle ellerimi çözüp önden bağlamalarını söyledim kabul etmediler bende yaram olduğunu gösterdim yaramı görünce kabul ettiler ve ellerimi önden bağladılar, İsrail askerleri sabahdan beri geminin içini kontrol ediyorlardı ,öğlen saatlerine kadar sürdü , bizi tekrar aşağıdaki yolcu salonlarına almaya başladılar. Aşağıya indiğimde eşyalar dağınık duruyordu. Bütün eşyalarımız ayaklar altında idi. Hepimizi koltuklara oturtular. Çok ağır olan yaralıları helikopterle taşıdılar. bazı askerlerde büyük silah ikiye tane vardı hepsinde tabanca ve birer tane değişik çaplarda otomatik silah vardı Belli bir zaman sonra gemimiz hareket etmeye başladı; kimsenin konuşmasına izin verilmedi. Bu yüzden ishal olmama rağmen tuvalete gidemedim. ,yaram sancımaya başlamıştı , Artık dayanamadım ve tuvalete gitmek istediğimi söyledim. İtiraz ettiler, , ben bir 15 dakika daha bekleyebildim ve tekrar tuvalet için talepte bulundum , Tuvaletin kapısına geldiğimde ellerimi çözmeleri için uzattım. Ancak kimse yardımcı olmadı. Ellerim bağlı bir şekilde tuvaletimi yaptım. Çok zorlandım. Tuvaletten çıktıktan sonra tekrar üstümü detaylı bir şekilde aradılar ve yerime geçtim, İçerisi çok sıcaktı. Akşam üstü bizi bir limana getirdiler. gemiye sivil giyimli İsrail görevlileri geldi. Arapça, İngilizce ve Türkçe bize İsrail'e geldiğimizi, tutuklu olduğumuzu onların karasularına girdiğimizi ve o yüzden tutuklandığımızı bazı işlemler yaptıktan sonra istersek memleketlerimize dönebileceğimizi söylediler. Akşam saatlerinde geldiğimiz limana gece 12' ye doğru çıkarmışlardı .Yine üstümü en ince detaya kadar arandı. daha sonra ifadeye götürdüler. İsrail karasularına izinsiz girdiğimizi bilip bilmediğimizi sordular bende Siz bizi uluslararası sularda operasyon yapıp kendi sularınıza zorla getirdiniz ,dedim. Kim olduğumu niye böyle bir yolculuk yaptığımı yasak bir bölgeye gidip gitmediğimi filan sordular, bende insani yardım (inşaat malzemesi tıbbi gereçler ilaç ve gıda) götürdüğümüzü söyledim. Kağıdı İmzalarsam hemen ülkeme gönderileceğimi söyledi. Ben suçlamaları kabul etmediğimi ve imzalamayacağımı söyledim ve yaralı olduğumu söyledim, beni sağlık görevlilerinin yanına götürdüler ,yaramı kontrol ettikten sonra beni bir ambulansa bindirip adını bilmediğim bir hastaneye götürdüler hastanede Rusça bilen doktor ve hemşireler vardı .Rusça bildiğim için onlarla anlaştım. Doktor ve hemşireler kendi aralarında İbranice konuşarak beni işaret edip sinirli sinirli bir şeyler söylüyorlar;. Beni pansuman ettikten sonra tomografimide çektikten merminin sol kalçamdan girip kalça kemiğini sıyrarak sol karın boşluğundan çıktığını söylediler .Hastanede bir odaya yatırdılar orada bir gece kaldım beni akşama doğru hastaneden çıkardılar. Bir polis karakoluna götürdüler ,normal bir binanın içinden geçip barakaların olduğu bir yere getirdiler, bir konteynırın içine soktular beni orada oturtular. Sürekli birileri gelip bana bakıp İbranice yüksek sesle bir şeyler söyleyip gidiyorlardı. Beni masaya oturtturduklarında masanın üstünde muhtelif kağıtlarda büyük harflerle İngilizce küfürler yazılıydı, içeriye yapılı bir genç girdi. Oda yüksek sözlerle bir şeyler söyledi ve çıktı başımdaki polis onun çok tehlikeli olduğunu ve psikopat olduğunu anlatmaya çalıştı, Bir süre sonra beni oradan da alarak uzun bir yolculuktan sonra büyük bir hapishaneye getirdiler .Çok güvenli bir hapishane olduğu belliydi daha bizi bir sürü kapıdan geçtikten revire götürdüler, Benden daha kötü durumda olanlar vardı iki ayağından yaralı olan, kafasından mermi girip çıkmış olan, kaburgaları mermilerden parçalanmış olan, kolları kırık olan, hemen hepsinin yardımcılarına ihtiyacı vardı ne tuvaletlerini yalnız yapabilirler ne de yemeklerini yiyebilirlerdi, ne de koltuk değneksiz veya tekerlekli sandalyesiz yapabilirlerdi, fakat bunların hiçbirini

vermemişlerdi ya sürünerek ya zıplayarak ya da bir arkadaşlarına tutunarak bir yerden bir yere gidiyorlardı. Bizleri ikişer kişilik odalara yerleştirdiler ,odayı Diyarbakırlı kolları mermilerle parçalanmış ve tedavi edilmemiş bir arkadaşla paylaşıyordum, tuvaletini ellerini kullanmadığı için ben yardım ediyordum bize yiyecek olarak birkaç tane domates salatalık ve bir ekme verdiler arkadaşım ben yemek yedirdim. Aynı sert tavırlar burada da vardı, Bir saate kadar memleketimize dönebileceğimizi söylediler, geçici tedavilerimizi pansumanlarımızı yaptıktan sonra bizi arabalara doldurarak havaalanına götürdüler. Havaalanında yaralıları bir odaya koydular. daha önceden de belirttiğim gibi burada da hem ağır hem hafif yaralılara yardımcı olunmadı, saatler sonra beni dışarı alarak bir kağıt imzalatmaya götürdüler. Kâğıtta yasak olduğunu bilerek İsrail karasularına ve topraklarına girdiğimi sınır dışı edilmeyi kabul ettiğim yazılıydı imzalamamı istediler, ben imzalamayacağımı çünkü ben İsrail karasularına kendi isteğimle girmediğimi uluslararası sularda seyrederken İsrail askeri güçlerinin gemiyi İsrail' e getirdiklerini o yüzden imzalamayı reddediyorum dedim. Bana bu kâğıdı herkesin imzaladığını eğer imzalamazsam Türkiye 'ye dönemeyeceğimi İsrail mahkemelerinde yargılanacağımı söylediler. yaralı olduğum için imzaladım. Tekrar detaylı bir güvenlik kontrolünden geçtik, çoraplarımızın içinden iç çamaşırlarımıza kadar aradılar. Otobüslere bindirildik ve uçaklara götürüldük. Benim gemide kalan sırt çantamda olan eşyalarımın bir çoğu geri gelmedi sırt çantamın içine koyduğum bel çantamda iki tane normal cep telefonu ve iki tanede uydu telefonum vardı, 8500 Euro da param vardı ,500 gb harici hard diskim vardı onlarda gelmedi. bir arkadaştan emanet diz üstü bilgisayar almıştık oda gelmedi, fotoğraf makineleri bilgisayarlar kameralar giysiler birçok değerli eşyamız gelmemiştii ya askerler el koymuşlardı. Hastanede İsrail sivil giyimli görevlileri tarafından sorgulandım, Bana haklarımı saydılar ben ifade vermek istemediğimi avukat istediğimi avukatın Türkiye den istediğimi aksi halde hiçbir şeyi imzalamayacağımı ve hiçbir şey söylemeyeceğimi ifade ettim. Onlar yinede bana sorular sormaya devam ettiler ve beni isteğim dışında konuşturmaya çalıştılar, imzalamamı istediler ancak ben herhangi bir belgeyi imzalamadım. Hemen arkasından kriminal den sivil elemanlar geldi önce elimden isteğim dışında parmak ucumdan kan aldılar ve ardında bütün parmak izimi tek tek ve farklı şekillerde aldılar. Farklı açılardan fotoğraflarımı çektiler. Ben İsrailli görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
28/06/2010