

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki E. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. YASİN DIVRAK - 28614 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU: Olay günü Mavi Marmara adlı yolcu gemisindeydim. Gazze'ye İnsani Yardım götürmek için gemide bulunuyordum. Mavi Marmara gemisinden başka gördüğüm kadarıyla üç yük gemisi ve bir de küçük tekne daha aynı güzergahda seyrediyordu. Gemide ortalama 500 kişilik yardım gönüllüsünden başka gazeteciler ile mürettebat bulunmaktaydı. İnsani yardım malzemelerinden başka da bir yük yoktu. Benim daha önceden gemilerin Gazze'ye insani yardım malzemesi götürdüğü hususunda bilgim vardı, ben de sırf insani duygularla yardıma muhtaç insanlara yardım etme düşüncesi ile bu gemiye kendi rızam ile bindim. Gemide bulunanların çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Gemide bulunduğum süre içerisinde yolcularda insani yardım etme düşüncesinden başka herhangi bir söz işitmedim, davranış görmedim. Gemidekiler, sivil insanlardan oluşan ve din, ırk, mezhep, siyasi bakış, meslek farkı gözetmeksizin sadece insani duygularla bir araya gelmiş ve Filistin haricinde dünyanın birçok farklı din ve ırkına sahip ülkesine yardım faaliyetinde bulunmuş kimselerdi. Gemimiz müdahalenin yapıldığı saatlerden birkaç saat öncesinden ışıklarını rahatlıkla gördüğümüz savaş gemileriyle takip edilmek ve teknik karartma suretiyle taciz edilmeye başladı ve ilerleyen saatlerde, sabah 04.30 sularında hiçbir uyarı olmaksızın çok sayıda savaş gemisi, helikopter, denizaltı ve Zodyak tarafından filoya saldırıldı. İlk saldırı Zodyaklardan açılan ateşle başladı. Ben bu esnada geminin iç salonunda bulunduğumdan pencereden izlediğim kadarıyla İsrail askerleri ses ve gaz bombası dahil bir çok ateşli silah kullandı. Beyaz bayrak kaldırıldığını hepimiz gördük, buna rağmen silahlar susmadı. Bütün yaralı ve ölen arkadaşlarımız İsrail askerlerinin silahıyla yaralandı veya öldürüldü. Müdahaleden kısa bir süre sonra bizim bulunduğumuz salona çok sayıda gerçek mermi ve gaz bombalarıyla ağır yaralanmış arkadaşlarımızın getirildiğini gördüm. Bunların her birinin vücutlarının çeşitli bölgesinde çok sayıda kurşun yarası ve kurşunların yol açtığı kırıklar ve kanamalar mevcuttu. Bazı ölümler İsrail askerlerinin müdahalesi esnasında, bazıları ise gemi teslim alındıktan sonra geç müdahale yüzünden gerçekleşti. Askerler özellikle yaralıların birçoğuna hiç yardım etmediler ve üstelik bizlerle birlikte onların da ellerini arkadan kelepçeleyip saatlerce diz üstü oturtmak suretiyle kanamalı insanlara işkence ettiler. Yaralıları da diğer insanları da tekmelediler, sık sık aralarına alıp dövdüler, döverek bayıttıkları insanlar gördüm. Çok ağır yaralılara saatlerce müdahale edilmedi. İsrail askerleri gemiye çıktıktan sonra bulunduğumuz salondan bizi tek tek dışarıya ellerimizi arkadan çok sıkı bir şekilde kelepçelemek suretiyle çıkarttılar ve Dizüstü sırtımız dönük bir şekilde yere oturttular. Saatlerce bu vaziyette bekledik ve helikopterler tepemizde uzun süre bekletilmek suretiyle çok şiddetli rüzgar, gürültü ve denizden üzerimize fişkırttığı sulara maruz bırakıldık. Resmen donduk, en ufak kıpırdamamızda veya sağa sola bakmamızda dahi üzerlerinde çok çeşitli ateşli silah ve bomba bulunan İsrail askerleri tarafından bağırılarak, silahın namlularını

üzerimize çevirerek ve yer yer fili müdahale ve hakarete edilerek şiddet gördük. Bazı yolcuların üzerine köpekleri saldırdılar ve bu şekilde yaralananlar oldu. Tuvalete gitmemize izin vermediler. Altına kaçırılanlar oldu. Bu arada ellerimiz çok sıkı bir şekilde kelepçelenmesi nedeniyle morarmaya ve şişmeye başlamıştı. Benim elimi o kadar çok sıkı bağlamışlardı ki; Adli Tıp muayenesi sırasında çekirilen fotoğrafta da görüleceği üzere kelepçe ile birlikte sağ elimin derisini de kesmek suretiyle kelepçeyi çıkarttılar. Halen elimde bu yara izleri mevcuttur. Saatler sonra bizleri tekrar geminin salon kısmına aldılar. İçeri girdiğimizde bütün eşyalar yağmalanmıştı. Sıkışık vaziyette yaklaşık 20 saat süre ile burada oturtular. Ve bu süre zarfında yiyecek içecek vermediler. Tuvalet ihtiyacımızı da izin istememize rağmen saatlerce sonra giderebildik. Tuvalette dahi ellerimizdeki kelepçeleri çözmediler. Yaklaşık 24 saat süren gemi ve liman bekleyişi esnasında sorgu da dahil ellerimizdeki kelepçeler hiç çözülmedi. Sorgu esnasında tercüman bulundurmamışlar. Rızamız dışında birçok defa fotoğraflarım çekildi, parmak izlerim alındı, içeriği tarafıma açıklanmayan İbranice yazılı belgeler imzalamamı istediler. Ben ve gemide bulunan arkadaşlarımız (İsrail'in Aşdod limanındaki sorgu esnasında da belirttiğim gibi) İsrail topraklarına kendi rızamızla gitmedik. Uluslar arası sularda, İsrail'e yaklaşık 75 mil uzakta iken ve üstelik rotamız Mısır Devletine çevrili iken hiçbir uyarı yapmaksızın çok sayıda savaş gemisi, denizaltı ve helikopterlerden oluşan savaş araçları ve çok sayıda çeşitli silahlarla donatılmış İsrail askerleri tarafından zorla İsrail'e götürüldük. Yaklaşık 3 gün boyunca gemide cezaevinde ve havaalanında insanlık onur ve şerefine yakışmayacak birçok muamelelere maruz kaldık. En temel insani ihtiyaç olan yemek, su, tuvalet ve ibadet ihtiyacımız karşılanmadı. Çeşitli hakaret ve darba maruz kaldık. Ayrıca telefon, bilgisayar, fotoğraf makinesi, elbiseler başta olmak üzere tüm kişisel eşyalarımızda İsrail askerleri tarafından gasp edildi. Ve bu eşyalarımız ısrarla istememize rağmen tarafımıza iade edilmedi. Limandaki sorgu sırasında benimde şahit olduğum bazı arkadaşlarımın cebindeki paralarına dahi el konuldu. Bu paralarda tekrar iade edilmedi. Gasp edilen eşyalarımın tahminen değeri 4-5 milyar civarındadır. Sonra cezaevinde de insanlık dışı muameleler devam ettik. Burada da bizi uyutmadılar, sık sık gelip kapılara vurarak uyandırıyor, niye uyandırdınız diye soranları dövüyorlardı. Sonra bizi bir araca bindirip havaalanına getirdiler. Burada da dayak ve şiddet devam etti. Burada da tuvalet izni sitedi diye dövülen insanlar oldu. Saatler süren bekleyişin ardından uçağımız kalktı ve saat 03.00 sularında İstanbul'a indik. Buradan Adli Tıp Kurumuna getirildik. Birçok insanın valizi boşaltılmış ve içine pis kokulu sıvılar konulmuştu. Benim eşyalarım da yoktu. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
05/07/2010