

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki G. Ş.

Müştekiye CMK 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. Ömer Yüzgöl(20288) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : İstanbul'dan 23.05.2010 tarihinde Gazze'ye insani yardım amacıyla Antalya'ya doğru gemi ile yola çıktık. Antalya'da limanda 2 gün bu insani harekete katılacak insanları ve konvoya katılacak gemileri bekledik. Bu arada gemide bulunan bir takım cihazların bakım ve onarımını tamamladık. Gümrüklü sahadan kontrollerden geçtikten sonra insani yardım için Gazze'ye gitmek üzere limandan ayrıldık. Daha sonra konvoya katılacak diğer gemilerle buluşma noktamız olan uluslararası sulardaki Kıbrıs ın 30 mil açıklarındaki bölgeye intikal ettik. Burada Avrupa'dan gelecek olan parlamenterleri ve diğer gemileri 2 gün bekledik. Buluşmadan sonra gece 21.00 civarında Gazze'ye insani yardım amacıyla hareket ettik. Ancak aynı günün gecesi uluslararası sularda gece saat 24.00 civarında İsrail silahlı kuvvetlerine ait gemi, helikopter ve denizaltıları ile zodyaklar tarafından gemimizin öncelikle ulaşım imkânlarına müdahale başladı. Bu taciz daha sonra saat 04.30 da ateşli silahlar, çeşitli tip bombalar kullanılmak suretiyle saldırıya dönüştü. Bu saldırı sırasında geminin anons sisteminden duyduğum kadarı ile tamamı ateşli silahlardan dolayı olan ölümlü ve ağır yaralanmalı sivillere yapılan bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra uluslararası sularda gemiye inen silahlı askerlerin geminin kontrolünü ele geçirmesi ile birlikte gemide bulunan sivil insanlara tacizler ve saldırılar devam etti. Ağır yaralı olan insanlara bile kelepçe takıldı. Bu arada İsrail askerleri tarafından geminin yangın anında kullanılmak için kullanılan sistemine müdahale edilerek devreye alınarak patlatılmak istendi. Bu sistemin devreye alınmasını engellemek için sistemi besleyen elektrik tertibatında tedbir aldık. Eğer bu yapılmıyaydı tüm ana makine kumanda odası, jeneratör dairesi ve pompa odasında bulunan gemi personelinin havasız kalması nedeniyle ölümüne sebep olunacaktı. Bu sırada zaten sisteme ait olan alarm tüm gemiden duyulacak şekilde çalışmaya başladı. Burada hepimizin yaşam hakkına kastedildi. Geminin kontrolü tamamen ele geçirildikten sonra makine dairesine inen silahlı İsrail askerleri tarafından burada bulunan gemi personelinin elleri çok sıkı ve insanların elleri moraracak şekilde kelepçelendi. Daha öncesinde geminin ana makinelerinde müdahale nedeniyle oluşan arıza nedeniyle gemi stop etti.Gemi silahlı askerlerin zoruyla uluslararası sulardan İsrail'e ait Aşdod limanına yönlendirildi. Limana akşam 19.30 da geldikten sonra tekrar kelepçeli olarak gemiden soğuk hava deposuna getirildim. Öncesinde üzerimizde bulunan tüm özel eşyalarımıza el konuldu. Gemiden inerken görebildiğim kadarı ile birçok yer kanlar içindeydi ve geminin birçok sistemi zarar görmüştü. Bir müddet sonra bizleri silahlı askerlerin olduğu bir ortamda sorguya aldılar. Bana niye İsrail'e geldiğimi, amacımın ne olduğunu sordular. Bende İsrail'e kendileri tarafından silah zoruyla uluslararası sulardan getirildiğimi, amacımızın insanı yardım için Gazze'ye gitmek olduğunu söyledim. Bana sizler artık buradan Türkiye'ye gidemezsiniz, burası sizin sonunuz olacak dediler. Bundan sonra içeriğini bilmediğim bazı evrakları silah zoruyla ölümle tehdit ederek imzalattılar. ayrıca

parmak izimi alıp fotoğrafımı çektiler. Dört kişilik gruplar halinde klimaları sonuna kadar açılmış, sağa sola çarpmamız sağlanacak şekilde araçla hızlı gidilerek sabah 07.00 de cezaevine getirildik.Burada da her yarım saatte bir uyandırılmak suretiyle özgürlüğümüz ve insani haklarımız kısıtlandı.Bizleri gece saat 02.00 de Türkiye'ye gidiyorsunuz diyerek apar topar araçlara bindirilip havaalanına getirdiler.Burada da yine bizlere sözlü ve fiili saldırılar devam etti.Havaalanında uzun süre bekletildik.Daha sonra vatanımıza ülkemizce yollanan uçaklarla döndük. Türkiye'ye tüm özel eşyalarım İsrail tarafından el konulmuş bir şekilde geldim. Şahsıma ait cep telefonum, giysilerim, 40 Tl para, İsrail askerleri aldılar fakat bana bir daha iade etmediler. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altına alındı. 09/07/2010