

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki G. Y.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. ÖNDER GÜMÜŞ-21252 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisine, Gazze halkına insani yardım ve tıbbi malzeme götürmek için yola çıkan filoya katılan yolcularla birlikte İstanbul'dan bindim. Gemimiz İstanbul'dan sonra Antalya'dan da katılan yolcuların eklenmesiyle 28 Mayıs 2010 tarihinde limandan ayrıldı. İnsani yardım malzemesi taşıyan diğer gemilerle buluşmak üzere Kıbrıs açıklarına geldik. Burada bir müddet onların gelmesini bekledik. Gemimizde mürettebat dışında tamamen Türk ve yabancılardan oluşan sivil yardım gönüllüleri, yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan oluşan yolcular ile çok sayıda basın mensubu bulunmaktaydı. Müdahale sırasında geminin orta yolcu salonunda, sancak tarafında bulunmaktaydım. İsrail askerleri saat on iki ve bir sularında diğer gemileri tacize başlamışlardı. Saatlerce İsrail askerlerinin tacizleri devam etti. Sabaha karşı 04.30 sularında askerler hücumbotlardan sis bombası, ses bombası ve ateş açarak gemiye saldırmaya başladılar, aynı zamanda geminin üst tarafından yaklaşan helikopterlerden üst güvertede bulunan yolcu vatandaşlarımıza yukardan ateş ederek saldırmaya başladılar, kimse ne olduğunu bile anlayamadan ölen ve yaralanan çok sayıda insan oldu. Bize saldırıldığında gemimiz uluslararası sularda, yaklaşık 75 ila 80 mil açıktaydı. İsrail askerlerin ellerinde lazerli tabanca ve üzerindeki USA yazısından Amerikan yapımı olduğu anlaşılan silahlar bulunuyordu. Askerlerin yüzleri bereli ve üniformalarının üstünde ve kollarına İsrail arması bulunan yerlere siyah bant çekilmişti. İsrail askerleri gemiyi tamamen ele geçirdikten sonra gemideki yolcuları elleri ensede geminin kış tarafına doğru tek tek almaya başladılar, bu arada, bir ara üstüme doğru dört adet lazerli silahın doğrultulduğunu gördüm, geminin kış tarafına doğru yürüdük, burada üstümüzü aradılar, cep telefonumu alıp kırdılar, ellerimi arkadan plastik kelepçeyle çok sıkı bağlayarak ikinci kata tekme tokat, hakaret ederek, çıkardılar. Orda ıslak yere ve cam kırıklarının üzerine dizlerimizin üstüne oturtular. Bir kolundan yaralanmış olan bir yolcuyu bile pantolonun kemer yerini kelepçelediler, kadın- yaşlı kimseyi ayırt etmediler. Herkesi topladıktan sonra yola çıktık, bu arada helikopter gemi seviyesinde durup rüzgarı ile sürekli olarak üstümüze su sıçratarak bizi ıslatıyordu. Limana yaklaşmaya yakın altı kişilik koltuklara onikişerli oturarak sıcakta beklettiler, su ve tuvalet ihtiyaçlarımızı gidermemize izin vermediler. Yaralılara o saate kadar hiçbir tıbbi müdahale yapılmadığı gibi bizim yapmamıza da izin vermediler. Limana vardığımızda sabah olmuştu, tek tek herkesi, yanına bir görevli vererek dışarı çıkardılar. Sıra bana geldiğinde ellerim çok sıkı kelepçeli olmasına rağmen kolumu tutan asker kolumu koparacak gibi sıkıydı. Önceden hazırladıkları çadırlara götürdüler, çadır çadır gezdirdiler, bazı yerde arama, bazı yerde doktor muayenesi yaptırıldılar. Sonra tercümen gelerek bana İsrail kara sularına neden izinsiz girdiğimizi sordu, ben de bizi uluslar arası sularda seyir halinde iken İsrail askerleri silah zoruyla getirdi, dedim. Sonra fotoğraf ve video çekimi yaptılar. Zorla yazı imzalatmaya çalıştılar, ancak Türkçe olmadığı için imzalamadım.

Bunun üzerine beni bir cezaevi aracına koydular, saatlerce yol gittikten sonra bir hapishaneye geldik. Cezaevinde iki gece bir gündüz kaldıktan sonra bir gardiyan gelerek bizi bir otobüse bindirip havaalanına getirdiler. Havalimanında bile İsrail askerleri devamlı bizi taciz etmeye devam ettiler. Türkiye'ye geldiğimizde gemide bizden zorla alınan eşyalarımızın tamamının gelmediğini, valizimde ve çantamda bulunan bir çok eşyanın kayıp olduğunu gördüm. Çalınan eşyalarım, bir adet laptop bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cüzdanımdır. Bu olaydan sonra sol kelepçenin çok sıkı ve uzun süre bağlı kalmasından dolayı çok şiddetli ağrılar ve yaşadığım bu olay nedeniyle geceleri uyku problemi yaşamaktayım. Hala olayın psikolojik etkisini yaşıyorum. Ben İsraili yetkililerden şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. Dedi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altına alındı.
19/07/2010