

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**

**Soruşturma No : 2010/23967**

**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki H. K.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığımı , kendi avukatım Av. M. Buhari Çetinkaya-38491 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

**SORULDU :** Ben Mavi Marmara gemisine Filistin'e (Gazze'ye) gönderilecek yardım amacı ile Antalya limanında bindim. Antalya'da normal kontrollerden geçtik. Mavi Marmara gemisi ile beraber Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıktık. Daha sonra Kıbrısın güneyinde yurtdışından gelen 3 gemi ile buluşup Gazze'ye doğru yola çıktık. 31/05/2010 tarihinde saat 04:30 sıralarında gemide sabah namazı için kalkmışım. Bu sırada sağdan soldan İsrail botlarının geldiği gemiye doğru yöneldiği söylenildi. İsrail botları gemimize yaklaştı ve gemiye gaz , ses ve sis bombaları atıldı. Ben o arada geminin batacağını sandım. Botlardan gemiye doğru silahla ateş açıldı. Etrafıma baktığımda İsrail askerlerinin açmış olduğu ateş neticesinde gemide bulunanların yaralandığını gördüm. Helikopterlerdende gemiye doğru ateş açılmaya başlandı. Çevredeki arkadaşlarıma yaralıları doktorların bulunduğu alt kata götürelim dedim. Biz yaralıları alıp doktorların olduğu kata götürürken helikopterden bize ateş açılmaya devam edildi. yaralıların tedavi edildiği ve doktorların bulunduğu yere götürdüğümde ateşli silah vurmasına bağlı 3-4 kişinin ölü olarak yere yattığını gördüm. Bu durumu görünce psikolojim alt üst oldu. Ben doktorlara tedavi araç gereçlerini getirip götürmek için yardımcı oldum. Bir ara gemide geminin teslim olduğunu dolayısı ile İsrail askerlerine karşı mukavemette bulunamayacağımızı , bişey yapılmaması gerektiği konusunda gemidekilere ikaz yapıldı , hepimizde buna uyduk, gemide herhangi bir silahımız yoktu. Yardım gönüllüleri dışında da her hangi bir kimse yoktu. Gemide Türklerin dışında başka milletlere ait insanlarda vardı. Onlarda yaralıları yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Hatırladığım kadarı ile yaralananlar 3 saat sonra İsraili ismini bilmediğim bayan milletvekilinin araya girmesiyle tedavi amacı ile gemiden çıkartıldı. Yaralı şahıslardan birisini dışarı çıkartmak için koluna girdim. Zira şahıs yürüyecek durumda değildi. Ama asker bana silah doğrultarak yardım etme , kendisi gelebilirse kendisi gelsin, dedi. Ben silahı bana doğrultunca yaralıyı bıraktım. Bırakır , bırakır bırakmaz yaralı yere düştü. Sürüne sürüne İsrail askerinin olduğu yere gitti. Daha sonra gemiden ölüleri aldılar. Daha sonra bizleri geminin güvertesinde toplamaya başladılar.

Benim elimi arkadan kelepçe ile bağladılar. Geminin güvertesinde güneşin altında bir kaç saat bekledik. helikopterle yaralıları tahliye ettiler. Bu sırada silah namlularını hep bize doğrultarak taciz edildim. Belli bir zaman sonra bizi tekrar geminin içinde topladılar. Burasıda havasız ve sıcak biryerdi. Gemi çalışmadığı için soğutucularda çalışmıyordu. Diz çökerek çok kötü şekilde oturtulduk. Belli bir saat sonra bilmediğim İsrailin bir limanına doğru bizi göturdüler. Burada su , tuvalet ve yemek ihtiyacımızı gidermek için talepte bulunduk . Ancak bu isteklerimizin hepsini reddettiler. Limanda tek tek ellerimiz bağlı şekilde indirildik ve bir çadıra alındık. Çadıra götürülürken arkadan bana silahla namlu dayatılmak

suretiyle götürüldüm. Yolda ite kaka götürüldük. Çadırda bana bir kağıda zorla imza attırılmak istendi. Ben içinde ne yazılı olduğunu bu nedenle imzalamayacağımı söyledim. Sonra Türkçe bir metin getirdiler. Ben söz konusu Türkçe metinde de aleyhe olan şeylerin yazıldığını görünce imzalamayacağımı söyledim. Bu sırada Türkçe bilen Tercüman geldi. Ve bana imzalamadığım takdirde burada 3 ay hapisshanede kalacağımı söyledi. Ben imzalamadım. Görevli beni kolumdan tutarak fırlattı. Evraklarımda alıp fırlattı. Ve oradaki alın burdan götürün dedi. Beni başka masaya götürüp fotoğraf çektiler. Burada da bir takım evraklar imzalatmak istediler. Ancak ben imzalamadım. Beni 3-4 masaya götürdüler. Bütün masalarda aynı muamelede bulundular. Daha sonra bir cezaevi aracına bindirerek cezaevine götürdüler. bu araçlar küçüktü. Bizi on kişi bindirdiler. Beni 4 kişilik hücreye aldılar. Cezaevinde iken bayan görevliler gelerek beni sorguladılar. Burada da bana bşeyler imzalatmaya çalıştılar. Bende hukuki temsilci avukat istedim. Ancak vermediler. Belgeleri ısrarlara rağmen imzalamadım. Yorgundum . Uyumak istiyordum. Ancak uyumamak için saat başı sert bir cisimle cezaevi kapısını vurmak suretiyle uyumamamı sağladılar. Bu nedenle psikolojik travma geçirdim. Bir kaç defa bize sizi götüreceğiz , diye cezaevi avlusunda topladılar. Ancak avluda biraz bekledikten sonra hayır , gitmeyeceksiniz, tekrar hücrenize gidin , dediler. yaklaşık olarak hatırladığım kadarı ile 24 saat cezaevinde kaldım. Cezaevinde iken sıkıntılarımız var dediğimizde , fazla konuşmayın sizi tek kişilik daha kötü odaya alacağız , odayı göstermek suretiyle bize işaretle bildirdiler. Daha sonra hava alanına gittik. Burada da belli bir süre kötü muameleye maruz kaldık. Sonrasında Türkiye'ye geldik. ben yaralanma nedeniyle İstanbul Adli Tıp kurumuna gittim. Orada muayenem yapıldı. Yanımda giderken 1 adet fotoğraf makinem , kameram, laptop ve 9500 ABD Doları ve 6000 EURO da param vardı. Ben bunları Gazze'de bulunan yetim , mağdur ve muhtaçlara verecektim. Ancak bunların hepsi benden alındı. Ve iade edilmedi. ayrıca şunu eklemek istiyorum. Çocuğum bu olay nedeniyle psikolojik yönden travma geçirdi, bu nedenle halen psikiyatri tedavisi görmektedir. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı. 24/06/2010