

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**

**Soruşturma No : 2010/23967**

**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki H. O.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. OKAN KADİR BEKTAŞOĞLU (38727) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

**SORULDU :** Ben olay tarihinde Mavi Marmara gemisine Antalya'dan 24/05/2010 tarihinde bindim. Ve bu gemi ile Gazze'ye gidiyorduk. Bindığımız Mavi Marmara gemisi dışında iki adet gemi daha vardı. Gemilerde Gazze de bulunan Filistinlilere götürülmek üzere kuru yük vardı. Yükler insani yardım amacı ile Gazze'ye götürülecekti. Gemide insani yardım malzemesi dışında başka birşey yoktu. Antalya'da gemiye binerken üstümüz ve bütün eşyalarımız gümrük muhafaza ve Türk polisi tarafından çok ince bir aramadan geçirildi. Her hangi bir suç teşkil edecek eşyaya rastlanılmadı. Geminin rotası ve nereye gideceği konusunda bilgim vardı. Yardım gemisinde gönüllüler dışında başka kimse yoktu. Gemi kaptanları ile yolcular arasındaki koordinasyonu ben sağlıyordum. Önce Güney Kıbrıs tarafına gittik. Ancak burada karaya inmedik. Kıbrısın karasularınada girmedik. Burada 2 gün bekledik. Yunanistan'dan gelecek diğer katılımcı gemilerin bize ulaşmasını ve beraber hareket etmeyi bekledik. Yunanistan'dan 3 gemi geldi. Toplam 6 gemi Gazze'ye doğru yola çıktık. Olay açık denizde İsrail karasularından 72 mil uzaklıkta meydana geldi. Olayın meydana geldiği gece saat 22:00 civarında İsrail donanmasından bize mesaj gelmeye başladı. Telsizlerle bize kim olduğumuzu , nereye gideceğimizi, ve ne taşıdığımızı sordular. Kaptanlarımızda açık açık kim olduğumuzu , nereye gideceğimizi ve ne taşıdığımızı söylediler. Telsiz mesajında uluslararası sularda olduğumuzu ve mısırda doğru rotamızı belirlediğimizi, tamamen insani yardım amaçlı hareket ettiğimizi söyledik. Tekrar İsrail makamları aynı mesajı tekrar ettiler. Bizde aynı cevapları verdik. Biz İsrail karasularından 72 mil uzaklıkta seyretmeye devam ettik. Bu telsiz mesajlarından sonra bize herhangi bir mesaj gelmedi. Telsizden dönem dönem İbranice şarkılar ve mehter marşı çalındı. Saat 04:00 sıralarında gemidekiler sabah namazı için durmuşlardı. Bu sırada birden bire bomba sesleri duyulmaya başladı. Geminin etrafında çok sayıda askeri botlar görmeye başladım.

Biraz uzağımızda büyük savaş gemilerini gördüm. Bizim bütün haberleşme sistemimiz tamamen kapatıldı. Bize herhangi bir uyarı yada mesaj gelmedi. Botlardan gemiye doğru ateş açılmaya başladı. Üstümüzde helikopterler dolaşmaya başladı. Helikopterlerden bize ateş açılmaya başlandı. Ayrıca helikopterden gemiye asker indirildi.3 İsrail askeri bu indirme sırasında güverteye inerken düşmek suretiyle yaralandılar. Bu yaklaşık yarım saat sürdü. Bu yarım saat içerisinde bomba ve silah sesleri aralıksız şekilde devam etti. Biz ateş açılmaya başlanınca rotamızı İsrailden uzaklaşacak şekilde değiştirmeye başladık. Bir ara kaptan köşküne yaşlı yağından yaralanan bir şahıs geldi. Şahıs İsrail askerlerinin gemideki bütün yolları ve etrafı sarmaladığını , herhangi bir kimsenin bir yere gitmesini engellediğini söyledi. Ben de onu personelin kullandığı merdiv align=centerenden alt katta doktorların bulunduğu ve tedavi yaptıkları bölüme indirdim. Aşağıya indiğimde gemide bulunan iki arkadaşımızın

ateşli silahla öldürüldüğünü gördüm. Bu şahıslardan birisi Cevdet Kılıçlar diğeri de Çetin Topal dı. Onlarca yaralı vardı. Doktorlar tedavide bulunuyorlardı. Kaptandan benim kullandığım telsize mesaj geldi. İsrail askerlerinin kaptan köşkünde girdiklerini ve her yerde denetimi fiili olarak ele geçirdikleri söylenildi. İnsanlar gemide bir yerlere doğru kaçıyorlardı. Ancak buna rağmen arkalarından ateş açılıyordu. İsrail askerlerinin elinde bildiğim kadarı ile ateşli otomatik silahlar vardı. Ellerinde tabanca gördüm. Hepsinin üzerinde çok sayıda bomba vardı. İlk defa görmüş olduğum silahlarda vardı. İsrail askerleri gemiye inince her hangi bir direnmede bulunmadık. İsrail askerlerine karşı kesinlikle silah kullanmadık. Zira yukarıda belirttiğim gibi gemide hiç bir şekilde silah yoktu. Gemidekiler İsrail askerlerinin atmış olduğu silahlardan çıkan kurşunlar neticesinde öldü ve yaralandı. Yaralama ve öldürme fiilini gerçekleştiren şahısların eşgalini ve isimlerini bilmiyorum ama hepsinin İsrail askeri olduğunu biliyorum. Silahlı çatışma anı yaklaşık olarak 45 dakika sürdü. Yaralılara zamanında tıbbi müdahale yapılamadı. Tıbbi müdahale sırasında İsrail askeri tedaviyi yapan doktorlara lazer ışıkları ile taciz etti. Biz gemide çok rahat bir şekilde duyulacak şekilde ingilizce , arapça ve türkçe gemide ölümlerin ve yaralıların olduğunu , acil müdahale gerektiğini hiç kimsenin yerinden kıpırdamadığını , yaralıların hemen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyledik. Ancak kimse dinlemedi. Ölenlerden bir kaç tanesi zamanında yapılamayan tıbbi müdahalelerin yetersizliği nedeniyle öldüler. Olay durduktan sonra gemi içerisinde bir , bir buçuk saat hiç kimse her hangi bir şey yapmadı. Daha doğrusu yapamadı. Zira silah doğrultuldu. Kimsenin kıpırdamasına müsaade edilmedi. Gemide bulunan İsrail Milletvekili aracılığı ile yapılan görüşme neticesinde gemidekiler tek tek dış güverteye alındı. Biz bu sıradada açık denizde bekliyorduk. bizi tartaklayarak üzerimizi aradılar. Ellerimizi arkadan bağladılar. Açık güvertede diz üstü çömelterek oturtular. Bir müddet bekledikten sonra gemi yola çıktı. 5 saat gemide kaldıktan sonra İsrail'e doğru gittik. Bulduğumuz yerden limana ancak 11 saat sonra ulaşabildik. Ellerimiz bağlı 8 saat güvertede bekledik. Bir helikopter devamlı üstümüzde dolaştı. Pervanenin yapmış olduğu basınç nedeniyle devamlı şekilde üstümüze denizden su sıçradı. Son 3 saatte bütün yolcular iç salona toplandı. Bu ortamda çok sıcak ve havasız bir yerdi. Limana geldiğimizden sonra bizi tartaklayarak çıkardılar. Gemiden ilk çıkanlardan birisiydim. Her çıkana 2 İsraili görevli eşlik etti. Gene üzerimizi aradılar. Üstümüzde ne varsa çıkardılar. Sonra pasaportumuzu aldılar. Ve kayıt yaptılar. Bize İsrail'e izinsiz girdiğimizi ve sınır dışı edileceğimizi söylediler. Bizde İsrail'e izinsiz girmedikimizi uluslararası sulardan kaçırılarak rızamız dışında İsrail limanına zorla getirildiğimizi söyledik. sonra listeden benim ismime baktılar. İsmimi görünce başka bir görevliye beni teslim ettiler. Bu listede 20 kişilik bir grup vardı. Bu listedeki 20 kişiyi alıp ayrı bir yere götürüp ayrı bir sorgu yapmaya başladılar. beni sorgulayan şahıs kimliğimle ilgili bilgileri sordu. Ve burda neden bulunduğumu sordu. Bende cevap verdim. fotoğrafım çekildi . Parmak izi alındı. Ifadem sırasında tercüman bulundurulmadı. Ifade ingilizce alındı.

Yasal haklarımız hatırlatıldı. bana bir kağıt uzatılıp imzalamamı istediler. Ancak ben onların istediği şekilde değil ingilizce bişeyler yazarak kağıdı iade ettim. Daha sonra beni bu sorgu yerinden dışarı çıkardılar. Beni tekrar aradılar. beni küçük bir minibüsle İsrail Cezaevine götürdüler. Beni 4 kişilik odaya aldılar. Bir kaç saat sonra beni sorgu için çağırdılar. Sorgu için sivil 3 kişi geldi. Daha önce bana sordukları soruların benzerini tekrar sordular. Bu sorgu bir bir buçuk saat sürdü. Daha sonra ben odama döndüm. Bir kaç saat sonra beni tekrar çağırdılar. Son çağırdıklarında gece yarısı idi. Başka bir ekip tekrar beni sorguladı. sürekli bir iki saat arayla cezaevinde ismim anons edildi. Bulduğum hücrenin dışına çıktığım da kimseyi görmedim ben bu sorgu havası sürekli devam ettirildi. Daha sonra tekrar sorguya alındım .aynı şeyler tekrar tekrar bana soruldu. en son sorgudaki şahıs ingilizce bana ben çok sakın biriyim fakat istediğimiz cevapları vermezsen çok sertte olabilirim, davranabilirim. Bana gemide öldürülen 9 kişinin resimlerini getirip gösterdiler. Bunların kim olduklarını sordular. Bende bunların isimlerini tanımış olduklarımı yazdım. Bulduğumuz

hapishanede önce yabancı uyruklu yani Türk uyruklu olmayanlar havaalanına götürüldü. Bölüm bölüm isimlerimizi okuyarak bizi hava alanına götürdüler. Hava alanında bize bir kağıt imzalatmak istediler. Ben İsrail'e kendi rızam dışında zorla getirildiğimi İngilizce yazdım. Daha sonra uçağa gitmek üzere salonda bekledik. Bekleme silahlı askerler etrafımızı kuşattılar, sürekli bize laf atarak sözle ve diğer davranışlarla taciz ettiler. Daha sonra uçağa geçtik ben bindikten 4 saat sonra uçak hava alanından kalktı. Zira bütün yolcular tamamlanmamıştı. Daha sonra Türkiye'ye geldik. Olay sırasında ateşli silahla yaralanmadım. Ellerimin Bağlanması nedeniyle bileklerimde yaralanma meydana geldi. benim şahsi eşyalarım bana verilmedi. İstanbul'a geldikten wsonra bavullarımızın geldiğini öğrendim. Adli Tıp Kurumunun salonunda bavulumu buldum. Ancak yaptığım incelemede cep telefonum , fotoğraf makinamın ve gözlüğümün olmadığını gördüm. Beni bu şekilde mağdur eden İsraili yetkililerden davacı ve şikayetçiyim. Eşyalarımın iade edilmesini istiyorum. dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altına alındı.  
22/06/2010