

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki İ. D.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığımı , kendi avukatım AV. İBRAHİM ÖZTÜRK- 18718 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'ye yardım götürülen gemilerden Mavi Marmara gemisinde Ahçı olarak çalışmaktaydım. Gazze'ye yolcu götürüyordum. Kıbrıs'tan itibaren bizimle beraber iki tane daha yük gemisi bizimle beraber geliyordu ve gemimizde insani yardım yükü dışında hiç bir yükümüz yoktu bizimle beraber yardım gönüllüleri vardı bunlar yaşlı kadın ve çocuklar idi. Önce Kıbrıs açıklarında diğer yardım gemileri ile buluşuldu ve konvoy halinde hareket ettikten sonra iki İsrail savaş gemisi konvoyu takip ve tacize başladı bu sırada saat gece bir buçuk ikiye gelmekteydi. Saat dört sularında yaklaşık 75-80 mil açıkta iken yani uluslar arası sulardayken bulunduğum Mavi Marmara gemisine müdahalede bulunmaya başladılar ben gemide ahçı olduğum için telsizlerden bu bilgiyi duydum Ben saldırının başladığı sırada kamaramda istirahat halinde idim ilk saldırıyı görmedim fakat atılan bomba ve mermi seslerinin gemiye çarpması ile oluşan sesleri duydum. Sürekli gemide anonslar başladı saldırıya uğradığımıza yönelik anonslardı bunlar. Yaralıların çok olduğunu ve gönüllülerin yardım etmesi gerektiğini yaralıları alıp salona getirmesi istendi. Sonrasında 31/05/2010 tarihinde saat 04:30 civarında gemimiz tamamen ele geçirildi anonsu geldi. Yaklaşık 05:30 sıralarında bizleri de salondan teslim aldılar ellerimizi arkadan ters kelepçe ile güverteye çıkarıldık. Akabinde güneş altında herkesi toplu halde istif halinde yaklaşık 1 saat sonrasında helikopter sesleri ile rüzgarları arasında İsrail limanına götürüldük. Helikopterin tacizinden dolayı yüksek seslerden dolayı benim göğüs bölgemde müthiş bir baskı oluştu. Baskılar neticesinde acı ve yanma hissettim. Daha sonra tuvalete gittim , tuvalete gittiğimde idrarımda simsiyah bir akma meydana geldi. Limanda kamera eşliğinde sorguya alındım ve zorla bir kağıda imza attırıldı. Oradan fotoğraf çekimine götürüldüm ayrıca zorla parmak izimi aldılar, sorguda çok kötü hırpalandım. Kötü muameleye maruz kaldım. Daha sonra cezaevine götürdüler, cezaevinde 2 gece 2 gündüz kaldım, burada yine kötü muameleye maruz kaldım .yemek , tuvalet ve diğer ihtiyaçlarım giderilmedi ,4 kişilik hücreye koydular beni , Burda da zorla bir şeylere imza attırıldı. Daha sonra Türkiye'ye getirilmek için havaalanına getirildim. Yaklaşık olarak 9 saat havaalanında bekledim. Havaalanında gözümün önünde gemi personelinin bazıları darp edildi. Daha sonra Türkiye'ye geldim. İsraili yetkililer bütün giyim eşyalarım ,pasaportum , liman cüzdanım , ehliyetim , nüfus cüzdanım, askeri kimliğim , sendika kimliklerim , cep telefonum , gözlüklerim , ve özel eşyalarım alındı, Fakat birdaha iade edilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
09/07/2010