

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. S.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım **AV. SELÇUK KAR** Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze gemisine İskenderun'dan bindim. Amacımız Filistin e insani yardım götürmekti. Gemide tamamen çimento ve demir vardı Bunun dışında herhangi bir yük yoktu. Bizim gemimiz yük gemisi olduğu için gemide 13 kişi vardı. 30 Mayıs gecesi sadece ışığını gördüğümüz deniz araçları ve heronlarla takip edildik.. Sabah 4:00 sularına kadar takip hiç kesilmedi. Sabaha doğru çemberi daralttılar. Mavi Marmara yaklaşık olarak 1 km önümüzde gidiyordu. 3 yük gemisi ve 2 yat olarak Mavi Marmara'nın arkasından gidiyorduk. Zodyaklar bizim yanımızdan geçip Mavi Marmara'ya doğru gittiler. 10-15 tane Zodyak, savaş gemileri ve denizaltı ile Mavi Marmara'ya saldırdılar. Biz yolumuza devam ettik. Gün ağarmaya başlarken gemiye indirme yapmadan önce helikopterden sis ve ses bombası atıldı. Ancak güverte ve geminin yanlarında ateş de açılmıştı. Daha sonra gemiye helikopterden indirme yaptılar. Telsiz bağlantımızı ve uydu telefonlarımızı kestiler ancak bizde küçük telsizler vardı. Bu küçük telsizlerden Mavi Marmara'da yaşananları duyabiliyorduk. Askerler tarafından saldırı olduğu anlaşılıyordu. Her yere saldırdıklarını, ateş açtıklarını, kadınların olduğu alt bölüme indiklerini duyduk. Saldırı yaklaşık 30-40 dk sürdü geminin akıbeti konusunda bilgimiz yoktu ancak çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna dair anons geçildiğini duyduk. Telsizden duyduğumuz kadarıyla kaptan köşkünü tahrip etmişlerdi. Saldırıdan sonra İsrail kuvvetleri tarafından o bölgeyi terk etmemiz gerektiği söylendi. Mavi Marmara'yı orda bırakıp yaklaşık 80 mil kadar açığa çıktık. Biz bölgeden uzaklaşmamıza rağmen Mavi Marmara'yı ele geçirdikten sonra bizim yük gemilerimize yöneldiler. Sabah 7:00 sularında önce Defne-Y gemisine helikopterden indirme yaptılar. Bizim gemimize ise 2 zodyaktan yaklaşık 30 civarında asker yanlarında köpeklerle çıktılar. Teslim olmamız söylendiği için hiçbir şekilde karşı koymadık. Bizi bir odaya kapattılar. Yaklaşık 8 saat Aşdot limanına doğru yolculuk yaptık. Bu esnada bize yemek vermediler. Kapılar açık şekilde ve peşimizde bir silahlı askerle ancak tuvalete gitmemize izin verdiler. Köpeklerle gemiyi aradılar. Hiçbir gemiyle bağlantımız kalmadı. İlk olarak bizim gemimiz limana ulaştı ve tek tek limana indirdiler. Limanda halktan insanlar da vardı. Bunlar fotoğrafımız çekiyor, sevinç belirtileri gösteriyorlardı. Saat 15:00'ten 21:00'e kadar limanda 2 defa sorgulandım. Neden burada olduğumuzu, amacımızın ne olduğunu sordular. Amacımızın tamamen insani yardım olduğunu söyledim. Sorgulamalarıyla üzerimizde psikolojik baskı oluşturmaya çalıştılar. Rızam olmadan fotoğrafım çekildi, parmak izim alındı. Her yarım saatte bir didik didik aradılar. Yanımızdakilerle bile konuşmamıza izin vermediler. Sorgu odalarında beklerken bile sağımızda solumuzda askerler vardı. Kendi kanunlarına göre bizi sınırdışı edebilmek için bilmediğimiz bir dilde kağıt imzalattılar.

Silahlı askerlerle cezaevi aracına bindirdiler. Biz araçta 2 gemi yolcusuyduk. Yolculuk 2 saat kadar sürdü. Bizi havaalanına yakın bir cezaevine götürdüler. Burada tekrar arama ve sorguya

tabi tutulduk. Daha sonra diđer Gazze gemisi yolcuları da buraya getirildi. Bizi 3-5 kişilik havasız, pis kođuşlara ldılar. Yemek ve su vermediler. Gece kapılara vurarak rahatsız ettiler. Ertesi gün 2'şerli 3'erli gruplar halinde cezaevinden çıkarıp havaalanına götürdüler. Havaalanına giderken de ne olacağını bilmiyorduk. Bizi normal yoldan değil de pistten THY'nin uçağına 3 kişi bindirdiler. Uçakta yer olmasına rağmen diđer yolculardan kimseyi göndermediler.

Benim cep telefonum, fotoğraf makinam, flash belleğim, mp3 çalarım, olta takımım, şahsi eşyalarım İsrail askerleri tarafından alındı ve iade edilmedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
01/09/2010