

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. YASİN ŞAMLI - 15680 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazzeye insani yardım götürmek üzere Mavi Marmara gemisi ile yola çıktık. Toplam altı gemiydik. Benim bulunduğum Mavi Marmara gemisinde 1,5 yaşından 90 yaşına kadar kadın, erkek ve çocuklardan oluşan farklı milletlerden birçok insan vardı. Gemide Müslüman, Yahudi, Hıristiyan ve dinsiz olan insanlar bulunuyordu. Bulduğum gemiye saldırı yerinin; Kıbrıs'ın güney açıklarında İsrail sularına 75 deniz mili açıklarında olduğu gemidekiler tarafından bildirildi. Saldırı 31 Mayıs 2010 pazartesi günü saat 04.30 sularında başladı ve yaklaşık bir saate yakın sürdü. Gemiye yapılan saldırı anında geminin 3 numaralı salonunda bulunuyordum. Kruvazörlerin, hücumbotların ve helikopterlerin gemimize yaklaştıklarını ve silahlarla saldırdıklarını gördüm. Bazı yaralılar benim bulunduğum yere getirildi. Aşırı şekilde kan kaybettiklerini gördüm. Kanı durdurmak için yaralarına müdahale ettim. Bana göre daha genç olan birinden yardım istedim. O yaralının atletini yırttı ve onun yarasına da müdahale ettim. Yaralılar İsrail askerlerinin atmış olduğu silah neticesinde yaralandı. Nefes almakta zorlanıyorlardı. Gemide oksijen tüpü vardı ,onu bulup yaralılara oksijen vermeye çalıştım. Yaralananlardan büyük bir bölümü 3 numaralı salona getirildi. Burada imkânlar ölçüsünde doktorlar ve sağlık görevlilerince ilkyardım yapıldı. Öldürülenlerden üç tanesi 2 numaralı salona bir tanesi de 3 numaralı salona getirildi. İki arkadaşın yardımıyla, öldürülen bu dört kişinin üzerlerini ben çıkarttım ve battaniyeye sardım. 3 numaralı salondaki ölü olan arkadaşımızı da 2 numaralı salona taşıyıp dördünü yan yana uzatıp bıraktık.Yardım gönüllülerini vuran öldüren ve yaralayan İsrail askerleri resmi üniformalıydılar. Daha sonra bizlerde İsrail askerlerince zorla bilmediğimiz bir yere götürüldük. Askerlerin bizi zorla götürmesinden serbest bırakılıncaya kadar hem psikolojik hem de fiziki hak ihlallerine maruz kaldım. Sürekli olarak aşırı derecede katı ve hakaret dolu tavırlara maruz kaldım. Gemide iken İsrail askerleri ellerimi çok sıkı bir şekilde bağladılar. Toplam 15 saat ellerim kelepçeli kaldı. Sağ elimin üstüne ne kadar dokunursam dokunayım hiç bir şey hissetmiyorum. Kelepçeli olduğum süreçte kollarım uyuştu. Kelepçeler açıldıktan sonra bir süre kollarımı kullanamadım. Sol kolumu o günden şu ana kadar dirseğimden doğrultamıyorum. Üzerim yaklaşık yirmi yerde arandı. Bu aramalar çok kötüydü. Kırk saate yakın bir şey yememize izin verilmedi. Bu süre zarfında ancak üç saat uyuyabildim. Geminin güvertesinde ellerim kelepçeli olarak ıslak zeminde beş buçuk saat bekletildim. Bu arada helikopterler başımızın üzerinde çok aşağıda duruyorlardı. O korkunç gürültüyle beraber, kanatlarıyla denizden kaldırdığı su zerreciklerini üzerimize vuruyor ve pervanesiyle de çok şiddetli rüzgâr yapıyordu. Daha sonra gemi Aşdot limanına vardı. Burda beni sorgu yerine aldılar. Bana belge imzalatmaya çalıştılar. Ancak belgeleri Türkçe olmadığı için anlamadığımı bu nedenle de imzalamayacağımı söyledim. Beni böyle 3 yerde sorgudan geçirdiler. Daha sonra beni bir araca bindirerek cezaevine götürdüler. Cezaevinde 4 kişilik

hücrede kaldım. Hücrelerde tuvalet banyo dahil her yer kameralarla izleniyordu. En mahrem anımız bile kontrol edildi. Yaklaşık olarak 2 gün cezaevinde kaldım. Daha sonra Türkiye'ye gönderilmek üzere beni İsrail'deki havaalanına getirdiler. Havalimanındaki üst aramaları daha da akıl almaz mahremiyetteydi. 02 Haziran 2010 gece saat 01.00'de hücrelerimizden alındık ve saat 11.00'de uçağa bindirildik. Yaklaşık 14.00 saat uçakta bekletildik. Rızam dışında parmak izim alındı ve fotoğrafım çekildi. benim cep telefonumu ve şahsi eşyalarımı alıp tekrar iade etmediler. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. Dedi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
01/07/2010