

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki N. A.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. FARUK HANÇER - 28540 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Filoya Gebze bölgesinden katıldım. Gazze'ye Mavi Marmara insani yardım taşıyan filoya gönüllü olarak katıldım. Filomuz uluslararası sularında olduğu halde 31 mayıs 04. 30 sıralarında ani bir baskın sonucu deniz altı sağ sol bütün etrafımızı botlarla çevirdiler ve havadan helikopterlerle hiçbir uyarıda bulunmadan direkt olarak gemiye saldırıda bulundular. Saldırı sırasında ben kaptan köşkünün sol koridorunda bulunuyordum. 4 -5 asker helikopterden indirme yaptılar. Daha sonra ikinci bir helikopter indirme yaptı tabi bu arada her tarafta her sis bombası, göz yaşartıcılar, plastik mermiler ayrıca gerçek mermi kullandılar ve ışık bombası kullandılar. Bu esnada yanımda bir kişi iki bacağında bacağandan vurulduğunu gördüm ve bana da bir plastik mermi isabet etti ve beni yere düşürdü. Ben burada içeri girmeye çalıştım ama her taraftan gerçek kurşun kullanmaya başlamışlardı. Bir kardeşin yardımıyla ancak gözetlenerek hızlı bir şekilde koşarak içeri girebildim. İçeriye girerken dört ölümüz ve onlarca yaralımız vardı. Kısa bir zaman sonra bir anonsla artık karşılık vermememizi söylediler. Herkes içeri girmişti. Kaptan köşkü ele geçirilmişti. İsrail askerleri teslim olmamızı istediler. Bizlerde tek tek teslim olduk. Teslim olduğumda telefonuma el koydular. Benim küçük bir çantam dışarıda kalmıştı. İzin istedim içerisinde pasaport ve param var dediğim halde izin vermediler. Ve hepimizin ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp güverteye çıkartılar. Ve bizleri 2 saat kadar güneşin önünde beklettiler. Ayrıca üstümüzde bir saatten fazla helikopter durdurdular. Onun rüzgarı bizlere işkence olmuştu. Bizlere tuvalet ihtiyacımızı gidermemize engel oldular. Sadece birkaç kişiye izin verdiler. Daha sonra bizleri geminin içindeki 3 numaralı salona indirdiler. Hepimizi koltuklara oturtular ve İsrail limanına gidene kadar ellimiz bağlı olduğu halde üzerimize sürekli silahları doğrultarak psikolojik baskı uyguladılar. Gemimiz belli bir zaman sonra Aşdod limanına geldi. Teker teker dışarı çıkarıldık. Burada sorguya alındık. Bizler limana geldiğimizde saat 20.00 civarıydı. Hepimizi tek tek sorgulamadan geçirdiler .Daha sonra zorla imza attırmaya çalıştılar. İmza Atmadım. Yaklaşık olarak 1 saat sorguda kaldım. Çünkü bizi silah zoruyla getirmişlerdi. Bizleri cezaevi sevk arabalarına bindirdiler. Şehirden uzak cezaevlerine götürdüler. 32 saat aç kaldık. Sonra bizlere cezaevinde eşofman, iç çamaşır ve terlik vs verdiler. Battaniyede verdiler. Fakat battaniyeleri insan dışkısı ve üzerinde kokular vardı. Ben iki sefer değiştirdim. Yinede kokuyordu. Yemekleri çok kötüydü zorla yedim. Suları acıydı mecbur içtim. 2 haziran saat 12.00 gibi bizleri otobüslere bindirdiler. Havaalanına getirdiler. Saat 14.30'a kadar beklettiler ve 15 er kişiler halinde otobüsten indirildik. Pasaport işlemleri için havaalanının içine götürdüler. Biz gittiğimizde bizden bir kişi dört İsrail askeri tarafından götürülmek istenince biz Nereye Götürüyorsunuz diyerek sordüğümüzde orada bulunan bütün İsrail askerleri üstümüze saldırdılar. Havaalanını kan gölüne çevirdiler. Birkaç kişinin kolunu ve başını kırdılar. Benimde ağzım kanamıştı ve belimden darp aldım. Sadece yüzümü

koruyabildim. Vücutumun diğler yerleri de darbe almıştı. Daha sonra zorla bizleri pasaport işlemlerini yapmaya götürdüler ve en ince ayrıntısına kadar arama yaparak bizleri uçağı doğru götürdüler. O arada Türk uçağı gördüğümüzde içim rahatladı. Benim cep telefonum , 200 EURO param , 600 ABD Dolarım , 60 TL param ve özel eşyalarım vardı. Bunlar alındı fakat tekrar iade edilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
06/07/2010