

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki Ö. K. ,

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV.ÜMRAN SIRIMSI CANDEMİR - 783 (Elazığ Barosuna kayıtlı) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'de insani yardım götürmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Mavi Marmara gemisine yolcu olarak Antalya'dan katıldım. Birkaç günlük deniz yolculuğundan sonra Akdeniz açıklarında Mavi Marmara'ya katılan diğer gemilerle buluşuldu. Mısır üzerinden Gazze'ye gidecek ve yardımlarımızı ulaştıracaktık. 30.06.2010 saat 22:30 sıralarında, uluslar arası sulara seyir halindeyken İsrail gemileri ve hava araçları tarafından uzak mesafelerden çevremiz kuşatılmaya başlandı. Çıplak gözle seçebildiğimiz bu uzak kuşatma harekâtı sonrası ilerleyen saatlerde etrafımızdaki bu çember daraltılmaya başlandı. Gece saatlerinde gemide televizyon yayını yapılan üst güvertede bulunduğum için yayın frekansına müdahale edilmesine yayının kesintilere maruz kalmasına şahit oldum. Bir süre daha kesintili de olsa aralıklarla yayın yapılabilirdi. İsrail'in gemiler ve hava araçları ile tacizi 31.06.2010 saat 4:30 sıralarında saldırıya dönüştü. Ben o esnada üst güvertede idim. İki hücumbotu ve onlarca İsrail askerinin geminin ön kısmına doğru saldırdığını gördüm. Geminin bir alt katından ise bu sırada bomba sesleri geliyordu. İsrail askerleri tarafından hiçbir uyarı yapılmaksızın uluslar arası sulara gemiye gaz, sis ve ses bombaları atıldı. Ağır askeri teçhizatlı askerler gemiye ateş açarak saldırdı. Alt kattan gelen bomba sesleri üzerine birkaç arkadaşla alt güverteye koştuk. Hemen yan tarafta bir başka hücumbotun gemiye oldukça yaklaştığını fark ettim. Hücumbottan atılan gemiye doğru ateş açılıyordu. Yere eğilerek kurşunlardan korunduk. Gemide olan bitenleri takibe ve arkadaşlarıma yardım etmeye çalıştım. Tekrar üst kata çıktığımda yaralanan ve hayatını kaybeden arkadaşları gördüm. Onlarla ilgilenmeye ve gemideki diğer yolcuları sakinleştirmeye çalıştım. Arkadaşlarımızın gemide nerede olduğunu ve ne durumda olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Merdiv align=centerenler kan içindeydi ve bazı arkadaşlar çok ağır yaralanmıştı. Bir ara en alt katta inerek, yaşlı veya kadınların sakinleşmesi, güverte ve camlara yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundum. Bir süre sonra İsrail askerleri tarafından öldürülen veya yaralanan arkadaşların sayıları giderek artmış ve en alt katta bulunan yolcu salonuna toplanmıştı. Gemiden anonslar yapılıyordu. Yolcular sükûnete ve salonlarda toplanmaya çağırıyordu. Bir süre sonra İsrail askerleri salona girdi. Yolcuları itip kaktılar. Hepimize silah doğrulttular. Tüm yolcular salonda değildi. Üst kata çıkmamıza ve arkadaşlara yardım etmemize izin vermediler. Daha sonra İskenderunlu Cengiz Akyüz ve İstanbul'dan katılan Cevdet Kılıçlar'ın cansız bedenlerini gördüm. Bir süre silahlı askerler nezaretinde ve ellerimiz sıkıca kelepçeliyken teker teker kapıdan dışarı çıkarıldık. Bu arada üst araması da yapıldı. Üstümde bulunan cüzdan, para vb. küçük eşyalar çıkarılıp paranın kime ait olduğu vb. sorgulara muhatap oldum. Ağızları açık vaziyetteki köpekler bu çıkış sırasında zaman zaman bizlere doğru salındı. Bir arkadaşın karın bölgesine bir köpeğin dişlerini geçirdiğine tanık oldum. Üst

güverteye çıkarıldığımızda tek sıra halinde diz çöktürüldük. Yaralılara dah, kelepçe takıldı. Hareket etmekte zorlanan bir yaralı, İsrail askeri silahı ile iterek oturttu. Uzun süre bu şekilde bekletildik. Artık kelepçeler ellerimi morartmıştı. Konuşmamıza, hareket etmemize dahi izin vermediler. Yemek ve su vermedikleri gibi tuvalet ihtiyacını giderme talebinde bulunanlara da izin vermediler. Her tarafım kasılmıştı. En ufak bir harekette silah doğrulttular. Yaralı arkadaşların tedavisine izin vermediler. Yaralıları da itip kaktılar. Saatlerce güneşin altında beklettiler. Bu sırada birbiri ardına tek tek üstümüze alçalan helikopterler, bir süre taciz ettikten sonra üzerimize deniz suyu boşaltarak geminin göremediğimiz diğer ucuna hareket ediyordu. Daha sonra çıkarıldığımız yolcu salonlarına indirildik ve gemi hareket etti. Nereye gittiğimiz konusunda bilgi verilmedi ve yukarıda ifade ettiğim baskı devam etti. Nihayet Aşdod limanına geldiğimiz söylendi. Limana çıkarılmadan önce Türkçe konuşan ve gönüllü tercüman olduğunu söyleyen birkaç kişi geldi. Bize istenilen belgeleri imzaladıktan sonra ülkemize hemen dönebileceğimiz söylendi. Kağıdın içeriği veya süreçle ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Limana ellerimiz kelepçeli, başlarımızı eğerek ve fotoğraf çekilerek alındık. İki silahlı asker tarafından çadıra götürüldüm. Bu sırada da itip kaktılar. Bir doktor bayanın hastalığım olup olmadığı sorusu dışında, hiçbir soru sorulmadı. Elle ve sert arama yapıldı. Mahrem yerlere kadar arandım. Cebimdeki telefon sim kartım atılmak istendi, ısrar ederek dosyama konmasını sağladım. Rızam dışında parmak izim aklındı. Fotoğrafım çekildi. Daha sonra ellerim kelepçeli iken, zırhlı ve havasız cezaevi aracına bindirildim. İki saati aşkın bir yolculuktan sonra cezaevine götürüldük. Bizi hücrelere almadan önce bir görevli İngilizce bir konuşma yaptı. “burada talep yok, kurallar var. Bu kuralara uyacaksınız” dedi. Saatlerdir su ve yemek verilmemişti. Su isteğinde ısrar edince bir süre sonra su, bir iki dilim ekmek getirdiler. Hücrelere kilitlediler ve hiçbir bilgi verilmediler. Taleplerimizi dikkate almadılar. Görevlilerin sözlü sataşmaları ve aşağılamalarına uğradık. Hiçbir şekilde ailemizi durumuzdan haberdar etmeye izin vermediler. İki kişilik bir hücreye götürüldüm. Odada ve banyoda kamera vardı. İlk gün kaynar ve çok az bir su verildi banyoya. İki saatte bir kapımız tekmelenerek açıldı ve salona götürüldük. Orada biraz bekletilip geri hücreye atılıyorduk. Bu şekilde uyumamıza izin verilmedi. Hapishanede sorgulandım. “İsrail karasularını ihlal ettiğimi bilip bilmediğim” soruldu. Uluslar arası sularda müdahale yetkilerinin olmadığını beni zorla kendi ülkelerine getirdiklerini söyledim. Mesleğim soruldu. Müzisyen ve TV programcısı olduğumu söyleyince çalıştığım kanalların ismini zorla söylediler. Daha sonra Türkiye’ye dönmek istiyorsam İbranice bir kâğıdı imzalamam gerektiği söylendi. Ben imzalamadım. 2 gece 3 gün tutulduk hapishanede. Daha sonra silahlı askerler nezaretinde cezaevi aracıyla havaalanına götürüldük. Bu süre zarfında da fiziki ve psikolojik kötü muamele devam etti. Bazı arkadaşlarımız darp edildiğine şahit oldum. Uçağın kapısına kadar silahlı askerlerin önünden geçerken ağır küfür ve hakaretler edildi. Yaklaşık 14 saat sonunda uçak hareket etti. İsrail tarafından el koyulan telefonum, valizim içindeki özel belge ve kitaplarım bana iade edilmedi. Uzun yıllar içinde kaydedilmiş olan telefon rehberim şahsım için son derece önemli, telafisi zor birikimlerdir. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
15/07/2010