

T.C.

İSTANBUL

7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2012/264 Esas

DURUŞMA TARİHİ : 20/05/2013

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

CUMHURİYET SAVCISI :

KATİP :

MÜŞTEKİ R. L. ŞİKAYETİNDE; Bende Mavi Marmara'da değil Defne Y gemisine ikinci mühendis olarak atanmıştım, bu olaylara bizde gemimizde kurulmuş olan kamera sistemi aracılığı ile hepsini izledik, Bülent beyin bize gemide çok kötü olaylar olduğunu, arkadaşlarımızın öldürüldüğünü, yaralandığını kesinlikle müdahale etmeyin kesinlikle hiçbir şekilde müdahaleye karışmayın diyerek bizleri uyarmasından sonra arkadaşlarıma bu konuda direktifler verdim, bize de saat 3.30 'dan sonra yani Mavi Marmara baskını başladıktan sonra bizim gemimizin önüne de firkateyn, hücum bot lar ile gemimizi durdurmak için talimat verdiler, gemimizi durdurmak zorunda kaldık, bayağı bir mesafedeydik, uluslar arası sulardaydık, bizim İsrail ile o tarafa da yönelmiş bir hareketimiz yoktu, bizler tamamen insani bir hareketin içerisindeydik, bizlere de öyle görev verilmişti, o şekilde söylenmişti, bizler de gemilerin personeli olarak mağdur olduk, bizler gemilerin oraya gitmesine katkıda bulunan personeliz, uluslar arası sularda çalışıyoruz, bizler o günden beri buradaki arkadaşlarımızın mağdur edildiği gibi bizler de hem orda hem de evimize götürme konusunda mağdur edildik, maalesef iş bulma konusunda sıkıntılarımız oluyor, gidemiyoruz, dolayısı ile bizler de bu sıkıntıları birebir orada arkadaşlarımızın söylediği gibi hepsini izledik, derdimizi anlatabilecek ve birbirimiz ile iletişim kurabilecek her türlü elektronik bağlantılarımıza varıncaya kadar müdahale ettiler, bizlere baştan küfürler edip, her türlü tacizde bulundular Türkçe olarak, şaşırmıştık, ne yapacağımızı bilemedik, her türlü kötü sözler söyleniyordu, bombalamalar başladıktan sonra bir hayli şaşırmıştık, bu denli bir baskın kesinlikle beklemiyorduk, çünkü bizim İsrail 'e giden bir havamız yoktu, bizi 2 helikopter ambar kapakları üzerinde silahlar doğrultusunda sabahın ayazında beklettiler, gün ağırdıktan sonra isim listesi üzerinden gemide yükün boşaltılması ile görevli arkadaşlarımız var, onları ayırdılar bizleri ayırdılar, silahla bizi aşağıya salona kapattılar hepimizi, gece zaten uyku uyumamıştık, ertesi gün oldu, insanların fiziki ihtiyaçları vardı, kaptanımız rica minnet ederek bizlere yemek yememiz konusunda müsaade ettiler, daha sonra kendi askerleri ayakta duramayacak hale geldiler, hiçbir şey yiyip içmiyorlardı, gemi personelinde onlar için su ve yemek istediler, yediğimiz ekmekleri onlarla paylaştık, bu şekilde davranan insanlar bizlere hak etmediğimiz şekilde davrandılar, bizler onlara çok daha fazla insani davranışlarda bulunduk, dolayısı ile 11 saat gibi bir süre bizleri Aşlok limanına silah baskısı altında zorla götürdüler, bizim kesinlikle rotamızda İsrail ve Aşlok limanı yoktu, bizi orada plastik kelepçeler ile sorguya aldıklarında önümüze koyduklarda yazılarda önce ibranice sonra itiraz edince Türkçe getirdiler, ve o yazıların içinde neden İsrail 'e girdiniz, Türkçe yazılar vardı, kendilerine yanımızdaki bir Yozgatlı bir babanın oğlu, bir İsrail'li vardı, bu şahısa biz Türkçe olarak kesinlikle İsrail 'e kendi irademizle gelmedik, bizleri silah baskısı altında ve arkadaşlarımıza zulmederek, ölüm tehditi altında buraya geldiğimizi ve onların iradesi ile orada olduğumuzu söyledik, bize kendi irademizle niçin geldiniz diye zoraki imzalatmaya çalıştılar, biz onu imzalamadık, bizleri hava alanı diyerek hapishaneye götürdüler, gemide ki

bütün şahsi eşyalarımıza el koydular, hepsini dijital cihazları, telefonları, kimliklerimizi sadece bir pasaport ile hapisane süreci bittikte sonra hava alanına getirdiler, havaalanında bazı arkadaşlarımızı darp ettiler, hiç hak etmedikleri halde sadece bazı şahsi eşyalarını istedikleri için onları orada bayağı hırpaladılar, onurumuz kırılmıştı, her türlü şekilde hakarete maruz kalmıştık, özgürlüğümüz alınmıştı, bu sıkıntıları yaşadık bütün arkadaşlarımızın yaşadığı gibi, hak etmediğimiz şekilde hareketlere maruz kaldık, tamamen insani olan bu hareketi tamamen bizlere karşı tacizane hareketlerle, ölümle bu noktaya getirdiler, kendilerinden her türlü şekilde davacıyım, maddi manevi, bütün haklarımın savunucu olan Türk Adaletine güveniyorum, maddi ve manevi haklarımın tanzimini talep ediyorum dedi.

Müşteki ve maktul yakınları vekili av. Muhammed Çetinkaya'nın talebi üzerine müştekiden soruldu: Askerlerin elinde isim listesi vardı, ben listeyi gördüm, isimler bizim isimlerimizdi, bazı arkadaşlarımızın önceden hazırlandığını tahmin ettiğim lamine edilmiş fotoğraflar vardı o liste ile birlikte askerlerin elindeydi, kimlerin olduğunu hatırlamıyorum, ellerinde 8-10 tane lamine edilmiş kağıt vardı, askerlerin birbirleri ile Türkçe konuştuğuna şahit olmadım dedi.