

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki S. D.,

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. ÜMRAN SIRIMSİ CANDEMİR - 783 (Elazığ Barosuna kayıtlı) Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 27 Mayıs 2010'da Gazze' ye insani yardım götürmek amacıyla Antalya Limanından Mavi Marmara yolcu gemisine bindim. Gemide Avrupalı, Afrikalı ve daha birçok ülkeden çeşitli inançlarda, genç yaşlı, kadın yardım gönüllüleri vardı. Gemi 30 Mayıs'ta Kıbrıs'ın açıklarından hareket etti. Mısır üzerinden Gazze'ye gitmek üzere yoluna devam ettiği 30 Mayıs günü saat 22:30 sıralarında İsrail gemileri tarafında takibe alındık ve taciz edildik. 31 Mayıs sabahı saat 4.30 sıralarında hala uluslararası sulara seyrederken hiçbir ikaz yapılmadan İsrail askerlerinin saldırısına maruz kaldık. Ben ikinci katta geminin sol tarafındaydım. Gemiye sol taraftan yaklaşan bir hücum bottaki silahlı, maskeli İsrail askerlerinin gemiye gaz bombaları ve mermiler yağdırdığına şahit oldum. Ayrıca geminin üst kısmına yaklaşan helikopterleri gördüm. Karşıda 2 savaş gemisi görünüyordu. Bir anda her yer kan gölüne döndü. Yukarıdan yağmur gibi kurşun geliyordu. Arkamda bulunan bir kişinin bacağından vurulup düştüğünü gördüm. Bu arada önümde de bir kişi vuruldu. Önümde vurulan bu kişinin bacaklarından tuttum ve 2 kişiyle birlikte doktorların bulunduğu alt kattaki koridor boşluğuna götürdük. Herkesin salonlara gidip yerlerine oturması anonsuyla birlikte 3 nolu salondaki yerime gidip oturdum. Tam yanımda Çetin Topçuoğlu'nun cansız bedenini gördüm. Yandaki salona giderken hayatını kaybeden 5 arkadaşımızı yan yana dizili bir şekilde gördüm. 2 nolu salondaki arkadaşların tek tek arayarak ve ellerini kelepçeleyerek, fiziki müdahalelerle güverteye çıkarıldıklarını gördüm. Benimde ellerimi çok sert bir şekilde arkadan kelepçelediler. Salondan güverteye çıkış kapısında bir köpek çıkanların üzerine havlıyor ve hücum ediyordu. Yapılan üst aramaları çok sert ve aşağılayıcıydı. Tüm bedenimiz arandı. Mahremiyetim ihlal edildi. Tek tek güverteye çıkarıldıktan sonra yere diz çöktürdüler. Bu esnada ellerimiz kelepçeli ve başımıza silah dayalıydı. Güverteye çıkınca sayabildiğim kadarıyla 4 adet savaş gemisi, 11 kadar hücum bot ve birkaç tane helikopter gördüm. Askerlerin tümü maskeli, tam teçizatlıydı. Üzerlerinde kendilerini tanımlamaya yarayan hiçbir işaret yoktu, hepsinin eli tetikteydi ve namlular üzerimize doğrultulmuştu. Çok uzun süre aynı pozisyonda kaldığım için omuzlarım, bileklerim ve dizlerimin çok acı veriyordu. Gemiye tam üstünde bir helikopter takip etti. Helikopter denizden kaldırdığı su ile üzerimizi ıslattı. Helikopter pervanesinin etkisiyle geminin üst katındaki şeyler uçmaya başladı. Yukarıdan aşağıya savrulan tahta parçası yanımda oturanlardan birinin kaşını parçaladı. Yaklaşık 4 saat bu şekilde su, yemek verilmeden, tuvalet ihtiyacımızı gidermemize izin verilmeden bekletildik. Sonra tek tek, ite kalka salona indirdiler. Salonda her şey alt üst edilmişti. Eşyalar etrafa saçılmış, her yer kan içindeydi. Burada bazıların tuvalete gitmesine izin verdiler. Ama bu kez de kapıyı kapatmaya izin vermediler. Limana götürüldüğümüzde iki asker tarafından sorgu odasına götürüldüm. "İsraile kaçak yollardan girmenin suç olduğunu

bilmiyor musun, gemideki görevin nedir, gemi yüklerinde size ait bir şey var mı?” gibi sorular sordular. Türkiye’ye gönderilmek için İbranice yazılmış bir yazıyı imzalamamı istediler aksi takdirde hapse girersin dediler. İmzalamadım. Tüm aşamalarda avukat ve Büyükelçilik görevlileriyle görüşmek istediğimi belirtmeme rağmen dikkate almadılar. Sorgulamalardan sonra sorgu çadırlarının arkasında bekleyen araçlara bindirildik. Araçta bir müddet bekletildik. Gece 22.00 gibi hareket ettik. Nereye gittiğimizi söylemediler. Yolda sivil araçlardan çeşitli el hareketleri ve sözle taciz edildik. 1.5 saatlik yolculuktan sonra ber-şeva hapishanesine getirildik. Odalar 2 ve 4 kişilikti. Hapishane yeniydi. Burada da kötü muamele devam etti. 31 Mayıs günü hiç bir yiyecek verilmedi. Gece 01.00 gibi kaysı ve havuç gibi yiyecekler verdiler. Ertesi gün tekrar sorgulandım. 2 Haziran Çarşamba günü gece saat 02.00’de tüm Türkleri kaldırdılar ve eve gidiyorsunuz dediler. Sabaha kadar 5213 numaralı koğuşumuzdaki kişiler birkaç kişi birkaç kişi çağırıldı. Daha sonra iki bölmeli cezaevi aracına bindirildik. Arada asker vardı. Cezaevinden çıkınca tel-aviv 100km.Kudüs 120km.tabelalarının gördüm. Arkadaşlar camdan çevreye bakıyorlardı, bu arada asker aradaki cama hızla vurarak çevreyi izlemememiz şeklinde uyardı. Ben gurion havalananına getirildik. Havaalanındaki işlemler yanımda 2 asker eşliğinde ve çok yavaş, tahrik eder ve aşağılayıcı bir şekilde yapıldı. Havaalanında toplu görüşme telefonlarını kullanmak istediğimizde bile engellediler. Bizim gruptan Selim Özkabakçı’yı bu işlemler sırasında çok sayıda asker üzerine hücum ederek dövdü ve yanımdan uzaklaştırdı. Uçağa öğleye doğru 11 sularında bindik. Uçağa binerken bile fotoğraflarımızı çektiler. Hakaret ettiler. Uçakta hiç tıbbi müdahale edilmemiş yaralılar gördüm, yerde yatıyorlardı. İsrail tarafından hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü muameleye tabi tutuldum. Uzun süre olayların etkisinden kurtulamadım. Ayrıca yaklaşık 400TL değerindeki Canon marka fotoğraf makineme, hafıza kartlarıma İsrail tarafında el konuldu ve iade edilmedi. Philips marka 300TL değerindeki cep telefonumun ise valizimden parçalanmış ve içindeki hafıza kartı alınmış şekilde çıktı. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
15/07/2010