

T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Duruşma Tar: 03/12/2012 Dosya No : 2012/264
Esas

T.C.

İSTANBUL

7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2012/264 Esas

DURUŞMA TARİHİ : 09/11/2012

CELSE NO : 3.

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

CUMHURİYET SAVCISI :

KATİP :

Müşteki S. E.;

Müştekiye CMK 234. maddesindeki yasal hakları hatırladıldı.

Müşteki S. E. Şikayetinde; Bizim amacımız insani yardımdı, bana karşı şahsen bağlamalar, diğer arkadaşların anlattığı gibi hepsi bana karşı da gerçekleşti, aynı zamanda ben geminin arka kısmında idim, o bölgede saat 11:00 civarında gemiler görüldü, saat 02:30 – 03:00 civarında Sırbistanlı bir gazeteci arkadaşla sohbet ettik, o bölgede görev yapmış biri olarak tehlikeli bir an, baskın yapabileceklerini ifade etti, kendisi, başka bir lisan bilmediğimden dolayı sırbistanlı ile epey bir sohbet ettik, ondan sonra saat 03:30 civarında sabah namazına ben aşağıya inerken bir anda botlarla gemiyi sarılmış olarak görüldüm, 5-10-15 dakika devam etti bu botlarla, ondan sonra ilk helikopter geldi, helikopter gelince fazla bir şey olmadı ama askerler indiğini arkadaşlar söyledi, ikinci helikopterden ben şahsen gördümki yukarıda üstümde küçük bir bot vardı, olduğum yerde oradan seyrediyordum ki helikopterin kapısından silah atıyorlardı, gerçek mermiler, sesleri ve yukarıda olduğum an arkadaşları şehit olarak getirdiler yanıma, o anda arkadaşlardan birisi beyaz tşörtünü, salladı, ondan sonra sol tarafa geçtim, sol taraftan İsrail askerleri geliyorlardı, sağa sola silah atıyorlardı, arkadaşın biri de çay ocağı vardı, kapıyı açtı, ben sol taraftan ortaya indim, sonra aşağıya geçtim, salona geçtim, merdiv align=centerenler kan izleriyle kaplıydı onu gördüm, sabah saat 7 gibi bir bayan İsrail milletvekiline direniyor, İsrail askerlerinden yardım istiyordu, yaralılara dair yardım talebinde bulunuyordu, 10-15 dakika bu yardımı askerler engelliyorlardı, konuşmasına müsaade etmiyorlardı ve diğer taraftan askerler her tarafı sardılar, kapıda köpeklerle askerler uzaktan bize işaret ile çağırıyorlardı, ellerimizi başımızın üstüne ve hemen üzerimizi arayıp ellerimizi bağlıyorlardı, yaş zeminde arkada yüzlerce kişi oradaydık ve bebek anına da şahitim arkadaşların söylediğine, askerlerin ittiği ana şahitim, ondan sonra salonlara alındık, 4-5 saat salonlardaydık, Türkçe bilen bir İsrail askeri bize güven veriyordu, evlerinize gideceksiniz, rahat olacaksınız diyordu, sonra aşdot limanına geldiğimiz an o da psikolojik vicdani bir azap işte, her taraftan silahlı askerler, sağdan soldan silahlarıyla beraber, artı genç subaylar kollarımızdan tutup dışarı çıkardılar, dışarıda halkı, gazeteci gülerek bizi terörist biçiminde bize davrandılar, buraya gelince de 5-6 yerde kontrol noktalarında kontrol edildik, cezaevlerine götürüldü, orada 2 akşam kaldık, cezaevine makedonya büyükelçiliğinden bir görevli geldi, o biraz rahatlatı içimi, çünkü bütün makedonya, Türkiye ve kovuş arkadaşlarımla çoğu arap ülkelerindendi, bir da kosovalı arkadaşım vardı, aynı hücrede kalıyorduk, ikinci günü makedonyadan gelen büyükelçi biraz rahatlatı, haber etmiş makedonyayı, hayatta olduğumuza dair, malumunuz makedonya halkına gemide olanların ölmüş olduklarını söylemişler dedi, ben iki bavulla geldim, eşofmanla geri döndüm, eşyalarım bana iade edilmedi, şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum dedi.

Av. Yasin Şanlınnın talebiyle müştekiden soruldu: Orada şehit olanların isimlerini bilmiyorum, bir tane geldi, şehit olan onu gördüm sadece başka kimseyi görmedim, orta yaşlı sakallı birisiydi gördüğüm şehit arkadaş dedi.

Müşteki vekili Av. Akif Demir: Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz dedi.