

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**

**Soruşturma No : 2010/23967**

**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki S. S.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını,kendi Avukatı Mehmet Ali DEVECİOĞLU (İst.Barosu 16508) huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekle,müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu..

SORULDU: 29 Mayıs 2010 gece saat 22 00de Antalya limanından polis kontrolünde en ince teferruatıyla üst baş kontrolünden sonra gemiye binip saat 2400 sularında Antalya limanından hareketle Gazze'ye doğru yola çıktık. Kıbrıs açıklarında buradan katılacak gemileri de uluslararası sularda bekleyip gemiler tamamlandıktan sonra biri yolcu gemisi ikisi yük gemisi ikisi de yat olmak üzere toplam beş gemi önde Mavi Marmara olmak üzere konvoy olarak yola çıkıldı. 30 Mayıs 2010 saat 20 00'ye kadar her şey yolunda seyredildi. Gece 22 00da İsrail gemileri tarafından takip edildiğimiz söylenildi ve 31 Mayıs sabahı saat 4 00'a kadar İsrail gemilerindeki bu takip sessiz bir şekilde devam etti. Sabah saat 04 30 da bütün İsrail gemileri, askeri botları ve helikopterleriyle beraber kaptanın beyanıyla İsrail'den 75 mil açık uluslar arası sularda beş gemimizden mürekkep konvoyumuza saldırıldı. İlk önce Mavi Marmara'ya her taraftan kuşattıkları askeri botlarla gemimizi bomba atarak ve ateş ederek taciz ettiler ve saldırdılar. Bunun akabinde dört adet dev helikopterlerle havadan kaptan köşküne indirme yaptılar. Tamamen silahsız savunmasız insanların üzerine ses, sis, gaz bombalarıyla saldırdılar. dört helikopter dolusu komandoların ateşli silahlar kullanmasıyla hadise tam anlamıyla bir katliama dönüştü.İsmi hatırlayamadığım bir yaralı yolcumuza yardım etmek isterken kucağında öldü.Askerlere karşı konulmayacağını ve direnmeyeceğimizi bildirmek için beyaz gömleklere beyaz bayrak gibi kullanarak sallamamıza rağmen ateşe devam ettiler.Direnmiyoruz anlamında beyaz gömleklere salladıktan sonra bile durdurmadıkları ateşleri nedeni ile üç yolcumuzun ölümüne şahit oldum.Bu öldürülenlerin daha sonra gazetelerdeki fotoğraflarından tanıyabildiğim kadarı ile çetin TOPÇUOĞLU ve Fahri YILDIZ olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ölenler bir alt salona indirildi. Hafif yaralıları gemide bulunan gönüllü doktorlar tedavi ettiler. Fakat ağır yaralıların bir bölümü imkansızlıklardan dolayı gerektiği şekilde tedavi edilemediler ve İsrail ordusunun elinde her türlü imkan olmasına rağmen iki ağır yaralı geminin içinde öldü. Bu şekilde kaptan köşküne çıkan askerler geminin açık denizlerde motorunu durdurdu. Takriben 8 30a kadar bütün yolcular salonlarda komandoların müdahalesi olmadan bekledik. Daha sora 09 00 gibi komandolar salonlara girerek herkesi tek tek güvertelere çıkartıp ellerimizi arkadan plastik kelepçelerle kimilerinin kan dolaşımını dahi engelleyecek şekilde kelepçelediler. Ellerli kelepçelenen kişileri de geminin üstünde bulunan helikopterlerin pervanelerinin meydana getirmiş hava sirkülasyonundan dolayı zemini tamamen ıslanmış olan güvertelere dizüstü bir şekilde koyun sürüsü gibi oturtuldu ve bu şekilde aç susuz hemen hemen 8- 10 saat kadar tutulduk. Hatta kimilerine tuvalet ihtiyacı dahi gidermelerine izin verilmedi. Sıcak yaz gününde helikopterlerin gemi üstündeki pervane hareketiyle meydana getirilen hava sirkülasyonu ile deniz suyu tamamen bütün gemi yolcularının sırtına vurup her bir kişi bu

sıcak yaz gününde donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 15 30 sularında kendilerince işlerinin bittiği düşünülerek konvoy çok ağır bir şekilde seyredilerek yola çıkıldı. Zannımca bir buçuk iki saatlik bir yolu neredeyse ne sebeple olduğunu bilemediğimiz bir şekilde 6 saat gibi çok geç bir vakitte yanaştığımız limandaki vinçlerin üzerinden okuduğumuz İsrail'in Aşdod limanına 31 Mayıs akşamı saat 20 30 sularında yanaştık. Burada gemiden indirilmemiz de takriben 4 saati geçti ve 1 Haziran Salı günü saat 00 30 gibi İsrail'in biz gemi yolcuları için özel olarak hazırladığı çadırlarda öncelikle dünyanın hiçbir yerinde rast gelmeyecek şekilde tepeden tırnağa aranıldık.telefonuma,giyim eşyalarımı ve yiyeceklerimize el konuldu.Bu aşamada askerler tarafından darp ediliyor ,hakarete uğruyorduk.Bu darp esnasında meydana gelen kaburgamdaki ağrının ,istanbulda kaburga çatlağı olduğunu öğrendim. Bunun akabinde parmak izlerimiz alınıp fotoğraflarımız çekildi ve ifadelerimiz alındı ardından doktor kontrolü yapıldı. Bunun akabinde de her tarafı çelik tellerle kapatılmış mahkum araçlarına bindirilerek bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra bir hapishaneye getirildik. Burada da iki ve dört kişilik ranzalar bulunan hücelere konularak yetersiz gıdayla 1 Haziran günü ve gecesini geçirdik. Her türlü ısrarlarımıza rağmen telefonla görüştürülmedik. Daha sonra bölümümüzdeki her türlü millete mensup insanların elçilik görevlileri gelip kendi vatandaşlarıyla görüştü. Bu arada Türk elçiliğinden gelen bir bayan görevli de bizlerle görüştü. Bu görüşmelerden sonra 2 Haziran Çarşamba sabahı ilk önce Ürdünlüler memleketlerine gönderilmek üzere ayrıldı. Daha sonra diğer ecnebi kişiler ayrıldılar. Biz Türkler de gece 03 30 gibi hapishanelerden ayrılıp havaalanına gitmek üzere otobüslere bindirildik. Yine bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra Tel Aviv Ben Gurion havaalanına doğrudan pasaport çıkış salonuna götürüldük. Burada da benzeri olmayan üst baş aramasından geçirildikten sonra havaalanı nakil vasıtalarına bindirilerek uçaklara getirildik. Uzunca bir bekleyişten sonra 3 Haziran Perşembe gecesini 3 30da uçak İstanbul'a doğru havalandı. İki saat sonra İstanbul'a indik. Tıbbi kontrolden geçirdik. Bana yapılanlardan dolayı İsraili askerlerden ve yetkililerden şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu: İfadeye aynen katılıyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. Dedi beyanı okundu, tutanak hep birlikte imza altına alındı. 02/07/2010