

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki Ş. U.,

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. FARUK HANÇER - 28540 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'ye yardım götürmek üzere Türkiye'den yardım gemilerinin gideceğini medyadan öğrendim. 30 un üstünde ülke vatandaşı ve her görüşten insanın olduğu gemiye Antalya'dan bindim. Yaşlı, kadın ve çocukların da olduğu gemi Filistin'e insani yardım malzemesi götürüyorduk. 30.06.2010 saat 22:30'da İsrail'e ait gemiler, helikopterlerle taciz edilmeye başladık. Yanımdaki yabancı uyruklu arkadaşımın dürbünün alarak etrafa baktım. Bizden başka 5 yardım gemisi dışında gemiler gördüm. İsrail askerleri saat 4:30 sularında hiçbir ikaz yapmadan Zodyaklarla gemiye yaklaştılar. Gemiye gaz, siz bombaları attılar ateş açtılar. Ben o sırada geminin arka tarafındaydım. Daha sonra helikopterlerden silahlı İsrail askerlerinin ateş açarak gemiye indiğini gördüm. Üst kata çıktığımda anlından vurulmuş olan Cevdet Kılıçlar'ı gördüm. Onu merdiv align=centerenin başına çektik. Canlı yayının olduğu yerde yaralanmış başka bir arkadaşı da içeri taşıdık. Her yer kan içindeydi. İsrail askerleri hepimizi salonda topladılar ve tek tek sert arama yaparak güverteye çıkardılar. Bu ara bize tercümanlık yapan Kıbrıs asıllı İngiliz vatandaşı M.'nin üzerine köpek saldırdı ve köpek onu göbeğinden ısırıldı. Ellerimizi çok sıkı kelepçelediler. Beni İsrail askerlerinin gelip geçtiği merdiv align=centeren yanına yere diz üstü oturtular. Askerler her yanımdan her geçtiklerinde dipçiklerle ve tekmeleriyle bana vurdular. Kelepçe benim ve birçok arkadaşın ellerini morarttı. Gevşetmelerini istediğimde bir asker gelerek kelepçemi daha da sıkılaştırdı. Yemek ve su vermediler. Tuvalet gitmek istediğimde beni tuvaletin kapısına kadar götürdüler. İçerisi boştu ama bana izin vermediler. O sırada yaşlı bir yolcunun tuvaletten pantolonunu çekmesine izin vermediler. O yaşlı yolcuyu pantolonu çekilmemiş vaziyette iken kadınların olduğu yere götürdüler. Yaşlı şahıs utançından gözlerini açmıyordu. Oturduğum yerde helikopter yaklaştıkça üst katta ne varsa üzerime savuruyordu. Yeri değiştirmeye çalışınca ayaklarıma bastılar ve izin vermediler. Yaklaşık 2 saat sonra tuvalet ihtiyacımı hala giderememiştim. Bu kez ellerimiz çözüp tuvalet götürdüler. Ancak ben yanlış kapıya yönelmişim. Beni tekmeleyerek tuvalet götürdüler. Ellerim mosmor olmuştu. Ellerimiz sıkı bağlamalarını bağlamamalarını istedim ama iyice sıkı bağladılar. Daha sonra tekrar salona indirdiler. Saatlerce süren bu işkenceden sonra Aşdod limanına indirdiler. Çadırlara götürdüler. İsraili Doktor parmağımın şiştiğini görünce parmağımı ters çevirerek kırmaya çalıştı. Ayağım ağrıyordu ama tedavilerine güvenmediğim için o ağrıyı çektim. Türkçe konuşan biri vardı. Bana ibranice bir kağıt imzalatmak istediler.Bu kağıdı imzalarsam Türkiye'ye göndereceklerini söylediler. Yaklaşık 1,5-2 saat sorguladılar.rızam dışında fotoğraf çekip, parmak izi aldılar. Daha sonra koltukları demir olan bir araçla cezaevine götürdüler. Araç bir süratleniyor bir ani fren yapıyordu. Frenlerde demir koltuklara çarpıyorduk. Cezaevinde kaldığımız süre de kötü muamele devam etti. Burada da bana bazı kâğıtlar imzalatılmaya çalışıldı. Perdeleri olmayan ve kameralar ile gözetlenen duşlarda banyo

yapmak zorunda kaldım. Cezaevinde 2 saatte bir kapılara vurdular ve uyumamızı engellediler.3. gün cezaevinden otobüslere bindirerek havaalanına götürdüler. Bizi burada da itip kaktılar. Daha sonra Türkiye'ye gönderildik. İstanbul Adli Tıp'da muayenemiz yapıldı. Burada sırtımda metal bir alet tarafından yapıldığı sanılan bir ize rastlandı. İsrail tarafından özgürlüğüm kısıtlanıp, tekme tokat darbe maruz kaldığım gibi psikolojik olarak da çok yıprandım. Ayrıca belli bir miktar param, cep telefonum ve kamerama el koydular. Bunları bana iade etmediler. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
06/07/2010